

A photograph of a church interior, showing wooden pews, a white pillar, and a stained glass window. A large, stylized red 'K' is overlaid on the left side of the image, with a light blue background behind it.

4

April 2025

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE OUD-BEIJERLAND



*De moordenaar aan het kruis.
Lukas 23 vers 33-43*

Het is een aangrijpende geschiedenis, als we lezen dat de Heere Jezus onschuldig gekruisigd wordt op Golgotha. Als een misdadiger hangt Hij daar, met aan elke zijde een moordenaar. Wat laat Hij hier zien hoe groot Zijn zondaarsliefde is! Hij, die in Zijn leven tollenaars en zondaren opzocht, laat ook in Zijn sterven zien dat Hij juist gekomen is om zondaren te roepen tot bekering.

De Heere Jezus is gekruisigd met Zijn armen wijd uitgestrekt naar deze verloren wereld. De moordenaars die naast de Heere Jezus hangen, zijn tot de kruisdood veroordeeld omdat zij een of meer mensen hebben gedood.

Eerst lasteren zij beiden de Heere Jezus. Maar korte tijd later gaat een van de twee inzien wie hij is, in het licht van Jezus vergevende zondaarsliefde. Het ene moment is hij nog een vijand van God, een vloeker en lasteraar. Even later wordt hij een vriend en bidder.

Zie, hoe groot Gods genade is! Hij begint te bidden tot Jezus en neemt het voor Hem op. Hij roept zijn medekruiseling op tot berouw en bekering. Hij zegt: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? (vers 40)

Eerst heeft ook hij gespot met Jezus. Maar aan het kruis horen ze Jezus bidden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (vers 34)

Zelfs als Jezus Zelf in de grootste doodsstrijd is, bidt Hij nog voor Zijn vijanden en beulen. Dit gebed wordt de ene moordenaar tot zegen. Hij komt op het laatste moment van zijn leven tot geloof.

God opent zijn ogen, door de Heilige Geest, voor deze lijdende Koning en Middelaar, Die ook voor zijn zonden daar hangt aan het vloekhout. Hij begint te bidden: Heere, denk aan mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

Wat heeft deze man de laatste ogenblikken van zijn leven veel mogen zien.

Allereerst ziet hij zichzelf. Als een grote zondaar voor God. Hij weet dat hij de kruisdood, ja de eeuwige dood verdient heeft. (vers 41)

Maar wat heeft hij ook veel mogen zien in de Heere Jezus, Die hem kan redden van het eeuwig verderf. Hij gelooft dat Hij zijn Zaligmaker is en dat Hij Koning is, Koning van een Koninkrijk, dat reikt over dood en graf heen. Ja, tot in eeuwigheid!

Waar de discipelen wegvluchten, roept deze moordenaar tot Jezus als Koning en Zaligmaker. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. (vers 42)

Hebben ook wij Hem als onze Koning erkend? Als u mag weten dat uw zonden vergeven zijn en dat Hij uw Zaligmaker is, mag Hij ook uw Koning zijn, Die het voor het zeggen heeft in ons hele leven?

Koning over mijn mond, mijn handen, mijn voeten, mijn gedachten, mijn werk, mijn vrije tijd? Dat betekent dat wij van de troon af moeten en deze plaats aan Hem moeten geven. Dat betekent zelfverloochening, sterven aan onszelf. Maar alleen zo zal de Heere Jezus in ons leven worden verheerlijkt. En wat is Hij het waard dat we tot Zijn eer leven!

Dan zullen we ook levende wegwijzers zijn voor onze naasten die Hem nog niet kennen.

Voor deze moordenaar wordt het sterven een doorgang naar het eeuwige leven, want zijn korte gebed wordt verhoord. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (vers 43)

Aanbiddelijke zondaarsliefde! Genade voor een moordenaar. Genade voor iemand, die zijn leven heeft doorgebracht in de zonde. Wat schittert hier Gods ontferming, ook in het woord 'heden'.

Ook tot de andere moordenaar zijn Jezus' armen aan het kruishout wijd uitgestrekt. Ook hij hoort Jezus 'gebed, maar hij blijft spotten en lasteren. Hij ziet niets in deze Zaligmaker. Alsof Hij daar ook niet voor hém hangt. Alsof het hem niet aangaat. Als voor deze moordenaar het laatste moment in zijn leven gekomen is, zal hij zonder Zaligmaker sterven. Als hij voor Gods rechterstoel zal staan, is er voor hem geen Borg, geen Middelaar. Aangrijpend. Wij kunnen aan deze Zaligmaker voorbij leven, alsof het ons niet aan gaat. We kunnen Zijn Woord horen, maar het dringt niet tot ons door. Het doet ons niets. Het komt niet verder dan het oor. Dat is levensgevaarlijk.

Maar nog is het tijd, genadetijd! Hij roept ons vandaag nog toe, wie we ook zijn: wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. (Jesaja 45 : 22)

Hij laat geen bidder staan. We zien het bij de ene moordenaar. Hij roept in zijn grote nood tot de Heere en hij wordt voor eeuwig behouden.

Deze geschiedenis staat niet in de Bijbel om ons een reden te geven om bekering zo lang mogelijk uit te stellen. Maar het is om aan te tonen dat er bij God plaats is zelfs voor de grootste van alle zondaren. Het is een bewijs van Zijn grote barmhartigheid en liefde voor verloren mensen. Al hebt u uw hele leven aan Hem voorbij geleefd, nog is er een Heiland, Die roept om te komen tot Hem. Zo groot is Zijn zondaarsliefde!

Laat Hem niet langer wachten. Hij heeft recht op ons leven, wie we ook zijn. Laten we de beste jaren van ons leven aan Hem geven. Tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

B. Brussaard

De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren en te bekijken
Op de website hervormdoudbeijerland.nl kunt u via het menu

'Uitzending kerkdiensten'

Uw keus maken tussen de dienst in de Dorpskerk en de Bethelkerk

Tijdens de kerkdiensten zijn de kerkgebouwen op het volgende
telefoonnummer te bereiken:

Dorpskerk: 0186-610701

Bethelkerk: 0186-621177

U krijgt dan de dienstdoende koster aan de lijn



Zondag 6 april, zesde lijdenszondag

Dorpskerk 9.30 uur ds. A. van Lingen, *Bodegraven*
 17.00 uur ds. W.P. Emaus

Bethelkerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
 17.00 uur ds. J. van Dijk, *Ridderkerk*

Collecten:
 1. Diaconie, Stichting Kimon
 2. Instandhouding Eredienst

Deurbussen: Jeugdwerk

Zondag 13 april, zevende lijdenszondag

Dorpskerk 9.30 uur ds. W. P. Emaus
 17.00 uur ds. H. Russcher, *Hoewelaken*

Bethelkerk 9.30 uur ds. A.J. van den Herik, *Dordrecht*
 17.00 uur ds. W.P. Emaus

Collecten:
 1. Woord en Daad (adoptiekinderen)
 2. Instandhouding Eredienst

Deurbussen: Jeugdwerk

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag

Dorpskerk 9.30 uur ds. J.J. ten Brinke, *Capelle aan den IJssel*
 19.30 uur ds. W.P. Emaus

Bethelkerk 9.30 uur *geen dienst*
 17.00 uur *geen dienst*

Collecten:
 1. Diaconie, (ondersteuning Servië)
 2. Instandhouding Eredienst

Deurbussen Jeugdwerk

Zondag 20 april, Eerste Paasdag

Dorpskerk 9.20 uur ds. W.P. Emaus, *zingen Paasliederen*
 17.00 uur ds. C.B. Westerink, *Terneuzen*

Bethelkerk 9.20 uur ds. M.A. van den Berg, *Groot-Amers, zingen Paasliederen*
 17.00 uur ds. W.P. Emaus

Collecten:
 1. IZB
 2. Instandhouding Eredienst

Deurbussen: Jeugdwerk

Maandag 21 april, Tweede Paasdag

Dorpskerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
Bethelkerk geen dienst
Collecten: 1. IZB
2. Instandhouding Eredienst
Deurbussen: Jeugdwerk

Zondag 27 april

Dorpskerk 9.30 uur ds. J. Prins, *Middelburg*
Na de dienst koffiedrinken in Maranatha
17.00 uur ds. J. van Dijk, *Ridderkerk*

Bethelkerk 9.30 uur ds. D.J. Budding, *Waarder*
Na de dienst koffiedrinken in de hal van de kerk
17.00 uur ds. J.A.A. Geerts, *Ridderkerk*
Collecten: 1. *Ecce Homo*
2. *Instandhouding Eredienst*
3. *Onderhoud Dorpskerk*
Deurbussen: *Jeugdwerk*

Uitzending van kerkdiensten – Blijf verbonden!

Wat een zegen dat we onze kerkdiensten live kunnen uitzenden.
Zo kunnen we samen blijven meeluisteren en -kijken, waar we ook zijn.
Velen maken hier dankbaar gebruik van en ervaren de verbondenheid met de gemeente.

Aan het uitzenden van KerkTV en KerkRadio zijn echter kosten verbonden.
Uw steun is daarom van harte welkom! Wilt u bijdragen? U kunt uw gift overmaken
op: Rekeningnummer: NL88 INGB 0001 2185 02, Ten name van: Diaconie Herv.
Gem.

Onder vermelding van: “Uitzending kerkdiensten”
Of doneer eenvoudig via de kerkapp via de QR-code

Hartelijk dank voor uw steun namens de Audiodienst HG-OBL





Dorpskerk, *contactpersonen: Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper (06-41172381)*

zondag 6 april

's morgens: Tineke van de Wetering 3+, Rozi van Dijk, Marjolein Weeda,
Jet van Belle, Lizzy de Geus, Noëlle Boudesteyn

's middags: Annelies Heijkoop, Hester Schouten, Diangelo Schep

zondag 13 april

's morgens: Jojanneke Romeijn 3+, Nelleke van Kessel, Jacqueline Weeda,
Lisa Blaak, Maartje Vedder, Naomi Koolmees

's middags: Elize Roesenburg, Marianne de Muijnck, Levi Ligthart

vrijdag 18 april, *Goede Vrijdag*

's morgens: Kitty Schipper 3+, Margo Blaak, Hilliene van Hofwegen,
Lisa Schipper, Brechtje Vedder, Annemieke 't Hart

zondag 20 april, *Eerste Paasdag*

's morgens: Rianne van der Linden 3+, Florence Schrijvershof, Dineke Mol,
Lois Mol, Anne-Louise van der Linden, Celine Schipper

's middags: Lydia Brussaard, Gerdiene van Dijk, Julia Koppejan, Suze Schouten

maandag 21 april, *Tweede Paasdag*

's morgens: Anne-Co Kalis 3+, Marije Pronk, Mathilde van Nieuwaal,
Gerlinda van der Zwaan, Emily Boudesteyn, Jasmijn Boertjes

zondag 27 april

's morgens: Marianne van der Veen 3+, Gerdien Ligthart, Rozi van Dijk,
Marleen Koedoot, Sarah in 't Veld, Norah de Geus

's middags: Marlinde Keijzer, Carina Keijzer, Leah Romeijn, Nina Schipper

Bethelkerk, *contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701)*

zondag 6 april

's morgens: Margriet van Everdingen en Sifra Bos

zondag 13 april

's morgens: Anneke Noordhoek en Jalize Witteveen

zondag 20 april

's morgens: Merith Koedood en Shanelly Schep

zondag 27 april

's morgens: Liesbeth Dam en Diangelo Schep



Bijbelkring (gemeentebreed)

DV donderdag 3 april is de laatste Bijbelkring van dit seizoen. We bespreken de 8^e bijbelstudie uit het boekje Goudkoorts van dr. H. van den Belt. Het gaat over het bekende hoofdstuk: Romeinen 7. We beginnen om 20.00 uur in Maranatha. We hopen ook nu weer op een goede ontmoeting. Hartelijk welkom!

Ds J. van Dijk

Heilige Doop

Op zondag morgen 23 maart werden in de Bethelkerk door ds. Emaus gedoopt:

Nellie Julliet Rottier, dochter van Jan en Marieke Rottier. Dooptekst: Romeinen 6:3.

Noah Johannes Willemsen, zoon van Djo en Lisanne Willemsen. Dooptekst: Romeinen 6:4.

We wensen de doopouders van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kind (eren).

Jongerenkring

We komen in dit seizoen voor de laatste keer bijeen op woensdag 9 april. We behandelen het boekje "U bent de God, Die roept". Deze keer is hst. 7 aan de orde. Alle jongeren, die de afgelopen jaren belijdenis van het geloof afgelegd hebben, worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. We hopen elkaar weer te ontmoeten rondom de geopende Bijbel. ds. W.P. Emaus

Uitnodiging bezinningsavond 10 april

Op donderdag 10 april zal in de Hervormde Kerk van Sint-Anthoniepolder (Polderdijk 67, Maasdam) een bezinningsavond gehouden worden over de betekenis van het gebed. Dr. P. Veerman uit Ede zal de inleiding verzorgen met als titel "Bidden met Jezus".

We willen luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus over de omgang met God in het gebed. Met de discipelen stellen we de vraag "Heere leer ons bidden". We ontvangen een handreiking voor de invulling van de persoonlijke stille tijd. Ook is er deze avond aandacht voor het meditatieve aspect van een biddend leven.

Na de pauze spreken we hier met elkaar over door.

Dr. Veerman is predikant en universitair docent praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2016 op het thema "Bidden leren: vergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus."

De avond gaat uit van de afdeling Hoeksche Waard van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Komt u ook? We beginnen om 19:45 uur, koffie is er vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis; we houden wel een collecte om de kosten te dekken. Neem gerust vrienden en bekenden mee!



Predikant ds. W.P. Emaus

WIJK WEST

Zinkweg 119, 3262BE

Tel: 0186-622068

Openbare geloofsbelijdenis

In deze weken vinden de afsluitende gesprekken plaats met de belijdeniscatechisanten. Het is goed om met elkaar te spreken over de dingen van Gods koninkrijk en hoe we daar persoonlijk in staan. Wij kunnen geen harten beoordelen; dat komt alleen aan de Heere toe. Anderzijds begeren we wel iets te horen en te merken van de verborgen omgang met God. Denkend aan de woorden van Paulus: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden” (Romeinen 10: 9). We omringen onze belijdeniscatechisanten in onze voorbede. Binnenkort zullen we vanaf de kansel bekend maken wie er openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen.

Studieverlof

Een bekend gezegde luidt: “Een dominee die niet studeert, is niet bekeerd”. Ik denk dat hier zeker wel een kern van waarheid in zit. Voortdurende theologische bezinning en reflectie zijn nodig. Daarom maak ik dit jaar weer gebruik van het recht en de plicht van het studieverlof. Deze periode zal zijn van 28 april t/m 6 juni. Dus ongeveer de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In deze tijd ben ik in principe vrijgesteld van ambtelijke werkzaamheden. In dringende zaken van pastorale aard kunt u zich richten tot de scriba en/of uw wijkouderling.

Ik hoop deze weken verder te gaan met mijn studieonderwerp m.b.t. de verhouding tussen de Nadere Reformatie en het labadisme en daar het nodige over te schrijven voor een kerkhistorisch blad en hierover ook een lezing voor te bereiden voor een studiedag. Wie er meer over wil weten, kan bij mij hierover nadere informatie verkrijgen!

Van zondag

In gedachten waren we getuige van de liefdesdaad van Maria in Bethanië (Johannes 12: 1-11). We dachten na over: 1. Maria heeft haar liefde *getoond* (vers 3), Judas heeft haar liefdesdaad *gehoond* (vers 4-6) en 3. Jezus heeft haar liefdesdaad *gekroond* (vers 7-8). Maria had deze dure zalf, ter waarde van een jaarloon, voor haar geliefde Meester over. Ze zat het liefst stil aan Zijn voeten en had daarmee het goede deel uitgekozen (Lukas 10). Ze heeft de dure, kostbare narduszalf over Hem uitgegoten als een voorbereiding op Zijn begrafenis. Ze heeft blijkbaar (enigszins) beseft: ik moet Hem zalven bij voorbaat, want na Zijn sterven is het niet meer nodig, omdat Hij zal opstaan! Zo heeft Maria door het stille luisteren naar Jezus als Profet ook iets verstaan van Zijn noodzakelijke werk als Priester en was ze daarmee de discipelen stukken voor.

Intussen wat een verschil: Maria heeft Jezus' begrafenis voorbereid door haar liefdesdaad en Judas door zijn verraad...Alles voor Hem overhebben of aan Hem willen verdienen. Aan welke kant staan wij?

Tot zondag

Komende zondag vervolgen we de lezing van het Johannesevangelie om opnieuw stil te staan bij de lijdensweg, die de Heere Jezus wilde gaan om zondaren te bevrijden uit het concentratiekamp van de helse dictator. “Gij komt en maakt mij vrij”. Zo behoren allen, die door Jezus werden losgemaakt uit de banden van zonde, duivel en dood tot de “vrijgemaakte Kerk”. Bent u ook lid van deze Kerk? Deze Kerk dankt haar ontstaan en bestaan aan Christus’ werk!

Uit de pastorie

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heb, ben ik wat beperkt door mijn rechtervoet, die de komende weken in het gips zit. Met enige aanpassing probeer ik het ambtelijk werk zoveel als mogelijk is “gewoon” te kunnen vervolgen. Soms is enige aanpassing op de kansel nodig, zoals afgelopen zondag tijdens de erediensten. Ook zongen we tijdens de preek twee keer een Psalmvers: voor de ene een aangename afwisseling en voor de andere de vertrouwde “tussenzang” van vroeger. Zo snijdt het mes blijkbaar naar twee kanten!!

Groet

Voor u en jullie allen een hartelijke groet van ons beiden uit de pastorie aan de Zinkweg,

W.P. Emaus, v.d.m.

TER VERANTWOORDING

Ds. van Dijk ontving € 50,- voor de kerk. Ds. Emaus ontving € 30,- voor de kerk. Met dank vermeld.

Even voorstellen

Als nieuwkomers in de Hervormde gemeente stellen we ons graag aan u voor. Wij zijn Marijke en Yge Paans. Allebei genieten we al een poosje van ons pensioen. We ontvingen uit de hand van de Heere 6 kinderen en 12 kleinkinderen. In ons werkzame leven zijn we allebei werkzaam geweest in het basisonderwijs in Lisse, St Annaland en Oud-Beijerland. Marijke ook nog twee jaar in Meliskerke. Doordat veel leden van onze gemeente hun kind(eren) naar de Eben-Haezerschool sturen, kennen we in de gemeente reeds een relatief grote groep mensen. Het is onze wens en gebed dat de bediening van Zijn Woord in de gemeente voor u en voor ons rijke vruchten zal mogen dragen.





Predikant: vacature
Scriba A. in 't Veld
Tel: 06 29157441

WIJK OOST

VAN DE WIJKKERKENRAAD

Beroepingswerk

In het voorgaande kerkblad schreven wij u dat we voornemens waren een predikant te gaan horen, die pas medio maart een beroep in ontvangst zou kunnen nemen. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit beroep ook daadwerkelijk is uitgebracht en wel op dominee E. van den Noort uit Nijkerk. Het beroep is 15 maart ingegaan en op het moment van het verschijnen van dit kerkblad heeft dominee Van den Noort zijn beslissing hierop al kenbaar gemaakt. Via de afkondigingen en de nieuwsbrief bent u op de hoogte gebracht van dit beroep. Op het moment van het schrijven van dit stukje hebben er diverse ontmoetingen plaatsgevonden: bij het brengen van het beroep, in en na de avonddienst van 23 maart en een ontmoeting tijdens een bezoek in de week daarop. Wij hopen en bidden dat de Heere de weg van dominee Van den Noort naar Oud-Beijerland zal leiden; Zijn wil geschiede ook in deze dingen. Wij houden u op de hoogte voor wat betreft de voortgang van het beroepingswerk en vragen u om ons hierin te omringen met uw gebeden.

Pastoraat

Als er zaken zijn om te delen qua voorbede, kerkblad en pastoraal contact voor onze wijk verzoeken wij u om dit te delen met de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling A. in 't Veld via kerkenraadoost@hervormdoudbeijerland.nl of 06-29157441.

TER VERANTWOORDING

In de achterliggende periode ontvingen we via dominee Van Dijk € 20 plus twee keer € 50 voor de kerk en via ouderling J. Klaasse € 50 voor onderhoud gebouwen. Hartelijk dank hiervoor.

André in 't Veld

Scriba wijkkerkenraad Oost



DORPSKERK OPEN!

Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk open.

Heeft u behoefte aan rust, een gesprek of zomaar even op uw plekje zitten, van harte welkom!

Kerkapp

Wilt u als gemeentelid ook gebruik gaan maken van de kerkapp en op de

hoogte blijven van de laatste berichten zoals het digitale kerkblad, de nieuwsbrief, activiteiten en overige berichten van de gemeente?

Meld u dan aan als lid van de kerkapp!

Wat heeft u hiervoor nodig?

Als u beschikt over een computer, smartphone, IPAD of tablet kunt u zich aanmelden als lid van de kerkapp. Kijk op de website van onze gemeente

www.hervormdoudbeijerland.nl/kerkapp voor meer informatie.



DIACONIE

Het diaconale overzicht van de maand februari 2025

Ontvangen collectegeld:	
Licht op Zuid	€ 1.323,30
Jeugddiaconaat – ondersteuning Servië	€ 1.441,07
Gehandicaptenzorg	€ 1.321,00
Ontvangen algemene giften en collecten	<u>€ 1.499,26</u>
	€ 5.584,63

Wij danken u, na de HEERE, hartelijk voor uw liefdegaven.

Diaconiecollecte van zondag 6 april 2025

Bestemming: Stichting Kimon

'En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou'

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie. We richten ons op het noodlijdende kind wereldwijd. Onze focus landen bevinden zich in Afrika, Azië en Oost-Europa. Via zending en hulpverlening helpen we om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Zo willen we dienstbaar zijn aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Wij zenden veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. Hierin weten we ons geroepen



en gezonden door God, Die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet’ (Mark. 10:14) en: ‘Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.’ (Matt. 4:19). Uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken persoon. Op deze manier willen we dienstbaar zijn aan veldwerkers en kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht. We werken graag samen met onze achterban om de gezamenlijke betekenis en noodzaak van hulpverlening en zendingswerk onder kansarme kinderen te benadrukken. De liefde van Jezus Christus voor kinderen en jongeren dringt ons om hen wereldwijd op te zoeken en hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen

Afhankelijk van giften

Kimon is als organisatie volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken, scholen en bedrijven. Om een dekkend budget te krijgen voor algemene kosten worden middelen ingezet zoals nieuwsbrieven, mailingen, presentaties, ons YouTube kanaal en ons magazine Discipel dat drie keer per jaar verschijnt.

Diaconiecollecte van zondag 13 april 2025

Bestemming: Woord en Daad adoptiekinderen

De opbrengst van deze collecte zal bestemd zijn voor onze adoptiekinderen van Woord en Daad. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor 10 adoptiekinderen uit Bangladesh, India, Filipijnen, Burkina Faso en Guatemala. Woord en Daad werkt in deze landen samen met christelijke partnerorganisaties.

Dankzij deze sponsoring leren de kinderen lezen, schrijven en andere vakken. Daarnaast krijgen zij christelijke normen en waarden mee, en ontvangen voeding en medische zorg. Een kind in het sponsorprogramma kan het verschil betekenen voor een gezin!



Diaconiecollecte van vrijdag 18 april 2025 (Goede Vrijdag)

Bestemming: Jeugddiaconaat - ondersteuning Servië

Eind april 2025 hopen we met een groep jongeren een week naar Servië te gaan. Hier willen we ons inzetten voor de bevolking daar, in het bijzonder voor evangelist Alexander Subotin en de mensen die bij zijn gemeente horen. In het afgelopen jaar zijn we als jeugddiaconaat al op verschillende manieren bezig geweest voor evangelist Subotin. Zoals u weet hebben we, dankzij uw steun, een andere bus voor hem kunnen kopen, waarmee hij eten rond kan brengen bij dorpjes in de omgeving en gemeenteleden op kan halen om naar de kerk te gaan. Deze bus wordt daar nu optimaal gebruikt. Heel mooi om te zien.

Tijdens de jongerenreis hopen we praktisch aan de slag te gaan door gebouwen/straten op te knappen. We brengen eten rond onder de Roma en ondernemen activiteiten met ouderen en kinderen. Om dit te kunnen doen, hebben we uiteraard geld nodig en daarom vragen we uw steun.

Wilt u ons en daarmee onze broeders en zusters in Servië helpen. Zodat wij ons namens onze hele gemeente kunnen inzetten voor Gods kinderen daar. Naast financiële steun vragen we u ook om gebed! Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Het jeugddiaconaat

Diaconiecollectes van zondag 20 april (1e Paasdag) en maandag 21 april 2025 (2e Paasdag) *Bestemming: IZB*

Missie

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie

De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus Die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Paascollecte Weet je wel dat Jezus leeft?

Als IZB verlangen we ernaar dat mensen de Opgestane leren kennen en Hem volgen. Daarom ondersteunen we christenen en kerken bij het vervullen van hun missionaire taak. **Dat kunnen we echter niet alleen. Wilt u ons steunen?**



Diaconiecollecte van zondag 27 april 2025

Bestemming: *Ecce-Homo*



COLLECTE ECCE-HOMO

DV 27 APRIL 2025

DRAAGT ELKANDERS LASTEN, EN VERVULT ALZO
DE WET VAN CHRISTUS. (GALATEN 6:2)

Het eerste gedeelte van deze tekst wordt vaak gebruikt bij acties of een collecte. Deze tekst krijgt een diepere betekenis als je de ellende en verdriet ziet in een land wat in oorlog is.

Tijdens ons bezoek aan een ziekenhuis in Ternopil werden we stil van het zien van zoveel gewonde soldaten. Lopend door de gangen, zagen we soldaten liggen zonder benen, armen of handen en met verschrikkelijke verbrandingen. En dan de blik in de ogen van deze soldaten... Met dit beeld voor ogen, krijgt het tweede gedeelte van de tekst ook een diepere betekenis. *Elkanders lasten dragen*, is niet alleen wat in de collectezak doen. Nee, het is gehoor geven aan de oproep om zo in de voetsporen van de Heere Jezus te wandelen en vandaaruit onze naasten lief te hebben als onszelven.

Wij hopen dat u het werk wat wij mogen doen in Oekraïne
een warm hart toe draagt en wilt ondersteunen
met uw financiële bijdrage.

WWW.ECCE-HOMO.NL/DONEREN OF: NL42ABNA0608872296

Kaartje sturen

Op 8 april is **Adriaan Bestebreuer, Kerkstraat 80, 3262 PH Oud Beijerland** jarig en hoopt dan 35 jaar te worden.

Op 24 april is **Jacqueline Schipper, Van Genthstraat 7, 3262 EM Oud Beijerland** jarig en ze hoopt dan **50 jaar** te worden.

Maakt u hen blij met een mooie kaart?

HERVORMDE VROUWENDIENST



Ontvangen giften voor de Hospice

Via mevr. Lagerwerf € 10,-
mevr. van Driel € 20,-
mevr. de Reus € 10,-

Namens bestuur HVD hartelijk dank.



KERKRENTMEESTERS

Verantwoording

Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):

Instandhouding eredienst/Kerkbeheer	€	1334,00
Biddag	€	4258,00
Onderhoud gebouwen/Dorpskerk	€	900,50
Verwarming	€	106,50

Collecte

23-02-2025	instandhouding eredienst	€	1105,55
23-02-2025	onderhoud Dorpskerk	€	1045,40
02-03-2025	instandhouding eredienst	€	1230,90
09-03-2025	instandhouding eredienst	€	1309,53
12-03-2025	en		
16-03-2025	instandhouding eredienst	€	2886,83
12-03-2025	en		
16-03-2025	(nalezing) biddag	€	7247,18
23-03-2025	instandhouding eredienst	€	1434,91
Deurbussen februari/verwarming		€	2309,70
		€	<u>25169,00</u>

Giften

via oud. B. Brussaard	€	20,00
via oud. J. Klaasse/onderhoud gebouwen	€	50,00
via oud. B. Verzendaal	€	<u>20,00</u>

€	<u>90,00</u>
€	<u>25259,00</u>

Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen:
- NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente:
- collecten Diaconie
- NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente:
- collecten instandhouding eredienst
- overige collecten/deurbussen kerkrentmeesters (graag het doel van de collecte in de omschrijving vermelden)

Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02

De week vóór Pasen is het kerkelijk bureau gesloten!

Deurbussen in de maand april t.b.v. het Jeugdwerk!

In de maand april zijn de deurbussen bestemd voor het jeugdwerk in onze Hervormde gemeente. Zoals velen van jullie weten, zijn we in onze gemeente gezegend met een grote groep jongeren, voor wie we talloze activiteiten organiseren. Denk hierbij aan de zondagschool, het knutselen en de uitjes van de Kinderclub, maar ook aan het kamp van de Tienerclub (TC) en de Jeugdvereniging (JV).

Naast deze activiteiten is er natuurlijk ook geld nodig voor het aanschaffen van clubmateriaal en het organiseren van de preekbesprekingen, waarbij de frikandellen en kroketten niet mogen ontbreken. In sommige gevallen vragen we de jongeren om een bijdrage, maar om de kosten voor hen laag te houden, wordt er vanuit de jeugdraad extra geld ingezet.

Zoals je kunt lezen, is uw en jouw bijdrage essentieel voor het voortzetten van het jeugdwerk. We willen daarom deze collecte van harte aanbevelen en hopen op jullie steun!

De Jeugdraad

Roken op en nabij het kerkplein

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid, weten we allemaal. Maar andermans rook inademen heeft ook negatieve gevolgen.

Regelmatig wordt er voor/na de zondagse eredienst of andere bijeenkomst op/nabij het kerkplein gerookt. Dit wordt, naast het slechte voorbeeld, als onprettig ervaren.

We verzoeken u/jou vriendelijk om hier rekening mee te houden, en te stoppen met deze ongezonde gewoonte.

College van Kerkrentmeesters

**Blijf in contact
met uw kerk**

Gaat u (tijdelijk) verhuizen?

Geef dan uw adreswijziging tijdig door aan:
Kerkelijk bureau: Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland
Tel: 0186-610701,
e-mail: kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

én uw wijkpredikant

Een Kerkvoogdij-bijbel

Heel onverwacht komt er zomaar iets terug in de kerk. Zo'n tien jaar geleden besloot een verzamelaar van bijzondere wandelstokken in Gelderland zijn collectie op te ruimen. Omdat één van die wandelstokken voorzien is van een zilveren knop met inscriptie, besloot hij contact op te nemen met de Kerkrentmeesters van onze gemeente. In de knop van de wandelstok was namelijk gegraveerd: *Souvenir nieuwe leden N.H. Kerk, 9-4-1908, O.Beijerland*. Het bleek een cadeau van de belijdeniscatechisanten van dat jaar aan ds. Sijbrand Ronner, predikant van 1907 tot 1910 in Oud-Beijerland. Zo is het stokje van de dominee weer terug in de Dorpskerk.



Een paar jaar eerder was er nog iets teruggekomen: de ornamenten van het orgel. Hiervoor moeten we even terug naar 1827. Het orgel was net klaar en de opdrachtgevers kwamen kijken. En dat viel een beetje tegen. Het orgel was te hoog en te smal. Om dit euvel te verhelpen besloot men dat er aan de zijkanten van de orgelkas ornamenten aangebracht moesten worden. Cornelis van Oeckelen, de bouwer van het orgel, wilde dat voor honderd gulden wel

regelen. Iedereen tevreden.

Maar bij de vergroting van 1967 was er geen plaats meer voor deze ornamenten. Een broer van de organist Van Bochoven wist er wel raad mee.

De ornamenten verdwenen naar het Noord-Hollandse Krommenie. Maar door een verhuizing waren ze daar overbodig geworden en ze keerden terug naar Oud-Beijerland. Omdat er aan het orgel nog steeds geen plaats was, werden deze ornamenten naast het raam in de rechte beuk geplaatst.

En daar hangen ze nog steeds.

Onlangs kwam er weer iets terug. Een bijbel die ooit de bank van de Kerkvoogden (Kerkrentmeesters) sierde. Een grote bijbel voorzien van de opdruk: **'kerkvoogden van Oud-Beijerland'**.

Dit exemplaar was in het bezit van ds. G. van Meijeren gekomen. De oorzaak hiervan was zijn schoonfamilie.





Zoals hij het zelf onlangs aangaf:

“We kunnen niet precies meer nagaan hoe de bijbel in de familie is gekomen maar de wortels van de twee (drie) grootouders liggen in Oud-Beijerland. Het betreft de heer Albertus Schipper (Oud-Beijerland 1903 - Zeist 1971) en Teuna Hoogenboom (Oud-Beijerland 1901- Zeist 1940). Zij traden op 10 juli 1930 in Oud-Beijerland in het huwelijk. Zij vestigden zich in Zeist, daar hadden zij een drogisterij op de Slotlaan. Eerstgenoemde trad na het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw in het huwelijk met Cornelia Hoogenboom (Oud-Beijerland 1903 – Zeist 1995). Zij was de zus van Teuna Hoogenboom. Alb. Schipper en Teuna Hoogenboom hadden twee kinderen waarvan onze (schoon)vader Pieter Albertus (Zeist 1936 - Woudenberg 2021) de bijbel in bezit had.”

Voor de geïnteresseerden: deze Albertus Schipper was een zoon van Abraham Schipper en Clazina Steenhoek. En de Bijbel is keurig in het archief opgeborgen.

Jan P. van der Spek

KERKELIJK CENTRUM



Reserveren van gebouwen

Voor het reserveren van de Dorpskerk, de Bethelkerk of van een zaal in het Kerkelijk Centrum Maranatha gelden de volgende regels:

Voor een kerkgebouw via het kerkelijk bureau per mail:

kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

Voor een zaal in het kerkelijk Centrum Maranatha per mail:

info@kcmaranatha.nl



Om alle activiteiten binnen de gemeente te coördineren en vraag en aanbod bij elkaar te brengen, bestaat er sinds een aantal jaar het “gemeentewerk”.

Als commissie gemeentewerk willen we in kaart brengen welke kwaliteiten er binnen de gemeente aanwezig zijn, hiervoor is de enquête gemeentewerk.

Nadat u een enquête heeft ingevuld, kijken wij of deze aansluit bij een openstaande vacature. Wanneer dit zo is, geven wij uw gegevens door aan de desbetreffende vereniging of club.

Maar het kan ook zo zijn dat we op dat moment geen vacature hebben die bij u past. Dan bewaren wij uw gegevens om op een later tijdstip hierop terug te komen wanneer er een nieuwe vacature komt.

U zult dus eenmalig een bericht krijgen dat uw aanmelding is ontvangen, vervolgens is het mogelijk dat er daarna geen actie meer volgt. Het kan ook zo zijn dat u pas na enkele maanden iets hoort.

Komt er een vacature open waarin u interesse hebt, mag u uiteraard altijd zelf ook reageren.

Wanneer u aangegeven hebt dat u deel wilt nemen aan kortdurende acties, zoals verkoopdag of tentweek, dan is het de bedoeling dat u, wanneer de oproep daarvoor komt, hier zelf op reageert.

Heeft u nog vragen? Dan horen we dat graag: gemeentewerk@hervormoudbeijerland.nl

Samen bouwen aan de kerk

Een gemeente leeft voor en van betrokkenheid. Of het nu gaat om jeugdwerk, diaconaat of praktische taken: vrijwilligers zijn onmisbaar. Toch is het een kunst om (nieuwe) mensen te vinden. Misschien voelt het als een verplichting, maar vrijwilligerswerk is vooral een kans! Een kans om je gaven te ontdekken, om anderen te helpen en om samen te bouwen aan Gods gemeente. Wil jij iets betekenen, maar weet je niet hoe?

Neem contact op of laat jouw gegevens achter in de talentenbank en ontdek welke rol bij jou past.

Word ik altijd persoonlijk benaderd voor een openstaande vacature?

Daar waar mogelijk; de coördinatoren Gemeentewerk kunnen ervoor kiezen om gemeenteleden rechtstreeks te (laten) benaderen of een oproep te doen in de gemeentepagina om het bereik te vergroten. Dit betekent dat je altijd aanvullend kunt reageren op een oproep.

Wijkwandeling Licht op Zuid

Op zaterdagmiddag 5 april 2025 organiseren we weer een wijkwandeling door de wijken Bloemhof en Hillesluis in Rotterdam-Zuid waar Licht op Zuid actief is. Een vrijwilliger van Licht op Zuid zal ons een unieke indruk geven van het werk dat Licht op Zuid doet en verschillende bijzondere plekken laten zien. Die middag is er ook een kinderfeest in de wijk waarbij kinderen kunnen knutselen, spelletjes doen en voetballen. Als u/jij wilt helpen bij het kinderfeest. Graag! Dit is vanaf 12.30 uur.

De wijkwandeling is van 13.00 – 15.00 uur. We starten bij de Maranathakerk aan de Hillevliet 116 in Rotterdam. In de buurt van de kerk is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Parkeertip: Stadsgarage Boulevard Zuid Polderstraat.

Van harte welkom!

Graag even opgeven door een mailtje te sturen aan:
zendingcommissie@hervormdoudbeijerland.nl



EVANGELIE DELEN

Evangelie delen In deze rubriek proberen we de gemeente op de hoogte te houden van het werk van de evangelisatiecommissie. Als evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente weten we ons te roepen om het Evangelie door te geven.

Afgelopen vrijdagavond 14 maart hebben we een interkerkelijke avond gehouden over het evangelisatiewerk binnen de Hoeksche Waard. Gastspreker



was Andre Meulmeester met als thema: Getuigen .. Maar hoe dan ? Een mooie, goed bezochte avond in zaal 1. Het interkerkelijke aspect is heel waardevol, waar vinden we elkaar in onze opdracht het Evangelie te delen. Tevens zijn er ook nog de diverse uitdagingen die als gebedspunten met elkaar gedeeld zijn.

Paas Sing-in 2025

De eerst volgende evangelisatieactiviteit is de Paas Sing-in op **zaterdagavond 12 april**, als gemeente weer een mooie gelegenheid om je naast met het Evangelie te benaderen. Nodig ze van harte uit voor deze avond !

Als joodse man vierde Jezus Zelf met Zijn leerlingen het Joodse Pesach. Volgens het Evangelie ook net voor Zijn dood. In Lucas 22 vers 15 zegt Jezus aan Zijn leerlingen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Na de maaltijd, bij het delen van de beker wijn, spreekt Hij over een nieuw verbond door Zijn bloed. Jezus staat die avond voor Zijn doortocht, voor Zijn overtocht naar de Vader. Hij Zelf is blijkbaar het paaslam, waardoor God opnieuw Zijn bevrijdingskracht toont.

Voor ons christenen is de opstanding van Jezus niet alleen een historische gebeurtenis. Het is een teken van hoop en een belofte van nieuw leven. Door Zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen, waardoor de weg naar een eeuwig leven bij God openstaat. Dit nieuwe leven begint niet pas na de dood, maar hier en nu, door de werking van de Heilige Geest.

Verkoopdag 2025



Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 17 mei hopen we weer een verkoopdag te houden rondom de Dorpskerk. Een dag van ontmoeting, gezelligheid en verbinding.

Op deze dag worden er weer allerlei leuke dingen aangeboden waaronder (kinder) kleding, interieurartikelen, boeken, tassen en meer.

Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten en kunt u genieten van een frietje, hamburger of saté, pannenkoeken, maar ook een gezond broodje! Daarnaast kunt u deze dag uw boodschappen doen in de foodstraat: groente en fruit, kaas, noten en snoep. Ook worden er prachtige bloemen aangeboden.

Voor de kinderen is er ook van alles te beleven. Kortom: een dag om niet te vergeten en in de agenda te zetten!

Om dit alles mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om bijvoorbeeld bij en leuke kraam te staan of de markt op te bouwen of aan het einde van de dag af te breken.

Graag hiervoor aanmelden bij Gonneke van Beveren ([06-53135605](tel:06-53135605)) of Ella Wildeman ([06-22716198](tel:06-22716198)).

We zien u graag op zaterdag 17 mei! Tot ziens, namens de verkoopdagcommissie.

TWEDEHANDS KLEDING

Voor de verkoopdag 17 mei, hopen wij weer een kraam te vullen met mooie tweedehands kleding.

Om deze kraam mooi in te richten, hebben wij jullie hulp nodig.

Wij hopen weer op mooie/schone kleding, die een tweede kans verdienen.

Deze kleding kunt u inleveren bij Gerda van der Zwaan, J.A. Vermaasstraat 8 tel: [0628178263](tel:0628178263)



Voor alle examenkandidaten van het middelbaar onderwijs:

En dan sta je ineens voor een belangrijke stap in je leven! Je gaat een keuze maken, waarvan bij de meeste jongens en meiden is gebleken, dat die keuze bepalend was voor hun verdere toekomst. Soms zelfs voor het hele leven. Je doet examen en dat doe je met het oog op het beroep en werk wat je daarna wilt gaan doen. Maar zelfs als je dat nu nog niet weet. Examen doen is een vervolgstap voor je. We hopen natuurlijk van harte, dat je er goed voorstaat. En dat je met vertrouwen het examen tegemoet gaat. De laatste loodjes wegen het zwaarst (is een bekend gezegde) en dat kan ook écht zo gevoeld worden. Om naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen en om de Heere te bidden of Hij met jullie wil zijn, willen we jullie graag ontmoeten en van harte uitnodigen voor een gezellig moment in Maranatha op woensdag 23 april. We beginnen om 19.00 uur. Tot dan! *(En natuurlijk heel veel toi toi gewenst bij jullie voorbereidingen!)*
Ds Emaus en de jeugdouderlingen Ad en Jan



VERENIGINGEN

ZONDAGSSCHOOL



ZONDAGSSCHOOL
Samuël

Ha meiden en jongens,

De weken met jullie zijn echt voorbij gevlogen! Nog maar een paar keer en dan is het zondagsschoolseizoen voorbij. Deze weken horen jullie verhalen die in het teken staan van het lijden en sterven van de Heere Jezus. In 1 Johannes 4:9 lezen we: hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Kijk naar het kruis op de heuvel van Golgotha. Hier verdroeg Jezus Christus de straf van God voor de zonde. Hij werd aan het kruis door God verlaten, omdat Hij daar met onze zonden beladen was. Wat dat voor de Heere Jezus betekende, Die nooit had gezondigd, kunnen wij ons niet voorstellen. Jezus Christus heeft ons Gods liefde laten zien. Hij heeft op een heel indrukwekkende manier bewezen hoeveel God van jou houdt. Christus heeft als Plaatsvervanger de straf voor jouw zonden op Zich willen nemen. Als je dit in geloof aanneemt en je zonden eerlijk aan God belijdt, wil Hij je vergeven en je eeuwig leven geven.

Op zondag 13 april hopen we in de morgendienst afscheid te nemen van Julia Koppejan, Charlotte Steehouwer en Julian van Stralen. Zij zitten nu in groep 8 en hopen volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs te gaan. Deze zondag is er voor de andere kinderen nog een laatste keer zondagsschool.

Voor de agenda:

6 april: zondagsschool

13 april: afscheid groep 8 en laatste keer zondagsschool

24 augustus: zondagsschool in de tent

Hartelijke groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool

VISNET



Beste tieners,

De zomertijd is afgelopen weekend weer ingegaan.

Dat betekent dat de dagen weer langer licht worden.

Ook mochten we in de afgelopen tijd al even genieten van het mooie lente weer.

Hebben jullie er ook al van mogen genieten?

Ook was er diner rouler en mochten jullie genieten van de kookkunsten en gastvrijheid van meerdere gemeenteleden. Hartelijke bedankt voor uw goede zorgen. De tieners hebben ervan genoten!

Waar je ook naar uit kunt kijken zijn de volgende datums, dan is er weer tienerclub en hopen we jullie weer te zien:

Zaterdag 5 april

Hopen we met elkaar een sportieve avond te hebben.

Dan staat namelijk buiten lasergamen op de planning! Dus hoe staat het met jouw teamspirit?

De tijden en waar het is vind je in de TC-app. In de gaten houden dus.

Zorg dat je erbij bent, want het is sowieso een hele leuke avond die je niet wilt missen.

Zaterdag 12 april

Gaan we met elkaar naar de paas sing-in.

Dit is in de dorpskerk en begint om 19:30 uur. We verzamelen bij Maranatha om uiterlijk 19:15 uur.

Thema: Jezus vraagt: hebt u/jij mij lief?

Zondag 13 april

Hopen we elkaar weer te ontmoeten, rond een open bijbel.

We hopen dit middaguur met elkaar na te denken over het thema: Pasen.

Neem jij je bijbel, en ook een pen mee?

19 en 20 april

Is er geen tienerclub i.v.m. pasen

26/27 april en 3/4 mei

Is er geen tienerclub i.v.m. meivakantie

Zien we jou ook weer? Jij laat jouw plaats toch niet leeg? Want we rekenen op jou en zien naar je uit!

Weet je hartelijk welkom en zet bovenstaande datums in je agenda.

Daarna een mooie meivakantie gewenst!

En heb je nou een goed idee om te doen, een leuke activiteit of een mooi onderwerp om te bespreken,
laat het aan een van ons weten.
Hartelijke groet,
Namens alle leiding van de tienerclub 't Visnet.



VROUW TOT VROUW OBL

Op 9 april hopen we onze Paasviering in de Bethelkerk te houden. We beginnen om 19.30 uur.
Alle vrouwen van onze gemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.
We hopen op een goede opkomst. Neem gerust uw/je buurvrouw, zus of vriendin mee. Er zal een collecte gehouden worden, die bestemd is voor stichting "Als kanker je raakt".
Na afloop is er koffie en thee met wat lekkers in hal van de kerk.
Voor degene die niet in de gelegenheid zijn om de avond bij te wonen, is er de mogelijkheid om via de livestream of de kerktelefoon mee te kijken en/of luisteren.
Namens het bestuur een hartelijke groet.

MANNENVERENIGING ONDERZOEK DE SCHRIFTEN



Op **maandag 14 april** willen we de serie Bijbelstudies over het leven van Abraham afsluiten met het lezen van Genesis 23 en 25:1-11.
Abraham begraaft Sara en sterft. We gebruiken MANkracht van maart 2024.
Een citaat: "*Abraham is niet dood maar leeft*", waarbij dr. J. Hoek verwijst naar de woorden van Jezus in Lukas 20:38.
Op **maandag 28 april** pakken we de draad weer op van de brief van Jakobus.
We bespreken dan Jakobus 4:1-12 aan de hand van de Bijbelstudie door ds. J.C. Schuurman in MANkracht van december 2024.
Het gaat in dit gedeelte over verkeerd bidden, over verkeerde vriendschap en over Gods ontferming als we ons bekeren. Lessen om ter harte te nemen!
Hartelijk welkom om half 8 in Maranatha.



De komende periode hopen de volgende huiskringen op de aangegeven data en plaatsen bijeen te komen.

Vrouwenkringen

Ochtendkringen

- Kring 2 23-04-2025 Jeanette Verzendaal, Zinkweg 244, tel. 0186-615926
 Kring 3 16-04-2025 Margo v.d. Zande, Roerdompweg 89, tel. 06-57263284

Avondkring

- Kring 4 10-04-2025 Gerdiene Oudshoorn, 1^e Kruisweg 13, tel. 0186-611163

Avondkringen

- Kring 5 20-04-2025 Contact: Anneke Melissant, tel. 06-10506562
 Kring 6 15-04-2025 Yvette van Rij, M. Oosterstraat 16, tel. 06-44906974
 Kring 7 09-04-2025 Maranatha
 Kring 9 29-04-2025 Arno en Angela Wouterse, van Brakelstraat 3,
 tel. 06-20668265

Voor inlichtingen over deze kringen kunt u bij de volgende gemeenteleden terecht::

- Vrouwenkringen – Willy van den Boogaart, tel. 0186-615059
 Avondkringen – Adri Hensen, tel. 0186-615170

Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02

Collectebonnen per vel (=20 bonnen)

€ 12,00 (blauw)	€ 0,60 per bon
€ 20,00 (lichtgeel)	€ 1,00 per bon
€ 30,00 (groen)	€ 1,50 per bon
€ 50,00 (grijs)	€ 2,50 per bon

Portokosten collectebonnen

1 vel	€ 1,21
2 t/m 8 vellen	€ 2,42
vanaf 9 vellen	€ 3,70

Het kerkelijk bureau (0186-610701)

is geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Online bestellen kan via

www.hervormdoudbeijerland.nl (webshop)
 en de app: Appostel. Mail naar
 ledenadministratie@hervormdoudbeijerland.nl
 om uw registratienummer op te vragen.

Bestellingen via de webshop of Appostel app
 die vóór woensdag 11.00 uur zijn gedaan
 worden diezelfde week nog geleverd.

RSIN nummer: 824108589

Hallo allemaal,

Na Marnix, Jetske en Bauke mogen wij ons voorstellen. Wij zijn Dieter (31) en Lisette Mourits (34). Samen hebben we 3 prachtige kinderen mogen ontvangen. Als eerst Ricardo (8), daarna Luca (4) en als 3e een meisje, Niene (2).

In 2015 zijn we getrouwd en gaan wonen in de Breitnerstaat te Oud-Beijerland. Hier wonen we met veel plezier.

Dieter is zelfstandig ondernemer op de markt en werkt als zzp-er als hovenier. Lisette is vestigingsmanager in de kinderopvang, bij Elorah.

Ricardo zit inmiddels in groep 4 en gaat met veel plezier naar school. Zijn hobby is voetballen. Luca zit sinds een paar weken in groep 1 en vindt dit best nog spannend. Niene is een bijdehandje en doet niet onder voor haar broers. Sinds de coronatijd zijn we gaan meeleven met de hervormde gemeente in Oud-Beijerland. Inmiddels hebben we ons plekje gevonden in de Dorpskerk. Dit jaar volgen wij samen de belijdeniscatechese en ervaren dit als erg fijn.

Wij willen graag de pen doorgeven aan Joran en Charelle van den Nieuwendijk.



OVERIGE BERICHTEN

Van Celicia

'Is God aanwezig in het lijden?'

Veel mensen vinden het vaak moeilijk om een liefhebbende God te verbinden aan lijden. Een God van liefde, Die als Vader voor ons zou zorgen laat toch geen lijden toe? Die worsteling treft mij soms ook. Is God er wel? Hoort Hij mij wel? Ziet Hij mijn pijn en verdriet wel?

In mei 2024 werd ik gediagnostiseerd met de ziekte van Crohn. Een heftige, pijnlijke, uitputtende, onzichtbare, chronische ziekte. Er gaat geen dag voorbij dat ik geen pijn heb of dat ik niet zwaar vermoeid ben. Ik ben pas 20 jaar, maar mijn lichaam functio-

neert daar niet naar. Mijn hoofd wil heel veel, maar mijn lichaam kan heel weinig zonder dat het uiterlijk aan mij te zien is. Op sommige momenten kan ik echt mijn vragen aan de Heere hebben en ook opstandige gevoelens hebben. Waarom laat God mij elke dag in pijn verkeren? Hoort Hij mij wel als ik om Zijn hulp vraag? Waarom neemt Hij mijn ziekte niet weg? Bij God is immers niets onmogelijk.

Wij mensen zijn vaak geneigd om ontevreden te zijn als het leven niet verloopt zoals we willen. Dan kunnen we boos worden op God. Terwijl God niet de schuld is van het lijden, Hij heeft hier niet voor gekozen. Hij is en blijft de God van liefde, vrede en geluk. Ik heb geleerd dat lijden kan bijdrage aan het goede, als het gebruikt wordt door God.

Door genade mag ik vaak wél Zijn aanwezigheid voelen in dit lijden. Zo mocht ik over mijn ziekte spreken bij een uitzending van Terdege Live (6 maart), om te vertellen hoe God ondanks de tegenslagen toch bij mij is en voor mij zorgt. Hoe goed Hij voor mij is, ook als de toekomst onzeker zal zijn. Ook mocht ik mijn verhaal uitgebreid delen in het blad Terdege, waar ik veel reacties op mocht krijgen en veel mensen mocht bemoedigen (11 maart). Ik schrijf ook christelijke gedichten voor anderen op mijn Instagram account: 'Gedicht Bij Het Hart', die vaak gaan over Gods voorzienigheid in tijden van lijden en verdriet. Door deze ziekte mag ik getuigen van Zijn goedheid door het lijden heen. Terwijl ik dat met een goede gezondheid misschien niet gedaan had, want vaak wanneer het leven voorspoedig verloopt vergeten we God te zoeken. Deze ziekte heeft mij dichterbij Hem gebracht.

God is bij ons op elk moment. Hij ziet ons lijden, onze pijn, onze strijd en ons verdriet. Als er iemand is die weet wat lijden is, dan is het Jezus. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, werd veracht en bespuugd door mensen en zelfs door Zijn eigen Vader verlaten. Hij kent het verdriet en de worsteling. Vertrouw op Hem, want Hij zal bij je zijn. Hij bidt voor je om kracht en versterking in het lijden. Hij was het Die ons lijden op Zich nam en nog steeds op Zich neemt!

God wil dat we Hem leren vertrouwen. Hij heeft beloofd ons in voor- én tegenspoed kracht te geven. Geloof je dat? Het is menselijk dat je vragen hebt en je zult vast niet overal een antwoord op krijgen. Soms voelt God ook niet dichtbij en kun je Zijn weg niet begrijpen. Maar onthoud Hij is er wel, ook als je dat niet voelt. Bid om Zijn kracht in je leven, want Hij laat niet los wat Zijn hand begon. 'Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.' Psalm 10:14.

Vertrouw erop dat God voor je zorgt en Hij naar je omziet, ook door het lijden heen.



Leg je zorgen bij de Heere neer, stort je hart bij Hem uit. Hij is een Helper!
'Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.' Romeinen 8:18
Het beste komt nog... groot is Zijn trouw!
Gods zegen toegewenst!
Celicia Tebrugge

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het warme medeleven en de betrokkenheid die wij mochten ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Willem Kooiman

Uw voortdurende belangstelling en gebed hebben ons goed gedaan en door de moeilijke tijd heen geholpen. Ondanks de verdrietige periode tijdens de ziekte en het overlijden zijn wij bovenal dankbaar dat mijn man, onze vader en opa, mocht getuigen van de vrede die hij had gevonden in het verlossingswerk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Gré Kooiman, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Beste gemeenteleden,

Wat werden wij verwarmd met zoveel medeleven rondom ziekte en operatie van Klazien.

Wij voelden ons gedragen door jullie gebeden en God week niet van onze zijde.

Een periode van herstel en nabehandeling komt er nu aan, maar ook hierin voelen we dat Hij met ons mee gaat.

Wij willen jullie daarom via deze weg bedanken voor de kaarten en gebeden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat is wat ik jullie ook wil meegeven.

Met vriendelijke groeten,

Klazien en Hans Admiraal-den Toom

Dankbetuiging

Lieve gemeenteleden,

Graag wil ik jullie bedanken voor alle zorg, gebeden en kaarten rondom mijn ziekenhuisopname en uitslagen. Dit doet ontzettend goed. Het is belangrijk voor mij (en voor ons allemaal) om dankbaar en rustig te blijven. "Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91 vers 2)".

Mevrouw Bestebreuer-van der Mark (Breitnerstraat 18)

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de ontvangen kaarten, telefoontjes, bezoek en het medeleven in verband met mijn verblijf in de Rembrandt.

Mevr. J.P. Streefkerk- de Baan (Asterstraat 39)

Open avond Hoornbeeck Connect – Volwassenopleidingen

Benieuwd naar het opleidingsaanbod van Hoornbeeck Connect Volwassenopleidingen? Donderdag 10 april 2025 van 19:00-21:00 uur organiseren we een open avond. De volgende opleidingen zullen aanwezig zijn: Helpende Zorg en Welzijn, Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Verzorgende-IG, Doktersassistent en Verpleegkundige. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op www.hoornbeeckconnect.nl of bel Ineke Breen 085-4838365.



The poster features a dark red background with a white rounded rectangle at the top containing the text 'PAASVIERING VROUW TOT VROUWKRING WELKOM VOOR ALLE VROUWEN'. Below this are three arched illustrations: a woman in a white robe standing in a doorway with light streaming in, the logo for 'VtV OBL' (Vrouw tot Vrouw delen in geloof), and a red cross on a yellow landscape with a sun. At the bottom, the event details are listed: 'D.V. 9 APRIL 2025', 'BETHELKERK OUD-BEIJERLAND', and 'AANVANG 19:30'. A white arrow points from the time to the text 'COLLECTE AANBEVOLEN VOOR STICHTING "ALS KANKER JE RAAKT!"'.

PAASVIERING VROUW TOT VROUWKRING

WELKOM

VOOR ALLE VROUWEN



D.V. 9 APRIL 2025
BETHELKERK OUD-BEIJERLAND
AANVANG 19:30

COLLECTE AANBEVOLEN VOOR STICHTING "ALS KANKER JE RAAKT!"

Zingen voor de dienst:

O zie de Mens daar aan het kruis,
Met al mijn schuld beladen;
Beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden,
Het was mijn zonden die Hij droeg,
Totdat Hij riep: 'Het is volbracht';
Zijn laatste adem bracht mij hoop,
Zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
In gaven, in wat wijsheid is;
Ik roem alleen nog in de Heer',
Zijn dood en Zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in Zijn loon,
De zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijnt hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Jezus leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
Die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennoed,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bitt're bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer', Die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld, op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld, op Zich nam.

Na de dienst: U zij de Glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heeren, blijd' en welgezind,
en zegt telken kere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zingend naar
PASEN

*12 april
19:30 uur
Dorpskerk
Oud-Beijerland*



Jezus vraagt:

HEBT U MIJ LIEF?