

The image shows the interior of a church with wooden pews, a white pillar, and a stained glass window. A large, stylized graphic element, resembling a 'K' or a similar shape, is overlaid on the left side, colored in red and blue. The text is overlaid on this graphic and the church background.

16

22 december 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE OUD-BEIJERLAND



nummer 16
21 december 2024
58^a jaargang

Administratie: Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 57, Oud-Beijerland
Openingstijden dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur
Tel. 0186-610701
Bank: NL87 RABO 0351 1488 68 t.n.v.
Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Bezorging: A.Th. Schipper, Margrietstraat 4
tel. 0186-611556
e-mail: at.schipper@hetnet.nl

Redactie: J.P. van der Spek, Pieter de Hooghlaan 4
tel. 0186-614623

L. Voordijk - Doolaard, Pieter de Hooghlaan 30
tel. 0186-614295

Eindredactie: ds. W.P. Emaus, Zinkweg 119
tel. 0186- 622068

Voor alle aankondigingen geldt: zo de Heere wil en wij leven

Kerkblad nr. 1 komt uit op zaterdag 4 januari 2025

Hierin kunnen de berichten geplaatst worden tot en met

zaterdag 1 februari 2025

Uiterste inleveringdatum kopij

zaterdag 28 december 2024

Kopij sturen naar: kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

**“Mijn vrede geef ik u”***Joh. 14 vers 27b*

Met Kerst zingen we het in alle kerken over de hele wereld: “Vrede op aarde”. Ieder een op deze aarde wil vrede. Maar als je deze vraag zou stellen aan iemand in Oekraïne, grote kans dat je zou horen; ja, maar dan moet Poetin wel weg uit de bezette gebieden en hij moet herstel-betalingen doen. Dus vrede, ja graag, maar wel een rechtvaardige vrede, er zijn dus voorwaarden. Het feit dat Jezus vrede wil geven betekent dat er oorlog is, die oorlog is Jezus niet begonnen. Nee dat hebben wij gedaan. Wij hebben God de oorlog verklaard door in het Paradijs als God te willen zijn. Daar kunnen we Adam en Eva niet de schuld van geven. Met elke zonde die we doen keuren we goed wat daar gebeurd is. Dus deze oorlog zijn we zelf begonnen. Het grote wonder is dat God zelf vrede wil sluiten met ons.

Dit herdenken we met Kerst. Maar Hij wil wel een rechtvaardige vrede sluiten. En niet zoiets als een wapenstilstand, dat is geen echte vrede en dan is er niets veranderd en blijven we vijanden van God. Rechtvaardig zou zijn dat wij zouden moeten betalen voor alle eer die we geroofd hebben van God en dat wij hier voor eeuwig zouden moeten boeten. Het grote wonder van Kerst is de geboorte van Jezus Christus, hiermee komt het plan tot uitvoer van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest om het weer vrede te laten worden. Op het kruis van Golgotha heeft Jezus door te lijden en te sterven voor de zonde een rechtvaardige vrede verdiend. Sterker nog: Hij heeft vrede met ons gesloten. En dat onverdiend en enkel uit genade voor een verloren wereld. De vraag is: Hebben wij vrede met God gesloten? Voor dit vredesverdrag zijn twee partijen nodig. Door Jezus Christus in geloof aan te nemen wordt het echt vrede. Heeft u genoeg aan Zijn offer en mag u rusten op Zijn zoen- en kruisverdienste?

Het zou zo maar kunnen dat u dit te makkelijk vindt gaan. En daar is ook alle reden toe, want er is niemand die vraagt naar God, we leven liever door in vijandschap en gaan liever voor een soort wapenstilstand, gewoon jezelf blijven en tevreden zijn met alleen wat Godsdienst. Gelukkig maar dat ook de Heilig Geest is uitgestort op alle vlees, enkel door deze Geest komen we tot inkeer en zien we dat we Zijn vredesaanbod moeten aanvaarden wil het echt vrede worden tussen God en u. En Jezus wil zo graag vrede met u, Hij geeft Zijn vrede uit gratie. Niet gratis want Hij heeft er duur voor betaald. En nodigt u allen tot het Heil in Christus.

Het betekent wel dat u dan een andere Koning met andere regels gaat dienen dan de goden van deze wereld. Dit noemen we bekering en dat gaat niet vanzelf, dat is een strijd ons leven lang. Maar “wie overwint, zal ik geven met Mij te zitten op de troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb”. Openbaring 3 vers 21. Met Kerst gedenken we dat de Heere Jezus Christus is gekomen in een donkere vijandige wereld, met een geweldig vredesaanbod wat totaal onverdiend is. De vraag is, aanvaarden we dit of leggen wij dit onverschillig of op een schijnvrome manier naast ons neer.

De engelen juichen in de hemel als een zondaar zich bekeert. De Heere heb je mee als je naar Hem toegaat en Zijn vredesaanbod in geloof aanvaardt. En deze vrede gaat al

ons verstand te boven, daar kan niets in deze wereld tegen op.
Allen gezegende Kerst dagen toegewenst.

Bert van der Kuijl

De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren en te bekijken
Op de website hervormdoudbeijerland.nl kunt u via het menu

‘Uitzending kerkdiensten’

Uw keus maken tussen de dienst in de Dorpskerk en de Bethelkerk

Tijdens de kerkdiensten zijn de kerkgebouwen op het volgende
telefoonnummer te bereiken:

Dorpskerk: 0186-610701

Bethelkerk: 0186-621177

U krijgt dan de dienstdoende koster aan de lijn



DORPSKERK OPEN!

Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk open.
Heeft u behoefte aan rust, een gesprek of zomaar even op uw plekje zitten,
van harte welkom!

Kerkapp

Wilt u als gemeentelid ook gebruik gaan maken van de kerkapp en op de
hoogte blijven van de laatste berichten zoals het digitale kerkblad,
de nieuwsbrief, activiteiten en overige berichten van de gemeente?

Meld u dan aan als lid van de kerkapp!

Wat heeft u hiervoor nodig?

Als u beschikt over een computer, smartphone, IPAD of tablet kunt u zich aanmel-
den als lid van de kerkapp. Kijk op de website van onze gemeente

www.hervormdoudbeijerland.nl/kerkapp voor meer informatie.

EREDIENSTEN



Zondag 22 december, vierde adventszondag

Dorpskerk	9.30 uur	ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer <i>(koffie drinken na de dienst in Maranatha)</i>
	17.00 uur	ds. A.J. Kunz,, Katwijk aan Zee
Bethelkerk	9.30 uur	ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk a/d IJssel <i>(koffie drinken na de dienst)</i>
	17.00 uur	ds. A.P. Pors, Staphorst/Rouveen
Collecten:		1. <i>Verwarming</i> 2. <i>Instandhouding eredienst</i>
Deurbussen:		<i>Hulp Oost Europa (Campagne Winterhulp)</i>

woensdag 25 december, Eerste Kerstdag

Dorpskerk	9.20 uur	ds. W.P. Emaus, <i>zingen kerstliederen voor de dienst</i>
	17.00 uur	ds. N.F.L. de Leeuw, <i>Sirjansland</i>
Bethelkerk	9.20 uur	ds. W.C. Meeuse, <i>Sliedrecht,</i> <i>zingen kerstliederen voor de dienst</i>
	17.00 uur	ds. W.P. Emaus
Collecten:		1. <i>Project 10:27 Voedselproject op Joodse en Arabische scholen</i> 2. <i>Instandhouding eredienst</i>
Deurbussen:		<i>Hulp Oost Europa (Campagne Winterhulp)</i>

Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag

Dorpskerk	9.30 uur	ds. W.P. Emaus, <i>Kerstviering Zondagsschool</i>
-----------	----------	---

Zondag 29 december

Dorpskerk	9.30 uur	ds. L.W. den Boer, <i>Goedereede</i>
	17.00 uur	ds. E. de Mots, <i>Ridderkerk</i>
Bethelkerk	9.30 uur	ds. J.J. Mulder, <i>Dordrecht</i>
	17.00 uur	ds. A. Vonk Noordegraaf, <i>Uddel</i>
Collecten:		1. <i>Onderhoud gebouwen en pastorieën</i> 2. <i>Instandhouding eredienst</i> 3. <i>Onderhoud Dorpskerk</i>
Deurbussen:		<i>Hulp Oost Europa (Campagne Winterhulp)</i>

Dinsdag 31 december, oudejaarsdag (gedenken overledenen)

Dorpskerk **19.00 uur** ds. W.P. Emaus

Bethelkerk *geen dienst*

Collecten: 1. *Oudejaarscollecte*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *S.D.O.K. Stichting de Ondergrondse Kerk*

Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag

Dorpskerk **10.00 uur** ds. W.P. Emaus *(koffie drinken na de dienst)*

Collecten: 1. *H.V.C. (Hulp vervolgte christenen)*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *Evangelisatiewerk*

OPPASDIENST



Dorpskerk, contactpersonen: *Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper (06-41172381)*

zondag 22 december

's morgens: *Joanneke Romeijn 3+, Marianne vd Veen 3+, Marianne de Muijnck, Dineke Mol, Lois Mol, Amée Hollaar, Maartje Vedder*

's middags: *Elize Roestenburg, Gerdien van Dijk, Levi Ligthart, Raëla van Ekeren*

woensdag 25 december, Eerste Kerstdag

's morgens: *Margo Blaak 3+, Annalijne Malleghrom 3+, Florence Schrijvershof, Rozi van Dijn, Lisa Schipper, Celine Schipper, Diangelo Schep*

's middags: *Carina Keizer, Lydia Brussaard, Anne-Louise vd Linden*

zondag 29 december

's morgens: *Kitty Schipper 3+, Gerdien Ligthart 3+, Hilde van Dijk, Jacqueline Weeda, Annemieke 't Hart, Norah de Geus, Jasmijn Boertjes*

's middags: *Hilliene van Hofwegen, Marije Pronk, Lisa Blaak, Gerlinda vd Zwaan*

woensdag 1 januari

's morgens: *Hester Schouten, Annelies Heijkoop, Nina Schipper*

Bethelkerk, *contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701)*

zondag 22 december

's morgens: Merith Koedood en Diangelo Schep

woensdag 25 december

's morgens: Rianne Keizer

zondag 29 december

's morgens: Lisanne Willemsen en Sifra Bos



ALGEMENE KERKENRAAD

Beroep

Afgelopen zondag is afgekondigd dat wijkgemeente Oost voornemens is een beroep uit te brengen op dominee H.J.T. Lubbers uit Woudenberg (wijkgemeente 1). Het beroep zal ingaan op D.v vrijdag 3 januari 2025. Uiterlijk op vrijdag 24 januari zal dan de beslissing bekend gemaakt moeten worden. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door de stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vrijdag 20 december 2024 schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van de wijkgemeente, ouderling A. in 't Veld (Anemoonstraat 14, 3261 XB). In verband met het beroep zal op D.v. zondag 5 januari 2025 in de morgen-dienst in de Dorpskerk dominee Lubbers voorgaan.

Wij bidden dominee Lubbers en zijn gezin van harte Gods nabijheid en wijsheid toe en bevelen hen aan in uw voorbeden. Het adres van de familie Lubbers is: Jacobshoeve-erf 6, 3931 RZ in Woudenberg.

Huwelijkscatechese

Op D.v. maandag 27 januari beginnen we met de huwelijkscatechese. Met vijf (aanstaande) echtparen hopen we samen te komen en na te denken over de Bijbelse betekenis van het huwelijk, communicatie in het huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming, huisgodsdienst en wat verder ter sprake komt. De vervolgdagen staan gepland op 10 februari en 3 maart. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan bij een open Bijbel.

Hartelijke groet, Johan en Lydia Brussaard

Israelavond 2025

Op D.v. 24 januari 2025 wordt een Israëlavond georganiseerd in de Dorpskerk die begint om 20.00 uur (kerk open 19.30 uur).

Sprekers Geert de Korte (woonachtig in Jeruzalem en uitgezonden door het Centrum

voor Israël Studies} en ds. M. Messemaker gaan in op het thema “Luisteren naar de Thora” en gaan ook samen in gesprek over het onopgeefbaar verbonden met Israël, in Nederland en in Jeruzalem.

Daarnaast luisteren we naar mevrouw Rodrigues, zij vertelt haar levensverhaal.

De avond wordt muzikaal omlijst met diverse musici die o.a. Joodse muziek ten gehore brengen, een gelegenheidskoor, afgewisseld met samenzang.

Er zal een collecte voor het CIS (Centrum Israël Studies) worden gehouden.

Als jongeren en ouderen kunnen we ons soms afvragen: Israël, wat moet ik er mee?

Op deze avond wordt ons vanuit christelijk en joods perspectief richting gewezen!

Iedereen van harte welkom!

Gebedsuur

A.s. zaterdagavond 21 december is er weer de gelegenheid om samen te bidden. We komen van 19.00 tot 20.00 u. bijeen in Maranatha. Iedereen, jong en oud, wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Denk in dit verband aan de eerste gemeente: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood *en in de gebeden*” (Handelingen 2:42).

(Belijdenis)catechese:

Vanwege de Kerstvakantie liggen de catechisaties enkele weken stil. De catechisaties worden weer vervolgd op D.v. maandag 6 en dinsdag 7 januari. We bidden dat de Heere het gegeven onderwijs zegent aan de harten van onze jongeren. Pleitend op Zijn belofte: “Het nageslacht zal Hem dienen...” (Ps. 22:31a).



Predikant ds. W.P. Emaus

WIJK WEST

Zinkweg 119, 3262BE

Tel: 0186-622068

Kerstfeest

We mogen weer gedenken dat het Woord vlees is geworden. God werd mens! De Zoon van God verliet de hemelse heerlijkheid en wilde neerdalen in dit barre oord van Godsvervreemding. Wat deed Hem uit 's hemels zalen nederdalen? Zijn grote liefde alleen! Laten we bidden om gezegende Kersdagen waarop we gedenken Christus' neder-komst en ons voorbereiden op Zijn wederkomst. Immers: “Nog eens zal Hij verschijnen als Richter van 't heelal”.

Jaarwisseling

Het kalenderjaar is bijna ten einde. Nog even en dan zal ook het jaar onzes Heeren 2024 worden bijgezet in de gaanderij van het verleden. “Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen”. Wij zijn vergankelijke mensen, maar God is eeuwig: zonder begin en einde. “Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkon-

digd is” (1 Petrus 1: 24-25).

Beroep

Inmiddels hebt u vernomen dat wijk Oost het voornemen heeft om een beroep uit te brengen op ds. Lubbers uit Woudenberg. We zien uit naar een goede kennismaking in de dienst van het Woord op D.v. 5 januari. Laten we als gemeente ds. Lubbers en zijn gezin omringen in onze gebeden. “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden” (Ps. 25: 4). We mogen erop vertrouwen, dat de Heere hem de weg wijzen zal, die hij gaan moet.

Van zondag

We hoorden vanuit Lukas 1: 78-79 over het thema: vanuit het hooggebergte naar de donkere laagvlakte. We dachten na over: 1. De oorsprong van de verlossing (Gods innige gevoelens van barmhartigheid), 2. De wording van de verlossing (de Opgang uit de hoogte verschijnt aan hen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood) en 3. Het doel van de verlossing (om onze voeten te richten op de weg van de vrede).

Bekering houdt in: van het oorlogspad naar het vredespad. En de vraag werd ons gesteld: op welk pad loopt u? Zalig wanneer het Licht opgaat in uw hart en uw voeten gaande worden gemaakt *naar* de weg van de vrede om vervolgens te wandelen *op* de weg van de vrede. Zo zijn alle volgelingen van Christus leden van de vrijgemaakte (!) Kerk, die wandelen in het licht van Zijn vertroostend aangezicht. Op weg naar de Godstad waar geen nacht meer zal zijn!

Tot zondag

A.s. zondag is alweer de vierde en laatste Adventszondag. We bidden om Gods onmisbare zegen over de prediking van het Adventsevangelie hier en elders.

Groet

Voor u en jullie allen een hartelijke groet van ons beiden uit de pastorie aan de Zinkweg,
W.P. Emaus, v.d.m.

Verantwoording:

Ds. Van Dijk ontving voor de kerk: € 20,- en € 25,- en € 50,- voor Dankdag. Met dank vermeld.

Ds. Emaus ontving tijdens bezoeken € 50,- en € 20,- voor de kerk. Met dank vermeld.

Helpende Handen



Contactpersonen:

Dhr. J. de Vlaming
tel. 0186-14094

Mw. Jany Kranendonk
tel. 06-18274502



Predikant: vacature
Scriba A. in 't Veld
Tel: 06 29157441

WIJK OOST

Verhuizing

Johan de Koning is verhuisd naar de woonvoorziening van de Zuidwester in Middelharnis (Westerschelde 5, 3241 PA). Jarenlang heeft Johan de diensten bezocht in de Bethelkerk. Ooit kwam Johan uit zichzelf naar een dienst in 2002, waaruit uiteindelijk het initiatief is gekomen wat tot op de dag nog bestaat. Elke zondag haalt een groep vrijwilligers bewoners van de Zuidwester op en brengt hen naar de Bethelkerk. We weten de uitspraken van de Heere Jezus over 'het worden als een kind' in het geloof. Johan bijvoorbeeld heeft een grote kennis van geestelijke liederen en zong graag Psalm 42:1. Vanwege zijn gezondheid lukte het niet meer om te blijven wonen in Oud-Beijerland, maar was de verhuizing naar Middelharnis noodzakelijk. In de wetenschap dat God niet gebonden is aan een plaats, dragen we Johan op aan de Heere.

VAN DE WIJKKERKENRAAD

Beroepingswerk

In het vorige kerkblad schreven we dat we als wijkkerkenraad een predikant hadden gekozen, die we wilden gaan 'horen'. Dit houdt in dat de hoorcommissie een dienst van de desbetreffende predikant bijwoont en na deze dienst een gesprek met hem heeft. Deze predikant, dominee H.J.T. Lubbers uit Woudenberg, had op dat moment al beroep uit een andere gemeente, waarvoor hij eind vorige maand moest beslissen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, is de afspraak voor het bezoek uitgesteld tot begin december. Nadat dominee Lubbers voor het op hem uitgebrachte beroep bedankte, heeft de hoorcommissie contact met hem opgenomen en zondagavond 8 december de dienst in Woudenberg bijgewoond. Na de dienst heeft er nog een gesprek met dominee Lubbers en zijn vrouw plaatsgevonden.

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 11 december is deze dienst beluisterd en heeft de hoorcommissie verslag uitgebracht. Vervolgens heeft de wijkkerkenraad unaniem besloten een beroep op dominee Lubbers uit te brengen, wat in de Algemene Kerkenraad eveneens unaniem gesteund werd.

Dominee Lubbers is een predikant die het Woord helder, eenvoudig en diepgaand brengt, waarbij hij ook de jeugd betreft. Dominee Lubbers is 44 jaar, gehuwd en samen hebben zij 9 kinderen uit de hand van de Heere mogen ontvangen. U begrijpt dat een beroep in het gezin Lubbers best ingrijpend is. Wij bevelen hem, zijn vrouw en zijn gezin van harte in uw voorbeden aan. Daarbij hopen en bidden wij dat de Heere hun weg naar Oud-Beijerland zal leiden. Zijn wil geschiede, de Heere weet wat goed is voor ons, voor het gezin Lubbers en ook voor de gemeente in Woudenberg.

TER VERANTWOORDING

In de achterliggende periode ontvingen we via dominee Van Dijk € 20 voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.



Het diaconale overzicht van de maand november 2024

Ontvangen collectegeld:

Deurbussen (Stichting Ontmoeting)	€ 3.816,53
Diaconie (ondersteuningen)	€ 1.471,00
Opbrengst 'samen aan tafel'	€ 246,40
Diaconie algemeen (w.o. giften)	€ 945,17
	€ 6.479,10

Wij danken u, na de HEERE, hartelijk voor uw liefdegaven.

Diaconiecollecte van D.v. 25 december 2024 (1e kerstdag)

Bestemming: Project 10:27 - Voedselproject op Joodse en Arabische scholen



Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Waarom is dit project nodig?

Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. Met name in de armere wijken van Jeruzalem zijn veel arme en gebroken gezinnen die moeite hebben om rond te komen. De organisatie Yad Elie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners uit deze wijken op school een gezonde maaltijd krijgen.

Belangrijke mededeling:

Ondanks de huidige situatie in Israël blijft de uitvoering van het project zoals op deze pagina beschreven onverminderd doorgaan. Er zijn echter enkele aanpassingen doorgevoerd om in te spelen op de huidige omstandigheden. Zo zijn er extra kinderen bijgekomen die



hulp nodig hebben, bijvoorbeeld uit geëvacueerde gezinnen of gezinnen waarvan de kostwinner zijn baan heeft verloren, met name in de toerisme- en horecasector.”

Wat houdt het project in?

Het verlangen van Yad Elie is om kinderen uit de arme wijken van Jeruzalem de kans te geven zich goed te kunnen ontwikkelen op school. Daarbij hoort gezonde voeding, alsook uitleg over hoe je een gezonde maaltijd kunt klaarmaken. Door de kooklessen op school leren kinderen over voeding en gezondheid, en nemen ze die kennis ook mee naar huis en leren ze hun ouders hoe ze met weinig middelen toch gezond kunnen leven. Yad Elie werkt op Joodse én Arabische scholen, en promoot op deze manier de samenwerking en dialoog tussen beide bevolkingsgroepen op een positieve, opbouwende manier.

Impact: 'Dagelijks krijgen zo'n 500 kinderen op 15 scholen een maaltijd.'

Dagelijks krijgen zo'n 500 kinderen op 15 scholen een maaltijd via het voedselproject van Yad Elie. Daarnaast steunt Yad Elie ook heel veel andere Joodse en Arabische organisaties en opvangcentra die middagprogramma's aanbieden voor kinderen die extra studiehulp of opvang nodig hebben, uit alle delen van Jerusalem. Yad Elie biedt maaltijden aan, alsook een programma over voeding, gezondheid en kooklessen. Heel veel van deze kinderen komen uit probleemgezinnen, waar de ouders geen vaste baan of inkomsten hebben. Voor meer informatie over de GZB projecten: <https://www.gzb.nl/projecten> We bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.

Diaconiecollecte van D.v. 31 december 2024 (Oudejaarsavond)

Bestemming: Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK)

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar. Een lichaam waarbij 'delen' en 'dienen' centraal staan.

“Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus.” (1 Korinthe 12 : 26 en 27)

We delen in het lijden

Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk, emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebréeën 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangene bent”. Daarom staat SDOK naast vervolgte broeders en moedigt hen aan trouw te blijven aan God.

We delen in de zegen

We merken dat de getuigenissen van vervolgte christenen ons geloof versterken. Onze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods genade en kracht. Hun verhalen moedigen ons aan om Jezus Christus te blijven volgen, ongeacht de gevolgen.

In Gods Woord lezen we heel duidelijk dat vervolging een vast onderdeel is van het volgen van de Heere Jezus. Niet voor een



enkeling, maar voor iedere christen.

Neem bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) En wat dacht je van de woorden van de Heere Jezus zelf tegen zijn discipelen: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u volgen.” (Johannes 15:20).

Ook deze collecte bevelen we van harte bij u en jou aan.

Deurbussen voor de maand december

Bestemming: Hulp Oost-Europa, project: Campagne Winterhulp



Dit is Mira, een jong meisje uit Roemenië. Met een kleurrijk dekentje om haar schouders probeert ze zichzelf warm te houden, maar haar huis biedt nauwelijks bescherming tegen de winterse kou. Zoveel mensen in Oost-Europa moeten de barre winter doorstaan zonder de basisvoorzieningen die wij vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

In Mira's ogen zie je hoop, maar de omstandigheden waarin ze leeft, maken het dagelijks leven zwaar. Voor Mira en haar familie is het elke dag weer onzeker of ze brandhout hebben voor warmte en genoeg te eten om de dag door te komen..

Mira's verhaal staat niet op zichzelf. Het is het verhaal van zoveel andere kwetsbare gezinnen en ouderen in Oost-Europa die in vergelijkbare moeilijke omstandigheden leven, al helemaal in de koude winterperiode.

Zit u er deze winter warmer bij? Help dan alstublieft mee extra licht te brengen in de donkerste maanden van het jaar voor kwetsbare kinderen, gezinnen en ouderen in Oost-Europa.

Bekijk hier de impact van de winterhulp: <https://hulpoosteuropa.nl/project/wintercampagne/>

We bevelen deze deurbus van harte bij u en jou aan!

Diaconiecollecte van D.v. 1 januari 2025 (Nieuwjaarsdag)

Bestemming: Hulp Vervolgde Christenen (HVC)

Meer dan 200 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen HVC. Voor vervolgte christenen willen wij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie.



Onze pijlers

 <p>Vervolgde christenen</p> <p>Christenen die lijden door vervolging ondersteunen we praktisch en geestelijk.</p> <p>Lees meer</p>	 <p>Voorgangers in verdrukking</p> <p>Voorgangers die ondanks verdrukking het Woord brengen helpen we staande te blijven.</p> <p>Lees meer</p>	 <p>Kinderen in nood</p> <p>Kinderen die door vervolging in nood zijn bieden we zorg, onderwijs en opvang.</p> <p>Lees meer</p>	 <p>Christenen in Nederland</p> <p>Wij verbinden ons graag met christenen in Nederland met hart voor de vervolgte kerk.</p> <p>Lees meer</p>
--	--	---	---

Stichting HVC helpt vervolgte christenen.

Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélf als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélf als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden. Zélf als iedereen je haat.

Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Op-groeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgte christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.

Dank voor uw gebed en uw gaven in 2024!

“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief” - 2 Korinthe 9:7

Blijf in contact
met uw kerk

Gaat u (tijdelijk) verhuizen?

Geef dan uw adreswijziging tijdig door aan:
Kerkelijk bureau: Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland
Tel: 0186-610701,
e-mail: kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

én uw wijkpredikant

**Verantwoording**

Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):

Instandhouding eredienst/Kerkbeheer	€	1033,50
Dankdag	€	20,00
Onderhoud gebouwen/Dorpskerk	€	139,00

Collecten:

24-11-2024	instandhouding eredienst	€	1262,10
24-11-2024	onderhoud Dorpskerk	€	1140,76
01-12-2024	instandhouding eredienst	€	1302,20
08-12-2024	instandhouding eredienst	€	1226,45
		€	<u>6124,01</u>

Giften:

Via oud. B. Brussaard € 20,00

Via oud. P.D. Malleghrom € 20,00€ 40,00€ 6164,01

Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen:

- NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente:

- collecten Diaconie

- deurbussen

- NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente:

- collecten instandhouding eredienst

- overige collecten kerkrentmeesters (graag het doel van de collecte in de omschrijving vermelden)

Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02

Collectebonnen per vel (=20 bonnen)

€ 12,00 (blauw)	€ 0,60 per bon
€ 20,00 (lichtgeel)	€ 1,00 per bon
€ 30,00 (groen)	€ 1,50 per bon
€ 50,00 (grijs)	€ 2,50 per bon

Online bestellen kan via

www.hervormdoudbeijerland.nl (webshop)
en de app: Appostel. Mail naar
ledenadministratie@hervormdoudbeijerland.nl
om uw registratienummer op te vragen.

Portokosten collectebonnen

1 vel	€ 1,21
2 t/m 8 vellen	€ 2,42
vanaf 9 vellen	€ 3,70

Bestellingen via de webshop of Appostel app
die vóór woensdag 11.00 uur zijn gedaan
worden diezelfde week nog geleverd.

RSIN nummer: 824108589**Het kerkelijk bureau (0186-610701)**

is geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Reserveren Kerkelijk centrum Maranatha

Reserveren van keuken of van een zaal kan **uitsluitend** via de e-mail en uiterlijk 24 uur van tevoren.

Dit geldt voor elke vereniging, commissie, club of kring. Ook als jullie zelf een sleutel hebben, graag eerst mailen, zo voorkomen we dubbele afspraken.

Met vriendelijke groet,

Team Maranatha

Mailadres: info@kcmaranatha.nl

21+ AVONDEN

Ha allemaal!

Inmiddels liggen er alweer 3 avonden van de 21+ achter ons. Dit jaar behandelen we de bergrede. Zo hebben we het al gehad over de zaligsprekingen, de wet en andere opdrachten die de Heere Jezus ons geeft. De volgende avond zal het gaan over bezorgdheid aan de hand van Mattheüs 6. Zet 12 januari vast in je agenda!

Ben je nog niet eerder geweest? We heten je van harte welkom! We starten om 19:45 in Maranatha.

Voor nu wensen we u en jou gezegende kerstdagen toe.



Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Ha meiden en jongens,

De achterliggende weken klonken er prachtige liederen vanuit de zalen. Wat is er goed geoefend voor het Kerstfeest.

Op tweede kerstdag is het zover: het Kerstfeest van de zondagsschool. Het thema is: *Geef ons vrede.*

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal naar het Kerstfeest komen, maar wat zou het mooi zijn als

jullie ook iemand meenemen die nog niet zoveel weet over het Kerstfeest. Misschien wel een

vriendje of vriendinnetje uit de buurt. Of iemand die tijdens de kerstdagen helemaal

alleen is. Denk maar eens goed na wie jij zou kunnen uitnodigen om mee te komen naar het

Kerstfeest!

Voor jullie agenda:

22 december 2024: oefenen in de kerk voor het Kerstfeest

26 december 2024: 09.30 Kerstfeest van de zondagsschool

29 december 2024: geen zondagsschool

5 januari 2025: geen zondagsschool

Zondag 14 januari 2025 hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten

Hartelijke groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool.



‘Gods geschenk, kostbaarder dan goud’

Dat was het thema tijdens de kerstviering van Kids Club Bethel.

We leerden de tekst uit Mattheus 2: 11b: *‘en zij knielden neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.’*

We maakten een prachtig kerststukje

...hoorden het Kerstevangelie: Gods geschenk in Zijn zoon
...en zongen mooie liederen:

*‘Zij hebben gevonden,
het kind door God gezonden,
dat Koning en dat Knecht wil zijn,
voor ieder groot en klein.’*



19 kinderen, ouders en belangstellenden mochten vanavond van die Koning horen!
Wij wensen de kids, u en jou een gezegende kerst toe!





Heey tieners,

Op de tienerclub mochten we afgelopen zondag al nadenken over de boodschap van Kerst.

We dachten met elkaar na over de herders die de boodschap ontvingen en wat zij er mee deden (Lukas 2: 8-21). De vraag die naar voren kwam was dan ook: Wat zou jij doen als jij daar was geweest. Of liever gezegd: wat doe jij met de boodschap van Kerst?

Hoor je het alleen aan? Hou je het alleen voor jezelf? of laat je de werkelijke boodschap binnen komen en deel je het met anderen?

In jullie agenda kunnen jullie de volgende data zetten voor de tienerclub.

We hopen elkaar weer te zien op D.v.:

Zaterdag 21 / zondag 22 december

Is er *geen* tienerclub. Dit zal dinsdag 24 december zijn.

Dinsdag 24 december

Hopen we gezellig met elkaar te gourmetten en aansluiten met elkaar naar de kerst Sing-in te gaan. Thema: *Wie is jouw REDDER?*

Heb je thuis een gourmetplaat/set en zouden we die deze avond mogen gebruiken? Laat het dan graag even weten. Telefonisch of via de app aan één van de leiding.

We hopen dan gezellig en een smakelijke maaltijd met elkaar te hebben en daarna met elkaar naar de dorpskerk te gaan.

Verdere info volgt nog op de TC-app. Dus geef je op zodra het kan.

Zaterdag 28 en zondag 29 december

Is er *geen* tienerclub i.v.m. vakantie

Zondag 5 januari

Is er weer tienerclub en we hopen met elkaar naar te denken over het thema: Bidden met verwachting.

Maranatha zaal 1 om 12:00, Hartelijk welkom!

Neem jij je bijbel en een pen mee?

We hopen jullie allemaal weer te zien op bovenstaande datums!

Ben jij er dan ook weer?

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen! Gezegende kerstdagen en een verwachtingsvol 2025!

Laten we niet vergeten om voor elkaar te bidden. Elkaar met je persoonlijk gebed te omringen en zo te verbinden en ook zo mee te leven. Ook voor de tieners die dit jaar heel anders de feestdagen zullen beleven dan ze voorheen deden of hadden verwacht,

door overlijden of ziekte.

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. (Lukas 2: 10-11)

Een hartelijke, warme groet namens alle leiding van de tienerclub 't Visnet:

Andre, Yvette, Wendy, William en Joanne, Gerard, Rens, Rosalie, Adriaan en Elvira, Elise, Mirjam, Yesper, Anthon.

MANNENVERENIGING ONDERZOEK DE SCHRIFTEN



Op D.v. maandag 23 december om 19:30 uur hebben we de laatste bijeenkomst van dit jaar. Onze voorzitter Piet Meijer hoopt ons dan mee te nemen naar Lukas 1:31: "U zult Hem de naam Jezus geven!" en daarbij ook Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus te betrekken. Weet je welkom, al zou het de eerste keer zijn dit jaar. Ik meld ook alvast dat we de eerste vergadering in het nieuwe jaar hopen te hebben op maandag 6 januari. Meer daarover in het volgende nummer.

De komende periode hopen de volgende huiskringen op de aangegeven data en plaatsen bijeen te komen.

HUISKRINGEN



Vrouwenkringen

Ochtendkringen

- | | | |
|---------|------------|---|
| Kring 1 | 15-01-2025 | Agnes Hensen, Adm. de Ruyterstraat 79, tel. 0186-615170 |
| Kring 2 | 22-01-2025 | Ria van Driel, Sportlaan 58, tel. 0186-612998 |
| Kring 3 | 15-01-2025 | Wendy Vermaas, Zinkweg 200, tel. 06-20906361 |

Avondkring

- | | | |
|---------|------------|---|
| Kring 4 | 23-01-2025 | Annemarie Vis, Van Ghentstraat 30, tel. 0186-629496 |
|---------|------------|---|

Avondkringen

- | | | |
|---------|------------|--|
| Kring 5 | 19-01-2025 | Contact: Anneke Melissant, tel. 06-10506562 |
| Kring 6 | 07-01-2025 | Jos en Liesbeth Dam, Sabinastraat 2, NBL, tel. 06-45377701 |
| Kring 7 | 08-01-2025 | Maranatha |

Voor inlichtingen over deze kringen kunt u bij de volgende gemeenteleden terecht::

Vrouwenkringen – Willy van den Boogaart, tel. 0186-615059

Avondkringen – Adri Hensen, tel. 0186-615170

Blog 2 Arjanne Luijendijk december 2024

Hier weer een snelle update vanuit Athene, Griekenland!

De laatste tijd is naast het werken in het warehouse, een nieuw project begonnen. Na voorbereidingen en klussen is in oktober de freeshop Fayi geopend in het centrum van de stad. Dit is een soort 'supermarkt'; met voeding en hygiëne items, in samenwerking met 2 andere organisaties (Vasilika Moon en Steps) en nog een groep partnerorganisaties die voorheen eten uitgaven. Fayi is nu het algemene punt waar de organisaties voor samenwerken. Hier kunnen voornamelijk vluchtelingen (en anderen die het nodig hebben) op afspraak elke maand gratis boodschappen komen doen op basis van een puntensysteem. Ze kiezen zo zelf producten uit met hun hoeveelheid punten. Dit kan voor een periode van 6 maanden, zodat mensen tijd hebben zich te focussen op het vinden van werk en zelfredzaam te worden. Na het verkrijgen van asiel staan vluchtelingen er



namelijk meteen alleen voor. De freeshop heeft vanaf het begin 200 mensen die voedsel krijgen, het doel is om dit op te schalen naar uiteindelijk 2000. Ik mag regelmatig namens CRR in Fayi werken.

Over enkele dagen stopt officieel mijn contract met CRR, de afgelopen tijd heb ik veel nagedacht over wat te doen. Blijven, of terugkomen? Er is hier nog veel te doen, maar naar huis komen klinkt ook niet verkeerd! Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om voor onbepaalde tijd te blijven bij CRR. In deze tijd mag ik een project beginnen binnen CRR. Het doel is om verschillende kampen rondom Athene te gaan bereiken. Verschillende van deze kampen liggen erg afgelegen (in the middle of nowhere) en de vluchtelingen in deze kampen ontvangen nog erg weinig hulp. Op deze kampen komt de focus te liggen. Eerst is wat onderzoek nodig om erachter te komen wat per locatie nodig is.

Het doel is om te beginnen met het opzetten van regelmatige distributies; en daar later



verschillende activiteiten (sport, lessen, community) omheen te bouwen. Hierbij willen we ook gaan samenwerken met andere organisaties. Hoe het er uiteindelijk precies uit gaat zien, word gaandeweg duidelijk. Dit wordt echter wel een flinke uitdaging, omdat de kampen gesloten zijn voor de hulp van NGO's. Het zal dus naast de kampen moeten gaan gebeuren en in goed overleg.



Gebed hiervoor is erg welkom!!

WIJ GEVEN DE PEN DOOR....

Hoi allemaal! Wij zijn Enrico & Rhodé. Wij hebben de pen gekregen van onze vrienden en willen ons via deze weg (kort) voorstellen. Afgelopen 3 juli zijn wij getrouwd en gaan wonen in het mooie Puttershoek. Enrico was al lid van de gemeente en ik (Rhodé) heb me daarbij mogen aansluiten. Beide voelen we ons erg welkom en leren steeds meer mensen uit de gemeente kennen. Vorig jaar hebben we de huwelijks catechese mogen volgen en dit jaar de belijdeniscatechese.

Op dit moment is Enrico werkzaam als woningstofferder bij familiebedrijf 'De Geus tapijt & gordijnen' en heeft samen met zijn vader een bedrijf met interieurgeuren. Rhodé werkt als creatieveling voor kledingwinkel 'Bij Keesje.' Hierin houdt ze zich vooral bezig met het maken van foto/film content en het uitwerken van campagnes.

We kijken er naar uit om nog meer mensen te leren kennen uit de gemeente! Schiet ons gerust een keer tje aan, we zijn altijd in voor een praatje! De pen geven we door aan onze vrienden Bart & Mirthe Hoek.





Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u en jou bedanken voor alle vormen van meeleven gedurende het korte ziekbed en overlijden van onze lieve en zorgzame vrouw en moeder

Annemarie Pegels-Slingerland

Bovenal zijn we dankbaar voor uw en jouw gebeden, het is zo waar wat de Bijbel ons voorhoudt, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand

(Jakobus 5-16).

Onze goede God is de Hoorder van de gebeden en op het gebed doet Hij wonderlijke daden.

Hartelijke groet van ons allen,

Ad, Rik, Anne-Roos, Lise-Lotte, Aron & Féline

Dankbetuiging

Het medeleven in allerlei vormen, maar bovendien uw gebed om troost en sterkte tot Hem van wie onze kracht is, na het overlijden van mijn lieve dochter en onze (schoon) zus

Annemarie Pegels-Slingerland

is ons in een moeilijke tijd tot steun geweest. Hiervoor zeggen wij u via deze weg hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

C. Slingerland, broers en zussen

Dankbetuiging

Wij bedanken iedereen hartelijk voor de vele kaarten en felicitaties die wij ontvangen hebben voor ons 55-jarig huwelijk.

Bovenal danken we de Heere voor Zijn trouw en zorg die wij, samen en met onze kinderen en kleinkinderen mochten ontvangen.

Een hartelijke groet

Johan en Joke Groeneweg

Dankbetuiging

Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven na mijn knieoperatie in de vorm van gebed, kaarten, telefoontjes en bezoek.

Bovenal gaat de dank uit naar Hem van Wie ik de kracht tot herstel mag ontvangen.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2025 toe.

Bas Verhorst

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor het medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoekjes etc. na mijn val en tijdelijk verblijf in de Rembrandt.

Het was hartverwarmend.

Vriendelijke groeten, mevr. B.A. Quaak-Van der Mark

Dankbetuiging

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de gebeden, kaarten en berichtjes die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.

Het heeft ons als gezin erg goed gedaan.

Nu breekt er een tijd van revalidatie aan eerst in de Rembrandt en dan vanaf huis.

Tevens wensen wij u gezegende kerstdagen en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Helena Meinster, ook namens Johan en Thomas

Dankbetuiging

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, berichtjes, fruit, bloemen, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie.

We zijn de Heere dankbaar voor dit wonderlijke herstel.

Op dit moment gaat het goed met me en ben ik klaar met revalideren.

Ook ben ik al weer een paar uur per week aan het werk.

Graag wil ik iedereen ook bedanken namens Dia, Wim en Mandy, Djo en Lisanne, Maries en Claudia.

Arjan Willemsen.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die tijdens en na de ziekenhuisopname van onze dochters Josienke en Pauline in november jl., met ons en hen hebben meegeleefd in de vorm van kaarten, bloemen, mails en andere vormen van medeleven.

Bovenal mochten we ervaren dat er ook gebed voor ons als gezin was, en mede op die gebeden heeft de Heere onze dochters gedragen en gespaard, en is de nierdonatie geslaagd. Met beide dochters mag het gelukkig goed gaan.

Jan en Alberdien Zoutendijk



Ontdek de nieuwe school van uw kind!

Kom naar de open dag van een school van Scholengroep Driestar-Wartburg.

De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best spannend. Voor uw zoon of dochter, maar natuurlijk ook voor u. Daarom is het fijn om van tevoren rond te kunnen kijken en te ontdekken hoe het is bij ons op school. We nodigen u en uw kind van harte uit voor de open dagen van onze scholen. Er is ruimte voor ontmoeting en voor het stellen van al uw vragen. Bij diverse vakken kan een kijkje worden genomen.

Onze scholengroep biedt alle soorten onderwijs aan: van praktijkonderwijs en vmbo tot vwo en tto. Daarnaast krijgt uw kind goed onderwijs in een veilige, christelijke omgeving. En dat natuurlijk met de aandacht en begeleiding die elk kind nodig heeft. Heel graag tot D.v. januari 2025!

Kijk voor alle data op www.driestarwartburg.nl/brugklas/



ISRAËL:

Wat moet ik ervan

D.V. VRIJDAG
24 JANUARI 2025
INLOOP 19:30 - START 20:00

IN GESPREK MET

Geert de Korte

Woonachtig in Jeruzalem

Uitgezonden door CIS - Centrum voor Israël Studies

Ds M. Messemaker

Was 7 oktober 2023 met een groep jongeren in Israël

MUZIKALE BIJDRAGE

Gelegenheidskoor

Diverse musici (Israëlische muziek)

Samenzang

De Dorpskerk - Kerkstraat 57, Oud-Beijerland

Liederen Kerst 2024

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

De wijzen, de wijzen

De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver.

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden,
Het kind door God gezonden
Dat koning en dat knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein.

Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer',
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!

Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en reddde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.

Na de dienst: Ere zij God

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

predikanten

wijk west: ds. W.P. Emaus
wijk oost: ds. J.J. ten Brinke
pastoraal werker: ds. J. van Dijk

e-mail: predikantwest@hervormdoudbeijerland.nl
e-mail: predikantooost@hervormdoudbeijerland.nl
tel. 0180-398670

scriba

wijk west: J.E. Terdu
Mariniersweg 62, 3262 VG
wijk oost: B. Brussaard
Koninginneweg 35, 3261 CA

e-mail: kerkenraadwest@hervormdoudbeijerland.nl
tel. 06 40356424
e-mail: kerkenraadooost@hervormdoudbeijerland.nl

algemene kerkenraad

preses: ds. J.J. ten Brinke
scriba: J. Klaasse
correspondentieadres

tel. 0186-610603
e-mail: scriba@hervormdoudbeijerland.nl
Kerkstraat 57, 3262 PG

diaconie

secretaris: B. van Belle
Karel Doormanstraat 28, 3262 PD
correspondentieadres:
Diaconaal hulpunnummer
Bank t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Helpende Handen
vervoersdienst: André Weeda
kerkradio/kerkTV: C.P. Reedijk
tel. 0186-610110

tel. 06-54634139
e-mail: diaconie@hervormdoudbeijerland.nl
Postbus 1030, 3260 AA Oud-Beijerland
085-0064600
NL74 RABO 0351 1058 40
0186-623450 of 0186-614094
tel. 06-34962757

e-mail: audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl

kerkrentmeesters/kerkelijk bureau

secretaris: Edwin Goedhart
Boisotstraat 12, 3262 EE
correspondentieadres:
kerkrentmeesters:
kerkelijk bureau:
bank t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente

bank t.n.v. Najaarsactie
bank t.n.v. Verjaardagsfonds

tel. 06-30891118

Kerkstraat 57, 3262 PG. tel. 0186-610701
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdoudbeijerland.nl
e-mail: kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl
NL13 INGB 0000 2698 34
NL81 RABO 0351 1270 54
NL93 INGB 0004 3900 21
NL56 INGB 0006 5788 13

kosters

Dorpskerk: J. van de Wetering

Mariniersweg 51, 3262 VD, tel. (06)53539128 of
(06)28289008; e-mail: hanskoster@hotmail.com
Margrietstraat 5, 3261 AN, tel. 06-20133369
Acaciastraat 48, 3261 RC, tel. 0186-620321

Bethelkerk: G.A. Terdu
A.J. Willemsen

kerkelijk centrum Maranatha

Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland
beheerder: André den Boer

tel. 0186-612139
e-mail: info@kccmaranatha.nl

evangelisatiecommissie

wijk west: C.L. Brussaard, Zinkweg 189
wijk oost: P. Prooij tel. 0186-576465

e-mail: evangelisatiwest@hervormdoudbeijerland.nl
e-mail: evangelisatieoost@hervormdoudbeijerland.nl

zendingscommissie

voorzitter: J. den Dekker
secretaris: Petra van Driel
Bank t.n.v. Hervormde Zendingscommissie

Heijermansstraat 5, 3261 SW. tel. 0186-620117
S. Goudswaardstraat 9, 0186-618591
NL48 RABO 3511 2104 29

jeugdouderlingen

wijk west: J. Verkade
Nansenerf 9, 3263 SK Oud-Beijerland
wijk oost: P.A. Kranendonk
Stougiesdijk 278, 3261 KW Oud-Beijerland

tel. 0186-610662
e-mail: j-verkade@hotmail.com
tel. 0186-621584
e-mail: a.kranendonk@solcon.nl