

The image shows the interior of a church with wooden pews, a white pillar, and a stained glass window. A large, stylized graphic element, resembling a 'K' or a similar shape, is overlaid on the left side, colored in red and blue. The date '14 9 november 2024' is printed in white text in the upper right area.

14
9 november 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE OUD-BEIJERLAND



Onbegrepen wegen

Waarom doe je eigenlijk aan bijbelstudie? Waarom ga je naar de kerk? De kern van het antwoord ligt in het (meer) willen leren kennen van de Heere; weten Wie Hij is en Hem leren vertrouwen en liefhebben zoals Hij is. Juist dan, als God onbegrepen wegen met je leven of met deze wereld gaat. Heb je dan een God op Wie je bouwt en aan Wie je je zaken toevertrouwt? Met die vragen zitten we midden in het eerste hoofdstuk van Habakuk. Het gaat over de grote vragen van de geschiedenis; de wereldgeschiedenis en mijn kleine levensgeschiedenis. Wie is God, als Hij onbegrepen wegen met je gaat?

Op de onuitgesproken vragen van Habakuk aan het begin van het eerste hoofdstuk komt geen antwoord. Na vers 11 lijkt het stil. Blijkbaar zijn er geen pasklaren antwoorden bij ons vandaan. Toen niet, maar ook vandaag niet. De vraag is wel: waar ligt je houvast, als God onbegrepen wegen met je gaat? Ook met Christus ging God een onbegrepen weg. 'Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan'. Een kruisweg. Verwarrend en verbijsterend voor Zijn discipelen en voor anderen die Hem omringden. Maar in die weg baande God het pad waardoor zondaren verzoend worden met God. 'Heilig zijn, o God, Uw wegen' (Ps 77:8 ber.).

Na de ijzingwekkende stilte die op Gods spreken is gevolgd, neemt de profeet opnieuw het woord. We zien hoe Habakuk in vers 12 een geloofsweg gaat bewandelen. Een weg die leidt tot grond onder de voeten, terwijl zo veel wankel is... Niet dat daarmee de verwarring en verbijstering is opgeheven. Integendeel. In de verzen 13 t/m 17 klinken nog steeds de vragen en de raadsels. Op geen enkele manier komt de profeet tot een afgerond geheel. En toch zoekt en vindt hij, te midden van de stormen en de wegen die God met hem en anderen gaat, vaste grond.

De vertolking in vers 12 doet denken aan een bergwandeling in de Zwitserse alpen. Als je tijdens zo'n tocht een beek met flink stromend water moet oversteken, zoek je naar stenen en stukken rots waarop je kunt staan. Van de ene steen naar de andere steen kom je aan de overkant. Wat doet Habakuk als hij staat in de stroming van Gods onbegrepen wegen? Als hij dreigt weg te zakken in de verwarring en verbijstering? Hij gaat op zoek naar datgene waar hij toch volkomen zeker van is. Je ziet hem stil worden, na vers 11, met de brandende vraag: Wat is de vaste grond, die ik nog over heb? En dan? Dan vindt hij rotsgrond in niets en niemand anders dan in de Heere alleen.

Enerzijds belijdt Habakuk de HEERE als Degene Die te rein van ogen is om het kwaad te kunnen aanzien, maar anderzijds is dat nu juist de worsteling: 'Waarom aanschouwt U (...) en zwijgt U...' (vs 13)? Alsnog werpt de profeet al zijn overgebleven vragen (in de verzen 13 t/m 17) voor de HEERE neer. Maar daar låt hij ze dan ook. Hij redeneert niet door totdat hij het allemaal snapt en onder controle heeft, maar hij zegt in vers 1 van hoofdstuk 2: 'Ik zal uitzien naar de HEERE...'

Rotsgrond om je voeten op te zetten. Je vindt die grond in God. En wie de profeet Habakuk leest vanuit het geheel van de openbaring van God, mag verder zien. Omdat God een steen heeft gelegd die nooit meer wankelen kan. Wie op die steen bouwt, heeft de vaste grond gevonden. Het is de dood van Christus voor mijn zonden, van eeuwigheid

als grond gelegd. Christus, de Gekruisigde, is de vaste Rots van ons behoud. Als ver-
warring en verbijstering ons benauwt. Hij alleen is de Troost in smart; de vaste Grond
voor het wankelende hart.

*Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen
(Ps 62:1 ber.)*

Frank Jan de Jong

(Uit: Leven bij de dag – bijbelstudies uit Joël en Habakuk, ds J.J. ten Brinke, Artios reeks)

Meditaties

Kerkblad nr. 15	(30-11-2024)	A. Munneke
nr. 16	(21-12-2024)	H.A. van der Kuijl

De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren en te bekijken
Op de website hervormdoudbeijerland.nl kunt u via het menu
'Uitzending kerkdiensten'

Uw keus maken tussen de dienst in de Dorpskerk en de Bethelkerk

Tijdens de kerkdiensten zijn de kerkgebouwen op het volgende
telefoonnummer te bereiken:

Dorpskerk: 0186-610701

Bethelkerk: 0186-621177

U krijgt dan de dienstdoende koster aan de lijn



DORPSKERK OPEN!

De kerk open!

Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk open.
Heeft u behoefte aan rust, een gesprek of zomaar even op uw plekje zitten, van harte
welkom!

Verandering in Verschijningsfrequentie van ons Kerkblad

Beste gemeenteleden,

Zoals velen van jullie weten, hebben we vorig jaar met succes onze nieuwe kerkapp HGOBL geïntroduceerd. Deze app biedt de mogelijkheid om gemeenteleden op de hoogte te houden van het laatste nieuws, aankondigingen, het digitale kerkblad, de nieuwsbrief en activiteiten. Het gemak en de toegankelijkheid van de app hebben inmiddels hun waarde bewezen, en we zien dat veel gemeenteleden deze nieuwe manier om verbonden te blijven al volop gebruiken!

Een Nieuwe Frequentie voor het Kerkblad

Met de komst van de kerkapp hebben we gemerkt dat de vraag naar het kerkblad op papier iets is afgenomen. Om deze reden hebben we besloten het kerkblad vanaf 1 januari 2025 **één keer per maand** uit te brengen, in plaats van elke drie weken. Deze maandelijkse uitgave zal een dieper, inspirerend overzicht geven van wat er in de gemeente leeft en de hoogtepunten van de afgelopen en komende maand belichten.

Actueel Nieuws in de App

Voor wie altijd up-to-date wil blijven, zullen we in de kerkapp regelmatig kort nieuws, aankondigingen en belangrijke informatie blijven delen. Hierdoor kunt u nog steeds snel en gemakkelijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws en van wijzigingen in de agenda.

Wat Blijft en Wat Verandert

Het kerkblad blijft, zoals altijd, een bron van verdieping en inspiratie, met artikelen, overdenkingen en berichten uit de gemeente. Alleen de frequentie verandert: het blad komt nu één keer per maand uit, met als doel de diepgang te behouden die velen van ons zo waarderen. We hopen dat deze nieuwe opzet goed aansluit bij uw behoeften.

Heeft u de kerkapp nog niet gedownload? We moedigen u van harte aan om dit te doen! Op die manier blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en bent u verbonden met de gemeente, waar u ook bent. Kijk op de website van onze gemeente www.hervormdoudbeijerland.nl/kerkapp voor meer informatie.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze verandering, dan horen we dat natuurlijk graag!

Hartelijke groet namens de communicatie-commissie,

Cor Reedijk
Gert van Driel
Kees Voordijk



EREDIENSTEN



Zondag 10 november

Dorpskerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
17.00 uur ds. A. van Lingen, *Bodegraven*

Bethelkerk 9.30 uur ds. D.J.W. Kok, *Stolwijk*
17.00 uur ds. W.P. Emaus

Collecten: 1. *Dankdagcollecte (nalezing)*
2. *InstanStichting Ontmoeting*

Zondag 17 november

Dorpskerk 9.30 uur ds. M. Messemaker, *Cillaarshoek*
17.00 uur ds. W.P. Emaus

Bethelkerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
17.00 uur ds. C. Boele, *Polsbroek*

Collecten: 1. *Onderhoud gebouwen en pastorieën*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *Stichting Ontmoeting*

Zondag 24 november

Dorpskerk 9.30 uur ds. A.J. van den Herik, *Dordrecht*
17.00 uur ds. J.J. ten Brinke, *voorbereiding Heilig Avondmaal*

Bethelkerk 9.30 uur ds. H. Russcher, *Hoewelaken*
17.00 uur ds. W.P. Emaus, *voorbereiding Heilig Avondmaal*

Collecten: 1. *Diaconie (ondersteuning)*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: 3. *Onderhoud Dorpskerk*
Stichting Ontmoeting



Dorpskerk, *contactpersonen: Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper (06-41172381)*

zondag 10 november

's morgens: Anne-Co Kalis 3+, Lize-Lotte Schrijvershof 3+, Marjolein Weeda, Elize Roestenburg, Brechtje Vedder, Annemieke 't Hart, Raëla van Ekeren

's middags: Caroline Koppejan, Annelies Kot, Levi Ligthart, Lisa Blaak

zondag 17 november

's morgens: Jozanneke Romeijn 3+, Annalijne Mallegrom 3+, Rozi van Dijk, Dineke Mol, Lois Mol, Jet van Belle, Lizzy de Geus

's middags: Lydia Brussaard, Carina Keijzer, Madeleine Moree, Sarah in 't Veld

Zondag 24 november

's morgens: Margo Blaak 3+, Kitty Schipper 3+, Florence Schrijvershof, Hilde van Dijk, Amée Hollaar, Anne-Louise v.d. Linden, Celine Schipper

's middags: Gerdiene van Dijk, Marianne de Muijnk, Lisa Schipper, Maartje Vedder

Bethelkerk, *contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701)*

zondag 10 november

's *morgens* Merith Koedood en Shanelly Schep

zondag 17 november

's *morgens*: Rianne Keizer

zondag 24 november

's *morgens*: Lisanne Willemsen en Diangelo Schep



Behoeftte aan een luisterend oor? Aan iemand die een tijd met u optrekt, er voor u wil zijn, met u mee wil denken, met u bidt.....

Pastoraalteam@hervormdoudbeijerland.nl

bel of app naar 06-45564313



Jongerenkring

De volgende data zijn: D.v. 20 november en 11 december. We behandelen dit seizoen het boekje: "U bent de God, Die roept". Alle jongeren, ook die in het voorjaar openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, worden voor deze kring hartelijk uitgenodigd.

Ds. W.P. Emaus

Bijbelkring

De volgende (gemeentebrede) Bijbelkring is D.v donderdag 21 november. We bespreken de derde bijbelstudie uit het boekje "Goudkoorts" van dr. H. van den Belt: Romeinen 2 vers 1 – Romeinen 3 vers 20. We beginnen om 20.00 uur. Dit keer komen we op verzoek van de AK niet samen in gebouw Maranatha, maar in de **BETHELKERK**, Bachlaan 43. Ook daar bent u allemaal hartelijk welkom!

Ds J. van Dijk

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op D.v. zondag 1 december is er op woensdagavond 27 november gelegenheid tot Censura Morum. Twee ambtsdragers zijn van 19.30 – 20.00 uur aanwezig in de consistorie van de Dorpskerk. Wanneer er bezwaren zijn met het oog op de avondmaalsbediening kunt u dat kenbaar maken, echter alleen wanneer u meermalen zelf het contact hebt gezocht met degene tegen wie de bezwaren bestaan. De kerkenraad is geroepen om naar u te luisteren en zo nodig verantwoordelijkheid te nemen. De HEERE geve dat Zijn tafel, die heilig is, geheiligd zal worden.

Aansluitend aan het Censura Morum voor de gemeente, hopen de beide wijkkerkenraden gezamenlijk onderling Censura Morum te houden tijdens een bezinningsvergadering. De HEERE zegene ook die bijeenkomst.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal

Van harte welkom bij het bezinningsmoment, voorafgaand aan de avondmaalszondag. Van 19.00 tot ca. 19.45 uur komen we bij elkaar in de Dorpskerk op D.v. zaterdagavond 30 november. Ds. Emaus hoopt het bezinningsmoment deze keer te leiden. Bij een open Bijbel zingen, bidden en overdenken we wie de HEERE wil zijn, in het bijzonder in het Heilig Avondmaal. Ieder, jong en oud(er), van harte uitgenodigd

Bijbeluur in de Rembrandt

Op dinsdag 19 november is er het maandelijkse bijbelkringmoment in de Rembrandt. Ds. Emaus hoopt de leiding te hebben. We zingen, bidden en luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Van harte welkom. We beginnen om 15.00 uur.



Predikant ds. W.P. Emaus

WIJK WEST

Zinkweg 119, 3262BE

Tel: 0186-622068

Enkele dagen in de Westhoek van het Belgische Vlaanderen:

Vorige week waren we enkele dagen in de Westhoek van het Belgische Vlaanderen. We bezochten in de oude stad Gent de Sint-Baafs kathedraal met daarin het wereldberoemde drieluik van Jan van Eyck: het Lam Gods. Indrukwekkend om dit prachtige schilderij met zo'n rijke symboliek van dichtbij te kunnen zien! Het Lam van God bloedt en kijkt de toeschouwers met bijna menselijke ogen aan! De schilder heeft "gepreekt" met zijn penseel. Een bijzonder kunstwerk met een Evangelieverkondiging uit de Middeleeuwen.

Vervolgens gingen we naar het zuidelijk gelegen Ieper (dicht bij de Belgisch-Franse grens). De stad Ieper werd tijdens WO I geheel verwoest. De stad werd na "de Grote Oorlog" weer herbouwd. De lakenhallen en de gotische kathedraal pronken weer in al hun architectonische pracht. Deze voorname gebouwen straalden in het late najaarslicht. Het was ook indrukwekkend om 's avonds de dodenherdenking in de Menenpoort mee te maken. Daar werd "the Last Post" geblazen te midden van honderden aanwezigen onder wie een bataljon van Engelse militairen. En uit veler monden klonk het: "We will remember"! Gedenk hen, die tijdens deze oorlog vielen. Onder wie vele militairen

uit de Engelse koloniën.

De stad Ieper wordt omgeven door tientallen oorlogskerkhoven. In de drie veldslagen rondom Ieper kwamen van 1914-1918 ruim een half miljoen soldaten om... Het is onbeschrijflijk wat zich in dit gebied heeft af-



gespeeld. Nog regelmatig worden er voorwerpen, zoals kogels, granaten, soldatenlaarzen etc., uit deze vreselijke tijd gevonden. Deze zgn. "loopgravenoorlog" werd uitgevochten tot op 11 november 1918 er een wapenstilstand kwam en het Duitse keizerrijk capituleerde.

Met vele indrukken keerden we weer terug naar Nederland. De vraag komt op: wat hebben we van de beide wereldoorlogen geleerd? Er woedt weer een loopgravenoorlog; nu aan de grenzen van Oost-Europa... Staan we op de rand van een derde Wereldoorlog; ook wanneer we denken aan de spanningen in het Midden-Oosten? Er zullen oor-

logen en geruchten van oorlogen zijn en nog is het einde niet, zo lezen we in het Evangelie. Totdat Jezus komt als Richter van het heelal, “Die ’t hoofd van al de Zijnen voor eeuwig kronen zal, Nog is die dag verborgen, Wacht hem gelovig af, Terwijl de grote morgen reeds schemert boven ’t graf”! Het is Pasen geworden en Christus stuwt en stuurt de geschiedenis naar het einde! Dat is de zin van de geschiedenis!

Lezing

Op D.v. donderdagavond 28 november hoop ik voor de streek Rotterdam van de hervormde mannenbond een lezing te houden. Deze zal plaatsvinden in Ridderkerk-Bolnes (in de Boezemkerk). Het zal gaan over de invloed van Jean de Labadie (predikant uit de 17^e eeuw, die vanuit Geneve naar Middelburg kwam) op de Nadere Reformatie. (mogelijke) titel van de inleiding: *Nadere Reformatie of andere reformatie?* Wat zijn de raakvlakken en de verschillen tussen de Nadere Reformatie en het labadisme? Ik ben al verschillende jaren (vooral tijdens studieverloven) met dit onderwerp bezig en heb er ook enkele artikelen over geschreven. Een en ander vraagt eigenlijk om nadere uitwerking in een boek... Deze avond kunt u meer over dit (toch actuele!) onderwerp horen; zowel mannen als vrouwen zijn hartelijk welkom!

Van zondag

We hoorden dat de Heere in het tiende gebod afdaald in de kelder van ons levenshuis. Aan zondige daden gaan zondige begeerten vooraf. En die zondige begeerten, al leiden die lang niet altijd tot zondige daden, zijn voor de heilige God niet onschuldig... Wat speelt er zich veel in onze gedachten en begeerten af wat voor de heilige God niet kan bestaan. Daarom het gebed van Psalm 19: “Was reinig mijn gemoed, van mijn verborgen zonden”.

Tot zondag

Komende zondag vervolgen we de behandeling van Zondag 44; nu zijn de belangrijke vragen en antwoorden 114 en 115 aan de orde. Daarmee sluiten we de behandeling van de Tien Geboden af. Leest u ter voorbereiding de vragen en antwoorden van tevoren goed door? We zien uit naar een goede zondag onder Gods onmisbare zegen.

Groet

Voor u en jullie allen een hartelijke groet van Bouwina en mij uit de pastorie aan de Zinkweg,

W.P. Emaus, v.d.m.

TER VERANTWOORDING

Tijdens bezoek ontvangen door ds. Emaus € 20,- voor de kerk. Met dank vermeld.



Predikant: vacature
Scriba A. in 't Veld
Tel: 06 29157441

WIJK OOST

VAN DE WIJKKERKENRAAD

In verband met de vacante periode verzorgen we als wijkkerkenraadsleden zelf de afkondigingen en berichtgeving in het kerkblad. Meestal zijn de situaties in het pastoraat bekend, maar niet altijd. Ook weten we niet of het meegenomen kan worden bij de afkondigingen en/of in het kerkblad. Daarom nogmaals het verzoek om uw wijkouderling (Kerkenraad Wijk Oost – Hervormde Gemeente Oud-Beijerland) of de scriba (via kerkenraadoost@hervormdoudbeijerland.nl of 06 29157441) te (blijven) informeren. Bedankt hiervoor.

De afgelopen weken hebben we wederom diverse preken beluisterd van predikanten, nu vanuit de concept groslijst. Op die manier proberen we minimaal 5 preken beluisterd te hebben.

Deze maand hopen we als Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad een aantal keren bijeen te komen. Hierbij wordt de groslijst definitief gemaakt en samen met de hoorcommissie vastgesteld. Daarna hopen we als wijkkerkenraad een dominee te stemmen, die we willen gaan beroepen. Afhankelijk van de reactie van de predikant hopen we dit beroep goed te keuren tijdens een vergadering van de Algemene Kerkenraad, waarna de beide gemeentes geïnformeerd kunnen worden.

Elke vergadering bidden we met elkaar als broeders om Zijn leiding en bevelen het beroepingswerk ook aan in uw en jullie voorbede.

TER VERANTWOORDING

In de achterliggende periode ontvingen we via ouderling In 't Veld € 10 voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank hiervoor.

**Blijf in contact
met uw kerk**

Gaat u (tijdelijk) verhuizen?

Geef dan uw adreswijziging tijdig door aan:
Kerkelijk bureau: Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland
Tel: 0186-610701,
e-mail: kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

én uw wijkpredikant



Het diaconale overzicht van de maand oktober 2024

Ontvangen collectegeld:

Deurbussen (Steun Messiasbelijdende Joden)	€ 3.307,40
Diaconie (International Justice Mission)	€ 1.403,56
Diaconie (Stichting Volharding)	€ 1.214,40
Diaconie algemeen (w.o. giften)	<u>€ 1.567,15</u>
	€ 7.492,51

Wij danken u, na de HEERE, hartelijk voor uw liefdegaven.

Diaconiecollecte van D.v. 10 november 2024

Dankdagcollecte (nalezing)

Diaconiecollecte van D.v. 24 november 2024

Bestemming: Ondersteuning

Als financiële problemen de dagelijkse levensbehoeften zoals eten, kleding, huisvesting, energievoorziening e.d. raken en deze problemen zijn acuut, dan kan de diaconie helpen door het verstrekken van een gift of lening.

In principe wordt diaconale steun verleend in de vorm van een gift als afspiegeling en getuigenis van Gods royale barmhartigheid. Wanneer wij omzien naar mensen in financiële nood mogen we daar een voorbeeld aan nemen. Het helpen met een gift is daar een mooie manier van. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij helpen door middel van een lening een goed alternatief is.

We bevelen beide collectes van harte bij u en jou aan.

Deurbussen voor de maand november

Bestemming: Stichting Ontmoeting

Ontmoeting helpt mensen in Nederland die de verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jarenlang op straat.



Ontmoeting is opgericht in 1988 door een groep predikanten die geraakt werd door het lijden van de dakloze medemensen in de stad. In 1991 werd een pand aangekocht aan de 's Gravendijkwal in Rotterdam. Met de opening van dit dienstencentrum is de eerste opvangvoorziening van Ontmoeting een feit. Het is een laagdrempelig dienstencentrum

waar opvang, activering en begeleiding wordt aangeboden.

Inmiddels mogen we al 35 jaar naast kwetsbare mensen staan vanuit diepgewortelde naastenliefde. Samen met een groot netwerk van vrijwilligers, donateurs, ondernemers, fondsen, kerken en scholen.

Samen met God, samen met de cliënt, samen met vrijwilligers, medewerkers en andere hulpverleners.

Wij zetten ons in om samen met kwetsbare mensen te werken aan hersteld leven, door van en met elkaar te leren.

We bevelen deze deurbus van harte bij u en jou aan!

Kaartje sturen

D.V. 26 november hoopt **Johan de Koning, van Schendelstraat 14, 3261 SJ te Oud-beijerland (Zuidwester)** jarig te zijn. Hij hoopt dan 77 jaar te worden.

Stuurt u hem een mooie kaart?

De diaconie nodigt ouderen, alleenstaand en gehuwd, uit voor:

SAMEN AAN TAFEL LUNCH

**D.v. 28 november van 12:00-13:30
Zaal 1 Maranatha**

U kunt zich aanmelden via 0186-612139

Er is mogelijkheid voor vervoer, graag aangeven bij uw aanmelding.

Er zijn aan deze lunch geen kosten verbonden.

Wilt u toch een bijdrage geven dan is er bij de uitgang een collecte t.b.v. ouderen en ziekenzorg.



Priscilla

E: info@stichtingpriscilla.nl

W: www.stichtingpriscilla.nl

Zaterdag 23 november worden er in Maranatha tussen 10.00 uur en 12.00 uur oliebol-
len verkocht. De opbrengst is voor Stichting Priscilla. Een Stichting die ouderenzorg
in arme landen helpt verbeteren, op dit moment vooral in Servie en Roemenie. Deze
ouderen leven vaak eenzaam, omdat hun kinderen in het buitenland werken, er geen
zorg of opvang voorhanden is. Er is regelmatig tekort aan eten en drinken. De op-
brengst van elke oliebol die we kunnen verkopen gaat rechtstreeks naar een project
voor deze ouderen.

Namens de werkgroep Priscilla:

H. Klaasse - K. Prooij
G. van Driel - B. Emaus



KERKRENTMEESTERS

Verantwoording

Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):

Instandhouding eredienst/Kerkbeheer	€ 653,90
Onderhoud gebouwen/Dorpskerk	€ 146,00
Verwarming	€ 25,00

Collecten:

13-10-2024	instandhouding eredienst	€ 1257,55
13-10-2024	onderhoud gebouwen/pastorieën	€ 1240,87
20-10-2024	instandhouding eredienst, inclusief huwelijk Jasper den Hartog en Lisanne Kooiman	€ 1616,11
27-10-2024	instandhouding eredienst	€ 1116,95
27-10-2024	onderhoud Dorpskerk	€ 1092,60
		€ 7148,98

Giften:

via oud. B. Verzenaal/livestream	€ 40,00
Najaarsactie	€ 20,00
	€ 60,00
	€ 7208,98

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is **alleen op dinsdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur geopend** voor de verkoop en het afhalen van collectebonnen.

Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen:

NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente:

collecten Diaconie

deurbussen

NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente:

collecten instandhouding eredienst

overige collecten kerkrentmeesters (graag het doel van de collecte in de omschrijving vermelden)

KERKELIJK CENTRUM



Reserveren Kerkelijk centrum Maranatha

Reserveren van keuken of van een zaal kan **uitsluitend** via de e-mail en uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit geldt voor elke vereniging, commissie, club of kring. Ook als jullie zelf een sleutel hebben graag eerst mailen, zo voorkomen we dubbele afspraken.

Met vriendelijke groet,

Team Maranatha

Mailadres: info@kcmaranatha.nl

Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02

Collectebonnen per vel (=20 bonnen)

€ 12,00 (blauw)	€ 0,60 per bon
€ 20,00 (lichtgeel)	€ 1,00 per bon
€ 30,00 (groen)	€ 1,50 per bon
€ 50,00 (grijs)	€ 2,50 per bon

Online bestellen kan via

www.hervormdoudbeijerland.nl (webshop)
en de app: Appostel. Mail naar ledenadministratie@hervormdoudbeijerland.nl
om uw registratienummer op te vragen.

Portokosten collectebonnen

1 vel	€ 1,14
2 t/m 8 vellen	€ 2,28
vanaf 9 vellen	€ 3,70

Bestellingen via de webshop of Appostel app die vóór woensdag 11.00 uur zijn gedaan worden diezelfde week nog geleverd.

RSIN nummer: 824108589

Het kerkelijk bureau (0186-610701)

is geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

EVANGELIE DELEN

Bemoedig je dominee

Charles Spurgeon

Bemoedig hem. (Deuteronomium 1:38, EV)

Lees verder Hebrëeën 13:17—19.

<https://www.bible.com/bible/1990/heb.13.17-19.HSV>

Waarom verlaat je je eigen dominee? Als ik iemand in onze gemeente zie uit een gemeente van een andere broeder zou ik hem wel een draai om de oren willen geven zodat hij het nooit vergeet. Waarom zou je je dominee verlaten? Als iedereen weg zou gaan, hoe ontmoedigd zou die arme man dan zijn. Alleen omdat er iemand anders in de buurt is verlaat je je plek?

Zij die van de ene gemeente naar de andere gaan zijn voor niemand nuttig. Maar degenen die altijd op hun plaats zijn, daar blijven en iedereen laten zien dat zij hun dominee, tegenover anderen die dat wel doen, niet zullen ontmoedigen, zijn nuttige dienaren van God. Ze waarderen hun dominee.

Als je vaak aanwezig bent bij de gebedsbijeenkomsten, dan kun je je dominee bemoedigen. Je kunt bij de gebedsbijeenkomst altijd vertellen hoe de kerk ervoor staat. Ik kan de preek op zondag bijna voorspellen aan de hand van de gebedsbijeenkomst op maandag.

Als veel mensen naar het huis van God komen en ijverig zijn, dan zal de dominee gezegend worden uit de hoogte, dat kan niet anders, want God opent de ramen van de hemel op een gelovig gebed. Stop nooit met het bidden voor je dominee in je binnenkamer.

Lieve vrienden, als je de namen van je vader en je kinderen noemt, noem dan ook de naam van je dominee. Geef hem een grote plaats in je hart, zowel in je persoonlijke als in je publieke gebed. Bemoedig hem. En bemoedig hem weer door hem te laten weten dat je iets goeds ontvangen hebt.

Ter overdenking: De apostel Paulus werd erg bemoedigd door de mensen om hem heen zoals Onesiforus en Lucas (2 Timotheüs 1:16-17; 4:11). Ben jij trouw aan je dominee, of laat je hem links liggen zoals Demas en anderen deden (2 Timotheüs 4:10,16)?

Preek 537, 18 oktober 1863

Meld je aan voor meer dagelijkse overdenkingen en interactieve groepen: <http://levenslicht.org/groepen>

Namens de HEC,

Pieter Prooij

LICHTJESOPTOCHT

Het begon als een spontaan idee tijdens de Tentweek: laten we als gezamenlijke kerken in OBL een tegengeluid laten horen (en vooral zien) tegen Halloween.

Vrijdag was het zover: de eerste Lichtjesoptocht in OBL.

We zijn de avond begonnen met gebed om de Heere een zegen te vragen.

En de Heere heeft het boven bidden en denken gedaan.

We mochten de tocht beginnen door te wijzen op de Heere Jezus, als het LICHT der wereld.

Daarna gingen we met onze lampionnetjes aan de wandel. Zo'n 750 mensen vormden een lange lichtjesstoet door OBL. Bij de CGK kreeg iedereen een snoepje en drinken onder muzikale begeleiding.

Na zo'n 3 kwartier was iedereen weer terug bij de Dorpskerk, waar ook de Evangelisatietent stond opgesteld met Bijbels en ander materiaal.

En terwijl de piano liederen speelde over het thema: LICHT, werden de kinderen getraakteerd op 2 kleine cadeautjes met een evangelieboodschap erop.

Het was hartverwarmend om eensgezind het licht te verspreiden!

God alle eer!

Namens de HEC,
Willian Goedhart



Op pad met de ouderen van onze gemeente

Het is donderdag 17 oktober 2024.

De touringcar komt voorrijden bij Maranatha, het is 8.45 uur en de meeste gemeenteleden zijn al gearriveerd en staan klaar om mee te gaan.

Ina is al aan het noteren wie er al zijn, sommigen hebben helaas af moeten bellen wegens ziekte of ziekenhuisverblijf.

Het is 9.00 uur geworden, tijd om te vertrekken, Bram heet nogmaals iedereen welkom en gaat voor in gebed om een zegen te vragen over deze dag.

We gaan rijden richting de Haringvlietbrug, binnendoor naar Zuid-Beijerland, oepps!! Bram was even vergeten dat de Achterweg is afgesloten dus bij de rotonde, (rondje van Bram) terug en nu over Klaaswaal.

Iedereen in de bus weet nog steeds niet waar we naar toe gaan, dus het blijft een verrassing.

Over het Haringvliet en links af richting Brabant, afslag Breda en daarna afslag Roosendaal.

Nu gaat het een beetje spannend worden want we nemen de afslag Oudenbosch, en ja hoor, in Oudenbosch gaan we parkeren bij de Basiliek.

Daar aangekomen worden we opgehaald en meegenomen naar de achteringang om daar in een zaal koffie en thee met lekkers te gaan nuttigen. Na de koffie wordt de groep in tweeën gesplitst en dan met de twee gidsen naar boven naar de Basiliek.

Daar geven de gidsen uitleg en het ontstaan van de Basiliek.



Afspraak was dat we om 11.50 uur naar de bus komen zodat we om 12.00 uur konden vertrekken naar onze volgende bestemming. We verlaten Oudenbosch en zetten koers richting Breda, daarna de afslag richting Waalwijk, bij de afslag kiezen we voor richting Gorinchem-Utrecht en net over het water afslag Dussen, dan binnendoor over de

dijk naar de Klompenmakerij. Daar aangekomen en ontvangen door Peter den Dekker namen we allemaal een plekje in en na stilte voor het bidden begonnen we aan de heerlijke en overdadige lunch. Na de lunch en het danken gingen we naar de demonstratieruimte om daar te genieten van de uitleg en het met een heerlijke komische draai gebrachte verhaal over de historie van het klompen-maken.



Na de demonstratie terug in een ruimte voor een lekker kopje koffie of thee met een stuk cake.

Ook na deze versterking voor de inwendige mens naar buiten want daar stond een treintje te wachten om met de hele club een rit te maken in de omgeving. Peter bestuurde de trein en vertelde over de omgeving.

We keerden terug naar de klompenmakerij voor sommigen om nog even een sanitaire stop te maken en dan weer in de bus richting huis. Bij aankomst in Oud-Beijerland rijden we nog even door het Industrierrein stoppen daar even om door de ingestapte zoon van Ina en Bram een apart stukje chocolade van melk, wit en puur in ontvangst te nemen.

Daarna richting Maranatha en komen aan om 18.00 uur.

Piet Bakker, bedankt voor de eventuele EHBO-inzet!

Ina, bedankt voor het regelen en organiseren van deze dag!

In gebed hebben we de Heere gedankt voor Zijn weldadigheid en zegeningen voor deze dag.

Na een ieder wel thuis gewenst te hebben mogen we terugkijken op een zeer geslaagde dag met mooi weer overgoten.

Alle dank en eer aan Hem die het voor allen een mooie en fijne dag heeft gemaakt zonder problemen.

Een volgend uitstapje? Bij leven en welzijn volgend jaar, we houden u op de hoogte!

Ina en Bram den Hartog



Hoi JV'ers,

Hierbij het overzicht voor de komende weken. Het beloven gezellige avonden/ middagen te worden waarin we ons mogen verdiepen in Gods woord. Zijn jullie erbij? Alles natuurlijk Deo Volente.

10 november hopen we met elkaar naar de sign-in in Heinenoord te gaan.

Verdere info volgt in de JV app.

17 november hoopt Sandor van Leeuwen een avond te houden over het Midden-Oosten. Hierbij hoopt ook de 21+ aanwezig te zijn.

De avond begint om 19:45.

23 november wordt er een zaterdagavondactiviteit georganiseerd.

Verdere info volgt in de JV app.

24 november de invulling voor deze avond is nog onbekend.

Verdere info volgt in de JV app.

KINDERCLUB



Lieve jongens en meiden,

Wat was het weer een gezellige chaos op de clubavond voor de herfstvakantie! Er waren weer zo'n 50 kinderen aanwezig, verdeeld over 2 groepen. We begonnen de avond met het verhaal over Mozes. God redt! Daarbij zongen we het lied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Vervolgens zijn we met z'n allen aan de knutsel gegaan. Op het programma stond het maken van een lampion voor de Lichtjesoptocht op 1 november (op het moment van schrijven heeft deze optocht nog niet plaatsgevonden). Wat hebben jullie er allemaal wat moois van gemaakt! Eigenlijk hadden we te weinig tijd, zo mooi wilden jullie ze maken. Maar uiteindelijk is het toch gelukt bij iedereen! Uiteraard hebben we de lampionnen ook even ge-



test door het licht van de zaal uit te doen. Wat was dat een mooi gezicht hè?!

Meestal stopt hier het verhaaltje voor de club, maar weet je wat de juffen en meesters eigenlijk doen als jullie naar huis zijn? Opruimen!! En dat was een aardige klus deze keer, want normaal gesproken knutselt er maar één groep tegelijk in één lokaal. Maar dat gaf helemaal niks hoor, want jullie hadden tenminste allemaal een prachtige lampion voor de optocht.

Er zijn nog een aantal clubavonden voor de Kerstvakantie: D.v woensdag 13 november, 27 november en 11 december. Zet je ze in de agenda?

Groetjes van de jufs en meesters



VISNET



Hey beste Tieners,

We hebben het met elkaar gehad over de SOLVAT methode. Heb je het deze week al toegepast? Hoe is het gegaan met je stille tijd samen met God?

Heb je (extra) tijd vrij gemaakt en het toegepast? Hieronder nog even het stappenplan.

SOLVAT staat voor zes stappen die je kunt volgen:

Stap 1: **Stil worden.** Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen.

Stap 2: **Ontvangen.** Om je open te stellen voor de zegen van God.

Stap 3: **Lezen.** Om goed te lezen wat er staat.

Stap 4: **Vragen stellen.** Om in gesprek te gaan met het bijbelgedeelte.

Stap 5: **Antwoorden.** Om in gesprek te gaan met God over het bijbelgedeelte.

Stap 6: **Toepassen.** Om het bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven.

Had je het nog niet gedaan? Begin er dan vandaag dan mee!

We zijn benieuwd naar jullie bevindingen.

De volgende keren dat we elkaar weer hopen zien zal zijn op D.v

Zaterdag 9 november

Hopen we met elkaar te gaan bowlen in Spijkenisse. Gooi jij de eerste spare of zelfs een strike?

We vertrekken om 18:15 uur vanaf de dorpskerk. Rond 20:45 hopen we terug te zijn.

Geef je op via de TC-poll. De kosten voor deze avond zijn 5 euro per persoon. Dit kun je contant meenemen of via het tikkie in de app.

Opgeven kan tot dinsdag 5 november. Voor meer info zie de TC-app.

Zondag 17 november

Gaan we verder met ons jaar thema: “*Dat je groeien mag*”.

Het onderwerp van deze middag is: hebben we nog contact?

Neem jij je bijbel en een pen mee?

Vrijdag 22- zaterdag 23 november

Is het dan zover en is de nacht in de bak. Deze nacht verblijven jullie op de locatie van Visser&Visser in Oud-Beijerland.

De inloop is om 19:30 uur. De start zal om 20:00 uur zijn.

Wat kun je zoal verwachten:

Eerst komt er een ex-gedetineerde zijn verhaal vertellen samen met iemand van gevangenzorg Nederland.

Na het luisteren is er gelegenheid om even te settelen en een hapje en een drankje te doen.

Rond 22:30 uur gaan we de jongeren naar hun 'cellen' brengen. In de nacht zullen er bijvoorbeeld verhoren en celcontroles plaatsvinden.

Als 'bewakers' lopen wij continu surveillance-rondes in tijdsblokken gedurende de nacht.

Het doel van de nacht is om meer bewustwording te creëren bij de jongeren. Zij zitten voor een nachtje vast, maar er zijn mensen die jaren vastzitten. De jongeren halen ook geld op voor Stichting Gevangenzorg Nederland, met dit geld zorgt deze stichting dat er christelijke hulp komt voor gedetineerden, tbs 'patiënten en de achterblijvers thuis.

Zaterdag ochtend 06:30 uur zit de nacht in de bak erop en worden jullie weer vrij gelaten om naar huis te gaan.

Zondag 1 december

Is er **geen** tienerclub deze zondag is het Heilig Avondmaal.

We hopen jullie allemaal weer te zien! Ben jij ook weer van de partij?

Hartelijke groet,

namens alle leiding van de tienerclub 't Visnet

Nacht in de bak

22-23 NOVEMBER

INLOOP 19.30 | START 20.00
LOCATIE: VISSER & VISSER OBL

Een ex-gevangene komt zijn verhaal vertellen | Gezelligheid onder het genot van een hapje & drankje | Nacht in de cel doorbrengen

De volgende ochtend is het rond half 7 afgelopen!



JE KUNT JE OPGEVEN
T/M 23 OKTOBER

Nodig andere jongeren uit en ga met elkaar de uitdaging aan!
Vraag familie, vrienden en bekenden om je te sponsoren. Het opgehaalde geld gaat naar stichting Gevangenezorg Nederland!



Meld je aan via de QR-code of de link in de app!



Scroll een stukje naar onder en klik op 'Ik wil in dit team'. Vul alle gegevens in en je bent aangemeld!



Op D.v. dinsdagmorgen 12 november hopen wij weer bij elkaar te komen.

Wij zullen dan bijbelstudie 4 behandelen, die gaat over Ruth op de akker van Boaz. We zien dat bij Ruth juist die ene ontmoeting haar leven verandert. Bij alle onzekerheden die er zijn, komt ze in goed gezelschap.

Wij starten om 9.30 uur. Inloop is vanaf 9 uur, de koffie staat klaar. Die zal geschonken worden door Janet Schrijvershof en Caroline Koppejan. Zij verzorgen ook de traktatie. Ilse Brussaard past op de kleine kinderen.

Op D.v. donderdagavond 21 november zal er weer een avond-bijbelstudie zijn, speciaal voor de vrouwen die overdag niet in de gelegenheid zijn om onze bijeenkomsten te bezoeken.

Inloop is dan om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.

Het thema zal dan zijn: "De maaltijd", met o.a. de maaltijd in de Bijbel, de wetten en gebruiken, geloof en de maaltijd en het avondmaal.

Beiden genoemde data vinden plaats in Maranatha.

Wij hopen u allen weer te ontmoeten.

Ook vrouwen die nog niet eerder op onze bijeenkomsten geweest zijn, nodigen wij hierbij van harte uit, voel u welkom!

Een hartelijke groet namens het bestuur.

MANNENVERENIGING ONDERZOEK DE SCHRIFTEN



De mannenvereniging hoopt op maandag 11 november en op maandag 25 november bijeen te komen. Op 11 november behandelen we de tweede Bijbelstudie door ds. J.C. Schuurman over de brief van Jakobus aan de hand van MANkracht van mei/juni dit jaar. "*Staande blijven in beproeving en verzoeking*" luidt de titel, naar aanleiding van Jakobus 1:9-18.

Op 25 november gaan we terug naar de Bijbelstudies over het leven van Abraham. Aan de orde is dan Genesis 16, en we gebruiken de Bijbelstudie "*Abram op dood spoor*" van dr. J. Hoek in MANkracht van november 2023.

We beginnen zoals gebruikelijk om half 8 in Maranatha en we nodigen alle leden en niet-leden uit om deze avonden met ons mee te maken. 't Is de moeite waard!

WIJ GEVEN DE PEN DOOR....

Als eerste willen wij onze vrienden Barteld en Esmee bedanken voor de pen.

Wij zijn Boudewijn en Linda Nobel, 25 en 22 jaar oud. Boudewijn komt uit Oud-Beijerland, en Linda uit Klaaswaal. Na onze trouwerij zijn we in Oud-Beijerland gaan wonen.

Op 4 april van dit jaar zijn wij getrouwd. En sindsdien zijn wij ook lid van deze gemeente.

Een nieuwe gemeente leek ons in het begin een beetje spannend. Maar al snel voelde we ons hier thuis.

In het dagelijks leven zit Boudewijn op kantoor bij een staal-constructie bedrijf. Daarnaast zit hij bij de vrijwillige brandweer in Oud-Beijerland.

Linda werkt als verpleegkundige in het EMC, afdeling acute trauma.

Wij geven de pen door aan onze vrienden Willem Pieter en Marilyn Heupers.



Meegenieten met Psalmen en Liederen

Elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
geestelijke muziek op verzoek

U kunt hiervoor op donderdag bellen met de studio:
078-6762002 (van 19.00 tot 20.15 uur) of mailen naar

voorwiehethorenwil@omroephw.nl (tot 17.00 uur worden de verzoeken dezelfde
avond nog ingepland)

Op zondagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur en op zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur
kunt u luisteren naar geestelijke muziek.

'Voor wie het horen wil' is te beluisteren via Radio Hoeksche Waard



Dankbetuiging

Graag willen we hierbij iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van meeleven, woorden van troost en bemoediging en uw gebed in de laatste levensfase en rond het overlijden van onze (schoon)vader Mees Bochoven op 17 september jl.

Hij heeft heel wat kaarten, attenties en bezoekjes mogen ontvangen in De Gravin en daar was hij dankbaar voor.

Het doet ons goed te mogen ervaren dat hij door zo velen gewaardeerd werd. Ook heel veel dank voor het vele meeleven rond de ziekte van Jannie.

We zijn de HEERE dankbaar dat de kuren lijken aan te slaan en er herstel van krachten merkbaar mag zijn.

Renate Fabert-Bochoven

Conno en Jannie Bochoven

Dankbetuiging

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes of op welke andere wijze dan ook, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst na mijn borstoperatie.

Ik ben dankbaar dat ik tot zo ver van God de sterkte en kracht mocht ontvangen tot herstel.

Vriendelijke groet,

mevr. A. Gardenier-Bestebeur

Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de vele kaarten en belangstelling, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Henk van den Berg.

Hartelijke groet,

Isa van den Berg, kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied mijn psalmgezang.

Iedereen bedankt voor het meeleven in de vorm van bidden, bezoekjes, telefoontjes en kaarten.

Janny Brussaard-Schipper

JW & 21+

Avond met spreker

ZONDAG | 17 NOVEMBER | 19:45 UUR

Sandor van Leeuwen komt ons wat meer vertellen over de situatie in het midden-oosten en de oorlog die daar nu gaande is.

Locatie

KC Maranatha

Kom je ook?

Achteraf wordt er gezorgd voor een hapje en drankje!!

