



5

6 april 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE OUD-BEIJERLAND



“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in;”
(Prediker 12 vers 1)

Jong en oud

Deze tekst is een bekend gedeelte uit de Bijbel en uit dit Bijbelboek. Centraal in en door Prediker staat de vluchtigheid, juist van ons leven. Maar waar roept het ons toe op en houdt het ons ook bezig? Of lezen en leven we hier aan voorbij? Er is zoveel wat ons bezig kan houden. Bij jongeren denken we dan wellicht aan chillen en feesten met vrienden, gamen, de telefoon met bovenal de social media, kleding en uiterlijk, opleiding en uiteindelijk een bestaan opbouwen. Daar hoeft natuurlijk niets mis mee te zijn, maar in hoeverre gedanken we ook of juist aan onze Schepper, die vanaf het begin er voor ons is geweest? Maar ook als je wat ouder bent, hoeven deze dingen niet onbekend te zijn of ‘verliezen’ we ons zelf in carrière, bezit, vakanties, gezondheid, enzovoorts. En dan komt uiteindelijk dezelfde vraag op ons af en verschillen we dus niet veel van elkaar.

De Prediker sluit genieten zeker niet uit. Hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 vers 17 *“Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel.”* Maar ook hier ligt de nadruk op wie God is en wat Hij ons geeft. Maar door de snelheid en vluchtigheid heen kunnen de eenzaamheid, het verdriet, de verminderde gezondheid en wellicht ook verbittering wel op ons afkomen. Wat kan het ons aanvechten en kunnen we ons eenzaam voelen. En wat erg als we de tekst na moeten zeggen; ik vind er geen vreugde (meer) in. Ook dan is het belangrijk en zelfs wezenlijk om uw Schepper te gedenken. Maar het vraagt ook wat van ons als gemeente. Hebben wij oog voor deze eenzame ouderen? Neem dit ook mee in het gebed en durf ook eens te vragen hoe het gaat of zorg voor de spreekwoordelijke schouder.

Gelukkig roept Hij ons (terug). Zoek daarom de Heere en gedenk aan uw Schepper, jong en ouder. Betekenis en een doel vinden in het leven buiten God om is tevergeefs. En daarom moeten we Hem ook belijden, voor het eerst of opnieuw. Wat een dankbaarheid dat onlangs en hopelijk binnenkort vele belijdeniscatechisanten, zowel jong en ouder, Zijn naam mochten belijden. Dit is geen eindstation, maar een (nieuw) begin. Blijf de Heere zoeken in Zijn Woord en gebed, ook voor elkaar. En laten we rondom hen heen blijven staan en voor hen bidden.

Nu leven we ook in de tijd na Goede Vrijdag en Pasen. God heeft Zijn Zoon gezonden. Die Zoon ziet om naar zondaren, luistert naar hen en komt naar hen toe. Hij heeft alles volbracht en geeft genade(tijd). Niemand kan ons uit de hand van Christus rukken. Wat

een wonder en genade. Zo mogen en moeten we ook een voorbeeld nemen aan het leven van de Heere Jezus. Hij was het die op jonge leeftijd al zei tegen Zijn moeder, maar ook tegen ons *“Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?”* (Lukas 2 vers 49). Kunnen we een beter advies krijgen om in de praktijk te brengen? Dit hoofdstuk in en het Bijbelboek Prediker wordt onder andere afgesloten met het volgende in vers 13 *“De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.”* Dus hier geen onderscheid meer tussen jong en ouder; dit geldt voor ons allemaal. God zal en kan de vluchtigheid wegnemen en Zijn gerechtigheid geven. Laten we daar amen op zeggen en meezingen;

*Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen.*

André in 't Veld

Meditaties

Kerkblad nr. 6	(27-04-2024)	Diaconie
7	(18-05-2024)	E. Goedhart
8	(15-06-2024)	M. Boudesteyn



DORPSKERK OPEN!

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk weer open voor een ieder die een kijkje wil nemen, behoefte heeft aan rust of een gesprekje, of zomaar even wil zitten en luisteren naar het orgelspoel. Van harte welkom.

De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren en te bekijken
Op de website hervormdoudbeijerland.nl kunt u via het menu

‘Uitzending kerkdiensten’

Uw keus maken tussen de dienst in de Dorpskerk en de Bethelkerk

Tijdens de kerkdiensten zijn de kerkgebouwen op het volgende
telefoonnummer te bereiken:

Dorpskerk: 0186-610701

Bethelkerk: 0186-621177

U krijgt dan de dienstdoende koster aan de lijn



Zondag 7 april

Dorpskerk 9.30 uur ds. P.B. de Groot
17.00 uur prop. P. van der Schee, *Hoevelaken*

Bethelkerk 9.30 uur ds. H. Schipaanboord, *Rotterdam*
17.00 uur ds. P.B. de Groot

Collecten: 1. *Tentweek*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *Project 1027*

Zondag 14 april

Dorpskerk 9.30 uur ds. J.J. ten Brinke
17.00 uur ds. W.P. Emaus

Bethelkerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
17.00 uur ds. J.J. ten Brinke

Collecten: 1. *Voedselbank*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *Project 1027*

Zondag 21 april

Dorpskerk 9.30 uur ds. W.P. Emaus
na de dienst koffiedrinken in Maranatha
17.00 uur ds. J.J. ten Brinke, *bediening Heilige Doop*

Bethelkerk 9.30 uur ds. J.J. ten Brinke, *bediening Heilige Doop*
na de dienst koffiedrinken in de hal van de kerk
17.00 uur ds. W.P. Emaus

Collecten: 1. *Onderhoud gebouwen en pastorien*
2. *Instandhouding eredienst*

Deurbussen: *Project 1027*



Dorpskerk, *contactpersoon: Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper (06-41172381)*

Zondag 7 april

's morgens: Margo Blaak 3+, Nelleke van Kessel 3+, Rianne van der Linden, Dineke Mol. Loïs Mol, Amée Hollaar, Norah de Geus

's middags: Annelies Kot, Marlinde Keijzer, Myrthe Boudesteyn

Zondag 14 april

's morgens: Gerdien Ligthart 3+, Florence Schrijvershof 3+, Lydia Brussaard, Eva Bakker, Emily Boudesteyn, Jasmijn Boertjes, Levi Ligthart

's middags: Elize Roestenburg, Laura Braber, Sarah in 't Veld

Zondag 21 april

's morgens: Willemieke van der Zwaan 3+, Marieke van der Jagt 3+, Gerdiene van Dijk, Marije Pronk, Jet van Belle, Lizzy de Geus, Anne-Louise van der Linden

's middags: Hester Schouten, Marianne de Munck, Lisa Schipper

Bethelkerk, *contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701)*

Zondag 7 april

's morgens: Liesbeth Dam, Shanelly Schep

Zondag 14 april

's morgens: Caroline Anker, Jalize Witteveen

Zondag 21 april

's morgens: Rianne Keijzer



Bijbelkring (gemeentebreed)

D.V. donderdag 11 april is de laatste Bijbelkring van dit seizoen. We bespreken de 8^e bijbelstudie uit het boekje "de hand van de HEERE" van ds. M. van Kooten. Het gaat over Ruth 4 vers 13-22. We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha. We hopen weer op een goede ontmoeting rond de open Bijbel. Hartelijk welkom!

ds. J. van Dijk

Bezinningsavond met ds. De Koeijer over het wonder van Gods vergeving

Op D.V. donderdag 18 april zal in verenigingsgebouw Salvatori, Oude Havenweg 3 in Strijen (achter de Grote Kerk) een bezinningsavond gehouden worden over de betekenis van Gods vergeving in het christelijk geloof. De avond gaat uit van de afdeling Hoeksche Waard van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Schuld en vergeving zijn in onze tijd geen populaire begrippen. Toch horen ze bij het hart van het christelijk geloof. Ze raken de verhouding tussen God en mens én tussen mensen onderling.

Onder het thema “Gods vergeving, een wonder!” zal dr. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen voor de pauze ingaan op wat de Bijbel over schuld en vergeving zegt. Na de pauze spreken we daar verder over door. Aan de orde komt ook welke betekenis deze thema’s hebben in de kerkdienst, het geloofsleven en de pastorale praktijk.

Komt u ook? Aanvang 19:45 uur, koffie is er vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis, maar we houden wel een collecte om de kosten te dekken. Neem gerust vrienden en bekenden mee!

Afsluiting van het Winterwerk!



Met elkaar hopen we op zondag 21 april GE-MEENTEAVOND te hebben. Deze staat in het teken van de afsluiting van het winterwerk, waarin over het thema “**HOU VOL**” is nagedacht. Na afloop van de middagkerkdienst zien we **alle jongeren** graag in Maranatha om met elkaar gezellig te eten. Daarna begint om 19.45 uur (*tot 21.00 uur*) de bespreking van de preek die ds Emaus deze dag zal houden. Voor jong en oud! Het is écht voor HEEL

de gemeente! En jullie weten het inmiddels. Neem gelijk je vriend of vriendin mee, waarmee je de hele week samen bent, maar die je zondags mist. Kom allemaal! Houd óók in deze dingen vol! Tot de 21^{ste}.

Jullie jeugdouderlingen Ad en Jan

Uitnodiging voor alle examenkandidaten 2024

Een examentijd is altijd een spannende tijd! Niet alleen omdat je het examen wilt halen, maar ook omdat je daarna een volgende stap in je leven gaat zetten. Op weg naar wat je straks graag wilt gaan doen. Je hebt nagedacht over je toekomst en je kunt daarbij je eigen richting bepalen. Samen met jullie hopen we dat je een goed examen zult maken!

En samen met jullie willen we graag, voor de tijd die komt, de Heere vragen of Hij hierin met jullie mee wil gaan. Dit willen we doen op een speciale moment in Maranatha op maandag 6 mei om 19.00 uur. We (*jullie eigen dominees en jeugdouderlingen*) hopen jullie daar allemaal te ontmoeten. Met hartelijke groeten en graag tot 6 mei!



Bijbelkring in de Rembrandt

Op dinsdag 16 april is weer een bijbelkringmoment in de Rembrandt. We bidden, zingen en openen samen de Bijbel. De Heere Jezus sprak: 'Waar twee of drie samen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden.' Dan mag er ook in deze momenten verwachting zijn. Komt u ook? Welkom! We beginnen om 15.00 uur.

Jongerenkring (gemeentebreed)

Op 10 april komen we nog een keer in dit seizoen bijeen voor de bespreking van het boek "Geleefd geloof" van dr. J. Hoek. Deze keer lezen we verder in hoofdstuk 5: "Actuele dienst in de wereld"; vanaf p. 134. Alle jongeren tot ong. 35 jaar worden weer hartelijk uitgenodigd. Willen jullie de opgegeven stof van tevoren goed doorlezen?

ds. W.P. Emaus

Zomerkring

In de kerkbode van 24 februari schreef ik al iets over de komende zomerkring. Deze gaat beginnen op Deo volente dinsdag 14 mei. Volgende data: 28 mei, 11 en 25 juni, 13 en 27 augustus. Ik wil gaan behandelen het boek van dr. H. van den Belt: "Bloeien, snoeien en groeien". Ondertitel: Steeds dichterbij God leven. Het lijkt me een belangwekkend en actueel onderwerp. Het boek is verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel. Aanbevolen!

Ds. W.P. Emaus

Doopzitting

In verband met de bediening van de Heilige Doop op D.V. zondag 21 april ('s morgens Bethelkerk, 's middags Dorpskerk) vindt het doopgesprek plaats op D.V. donderdag 11 april om 19.30 uur in verenigingsgebouw Maranatha. Beide doopouders worden verwacht.



Predikant ds. W.P. Emaus

WIJK WEST

Zinkweg 119, 3262 BE

Tel: 0186-622068

Meeleven

We denken aan **ds. Ten Brinke** en zijn gezin, die (opnieuw) een spannende tijd tegemoet gaan i.v.m. de beroepen, die op hem werden uitgebracht. De Heere geve hem wijsheid en licht om de goede weg te vinden. "Leer mij, O HEER", de weg door U bepaald..."(Ps. 119: 17).

Van zondag

We mochten de afgelopen Paasdagen weer horen van de heerlijke opstanding van Christus. De dood kon Hem niet vasthouden; Hij stond op in het eeuwige leven. En...tijdens de prediking beademt Hij door Zijn Geest dode zondaren, zodat ze opgewekt worden uit de doodsslaap en opstaan in een nieuw leven. Kom daarom ook in deze Paastijd biddend naar het beademingscentrum van de Heilige Geest. Met het gebed in het hart: raak ook mijn hart aan door Uw opstandingskracht om daarna opge-

wekt te mogen even. “En herboren opgestaan, achter U ten hemel gaan”!

Tot zondag

Graag wensen we u een gezegende Paaszondag toe. “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”!

Groet

Voor u en jullie allen een hartelijke groet van ons beiden vanaf Zinkweg 119,

W.P. Emaus, v.d.m.

Ter verantwoording

Ontvangen door ds. Emaus € 50,- ; € 20,- en € 10,- voor de kerk. Met dank vermeld.



Predikant ds. J.J. ten Brinke

Koninginneweg 37, 3261 CA

Tel: 0186-610603

WIJK OOST

BIJ DE EREDIENSTEN

Terugblik belijdenisdienst

Met grote dankbaarheid zien we terug op de dienst op Tweede Paasdag, toen 18 keer een ja-woord klinken mocht. Tekst voor de prediking was Romeinen 15:13: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

De belijdeniscatechisanten ontvingen tijdens het neerknielen onder handoplegging een persoonlijke tekst. Erica Prooij en Elize Roestenburg ontvingen ook het teken en zegel van de Heilige Doop.

- Hendri Blaak (Asterstraat 7, 3261 AB): ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.’ (Efeze 2:8)
- Margo Blaak – Schipper (Asterstraat 7, 3261 AB): ‘Zie, God is mijn heil, ik zal vrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.’ (Jesaja 12:2)
- Myrthe Boudesteyn (Bachlaan 2, 3261 WC): ‘Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.’ (Psalm 86:11)
- Rebekka ten Brinke (Koninginneweg 37, 3261 CA): ‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.’ (Psalm 37:4-5)
- Rachel ten Brinke (Koninginneweg 37, 3261 CA): ‘Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.’ (Jesaja 43:1b)
- Lianne Brussaard (Asterstraat 22, 3261 AD): ‘Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. (...) Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.’ (Psalm 104:24,33)
- Elise de Jong (Willem Barentszstraat 6, 3262 EV): ‘Omgord de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’ (1Petrus 1:13)



- Rosalie Munneke (Klarinet 4, 3261 GC): ‘Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.’ (Judas : 21)
- Nathaniël Oudshoorn (1e Kruisweg 13, 3262 LK): ‘Moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.’ (1Thessalonicenzen 5:23-24)
- Klaas Prooij (van Beethovenstraat 17, 3281 TJ Numansdorp): ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.’ (Romeinen 1:16a)
- Erica Prooij – van Dalen (van Beethovenstraat 17, 3281 TJ Numansdorp): ‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.’ (1Johannes 4:9)
- Cornel Roestenburg (Middelsluissedijk Oostzijde 26, 3281 LD Numansdorp): ‘Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.’ (Micha 7:7)
- Elize Roestenburg – den Otter (Middelsluissedijk Oostzijde 26, 3281 LD Numansdorp): ‘Jezus zei: wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven.’ (Johannes 4:14)
- Christian Steehouwer (Koninginneweg 77, 3261 CB): ‘Jezus sprak: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ (Johannes 8:12)
- Louise van de Zande (Metsustraat 40, 3262 RG): ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ (1Johannes 1:7b)
- Lucas in 't Veld (Anemoonstraat 14, 3261 XB): ‘Niet dat ik het al verkregen heb of al

volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.’ (Filippenzen 3:12)

- Mirthe Vis (van Ghentstraat 30, 3262 EM): ‘Wees niet angstig en wees niet bevreesd. (...) Is er ook een God buiten Mij? Er is geen andere rots, Ik ken er geen.’ (Jesaja 44:8)

- Josh Witteveen (Ranonkelstraat 60, 3261 BW): ‘Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’ (Filippenzen 3:14)

BEDANKT!

Beste gemeenteleden,

Hartelijk bedankt voor het gebed en de vele kaarten die we mochten ontvangen afgelopen weken. We hebben dit zeer gewaardeerd en kijken dankbaar terug op onze belijdenisdienst.

Hartelijke groet, Cornel, Elize, Christian, Louise, Myrthe, Lianne, Elise, Hendri, Margo, Rosalie, Mirthe, Nathaniël, Lucas, Josh, Rachel, Klaas, Erica, Rebekka

Welkom terug!

Dankbaar zijn we dat **fam. Peter & Jeannette de Groot** (Multatulipad 22, 3261 SM / tel. 06-38934202) veilig terug mochten keren in Nederland. Voor hen dubbele gevoelens ongetwijfeld, gezien alles wat ook weer achtergelaten werd. Ook voor wat betreft de toekomst is het biddend wachten op de weg die de HEERE wijst. Voor nu heten we hen hartelijk welkom terug in het midden van onze gemeente. Fijn dat ds. De Groot komende zondag in de diensten in beide kerkgebouwen mag voorgaan en dat 's avonds een ontmoeting met de gemeente zal plaatsvinden. De HEERE zegene jullie in ons midden!

UIT DE PASTORIE

Beroepen

Zoals in de achterliggende weken is meegedeeld, wordt een tweetal beroepen op mij uitgebracht. Op 2 april vanuit de Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld, op 4 april vanuit de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee (wijk Immanuël). Uiterlijk drie weken na het ontvangen van het beroep moet een beslissing worden meegedeeld. Op zondag 7 april hoop ik in beide gemeenten voor te gaan en ruim een week later is er met beide gemeenten een nadere kennismaking.

Een tweetal beroepen, schreef ik. Maar ik hoor er drie. De roep vanuit Oud-Beijerland ligt er. De HEERE leidde in Zijn weg.

Tot slot

Een hoogtepunt in het midden van de gemeente: de doop- en belijdenisdienst van Tweede Paasdag jl. God houdt Zijn Kerk in leven. ‘De God van je doop is de God van de hoop.’ Extra vreugdevol en vol verwondering was het voor ons, nu onze oudste twee dochters hun ja-woord mochten geven. ‘Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor (en zie) dat mijn kinderen in de waarheid wandelen’ (3Joh. 3). Soli Deo Gloria.

J.J. ten Brinke vdm

TER VERANTWOORDING

In de achterliggende weken ontvingen we via ds. Ten Brinke €50,- als ‘biddaggift’. Hartelijk dank.



Het diaconale overzicht van de maand februari 2024

Ontvangen collectegeld	
Deurbussen (Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg)	€ 3.140,23
Diaconie (ondersteuning)	€ 1.776,68
Diaconie (ouderen- en ziekenzorg)	€ 1.597,89
(waaronder collecte Samen aan Tafel)	€ 225,85
Diaconie algemeen (w.o. giften)	€ 677,00
	Totaal
	€ 6.930,56

Wij danken u, na de HEERE, hartelijk voor uw liefdegaven.

Diaconiecollecte van 14 april 2024

Bestemming: Voedselbank Hoeksche Waard.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.



VOEDSELBANKEN.NL
Hoeksche Waard

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”.

In 2019 werden door de inzet van 12.000 vrijwilligers wekelijks bijna 50.000 voedselpakketten vanuit 168 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 150.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank.

In de Hoeksche Waard zijn ca 40 vrijwilligers bij de voedselbank actief, en die voorzien ca 200 gezinnen elke week van een voedselpakket.

Al onze vrijwilligers, waaronder het bestuur, zetten zich belangeloos in voor de Stichting Voedselbank Hoeksche Waard. Dat wil zeggen dat ze geen enkele geldelijke vergoeding ontvangen.

We bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.

Deurbussen voor de maand april

Bestemming: Project 1027 Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique

We herinneren u en jou aan de deurbuscollecte van de maand april. Umoja is een project van een partner van de GZB in Mozambique die wil omzien naar de allerarmsten. Het is een diaconaal programma om



gemeenteleden uit lokale kerken in de dorpen toe te rusten om elkaar in woord en daad te steunen. Zeker als de omstandigheden moeilijk zijn. In de dorpen op het platteland van Mozambique wonen veel mensen die arm zijn. Het Umoja programma is erop gericht dat gemeenteleden uit lokale kerken leren naar elkaar om te zien. Voor meer informatie, zie vorig kerkblad. We bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.



Kaartje sturen

Op 8 april hoopt Adriaan Bestebreuer, Kerkstraat 80, 3262 PH Oud Beijerland zijn verjaardag te vieren. Adriaan hoopt 34 jaar te worden.

Op 24 april hoopt Jacqueline Schipper, Van Genthstraat 7, 3262 EM Oud Beijerland haar verjaardag te vieren. Jacqueline hoopt 49 jaar te worden.

Maakt u hen beide blij met een mooie kaart?

Inzage jaarrekening

De jaarrekening over 2023 van de diaconie ligt ter inzake voor de gemeente. De periode van inzage loopt tot en met D.V. zaterdag 13 april. Mocht u van de gelegenheid gebruik willen maken om de jaarrekening in te zien, dan kunt u daarvoor contact opnemen met diaken Maarten Bom (via maartenbom@live.nl of 06-36424575) om een afspraak te maken.

HERVORMDE VROUWENDIENST



Ontvangen gift voor de Hospice
via mev. de Reus € 10,-

Namens bestuur HVD onze hartelijke dank

**Verantwoording**

Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):

Instandhouding eredienst/Kerkbeheer	€ 635,00
Biddag	€ 3.429,50
Onderhoud Dorpskerk	€ 160,50
Onderhoud gebouwen	€ 61,50
Evangelisatiewerk	€ 29,50

Collecten

10-03-2024	instandhouding eredienst	€ 1.284,35
10-03-2024	onderhoud gebouwen	€ 1.382,72
13-03-2024	instandhouding eredienst	€ 2.360,80
13-03-2024	en	
17-03-2024	biddag + nalezing	€ 6.661,60
17-03-2024	instandhouding eredienst	€ 945,10
24-03-2024	instandhouding eredienst	<u>€ 1.327,14</u>
		€ 18.277,71

Giften

Contant/biddag	€ 50,00
	<u>€ 18.327,71</u>

**Audiodienst Hervormde Gemeente Oud-Beijerland**

Voor vragen over het gebruik van kerkradio, meeluisteren of meekijken via internet kunt u contact opnemen met C.P. Reedijk

Telefoon: (0186) 61 01 10

E-mail: audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl

Rabobank: NL06 RABO 01274.88.502

Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen:

- NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente:

- collecten Diaconie
- deurbussen

- NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente:

- collecten instandhouding eredienst
- overige collecten kerkrentmeesters
(graag het doel van de collecte in de omschrijving vermelden)

EVANGELISATIECOMMISSIE



Evaluatie emmaüscursus

Ons is gevraagd een evaluatie te schrijven over de Emmaüscursus die we hebben mogen geven. We kijken met verwondering terug op de avonden die geweest zijn. Er vonden wisselingen plaats in de groep, er vielen mensen af en er kwam iemand bij.

Er was aan onze kant soms best wat spanning en onzekerheid; verwoorden we het goed, is het niet te moeilijk of soms juist weer te eenvoudig voor anderen etc. Maar wat overheerst is verwondering over de kracht en rust die de Heere gaf om de boodschap van redding door Jezus Christus te mogen doorgeven.

En vooral ook verwondering over de kracht waarmee Hij Zelf trekt, roept en leidt; honger en verlangen in de deelnemers legt.

We willen bedanken voor de gebeden die er mochten zijn; in de kerk en persoonlijk.

Het was de eerste keer dat we dit mochten doen en hebben ervaren hoe mooi het is om het evangelie zo met anderen te mogen delen. We hebben er zelf ook veel van mogen leren. Vertrouwend op God die kracht geeft in onze zwakheid. We mogen deze avonden en de deelnemers terug leggen in de handen van Hem die 'trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van Zijn handen'.

Hartelijke groet Maaike Vedder, Lennert en Anneke Hollemans



Meegenieten met Psalmen en Liederen

Elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
geestelijke muziek op verzoek

U kunt hiervoor op donderdag bellen met de studio:
078-6762002 (van 19.00 tot 20.15 uur) of mailen naar

voorwiehethorenwil@omroepnw.nl (tot 17.00 uur worden de verzoeken dezelfde
avond nog ingepland)

Op zondagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur en op zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur
kunt u luisteren naar geestelijke muziek.

'Voor wie het horen wil' is te beluisteren via Radio Hoeksche Waard

21+ AVONDEN

Afgelopen zondag 17 maart was alweer de 3e avond van de 21+. We hebben deze avond met elkaar nagedacht over Gods ontferming.

D.V. 28 april staat de volgende en daarmee laatste zondagavond van het seizoen ge-



pland. Zoals gebruikelijk starten we de avond weer om 19:45 in Maranatha. Meer informatie over het thema volgt in de groepsapp.

Voor vragen kan je altijd appen naar 06-42008535

Wees welkom! We zien je dan (:

Bibliotheek MARANATHA
...van boeken krijg je nooit genoeg !



**Belangrijk!****Aanleren van Bijbelteksten**

Bijbelteksten en psalmen zijn als zaadjes uit Gods Woord. Je bewaart een schat in je hart als je ze uit je hoofd leert. Het Woord van God en de psalmen kunnen terugkomen in je gedachten op momenten de je dat nodig hebt. Wat is het belangrijk om deze teksten en psalmen aan te leren. Het is niet altijd makkelijk om dit te doen. Het vraagt soms ook doorzettingsvermogen van de kinderen, de ouders en de leidinggevenden. Maar door samen teksten en psalmen te leren kunnen kinderen gevoed worden met het zaad van Zijn Woord en hier hun leven lang vruchten van plukken. Was het niet de Heere Jezus Zelf die leefde uit en stierf met de psalmen...

Beste jongens en meisjes

Fijn dat jullie iedere zondag trouw naar de zondagsschool komen om samen uit de Bijbel te lezen, samen de psalmen te oefenen, de tekst op te zeggen en te luisteren naar het Bijbelverhaal. Van harte welkom!

Zondag 7 april**Klas 1 (groep 1 en 2)**

De woestijnreis – Exodus 13: 17-22 en 14

Psalm 21:4

Tekst: Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. – Psalm 68:20a

Klas 2 (groep 3 en 4) en Klas 3 (groep 5 en 6)

Gelijkenissen – Mattheüs 13:1-9 en 18-23

Psalm 126:3a

Tekst: Wij oren heeft om te horen, laat hij horen – Mattheüs 13:19

Klas 4 (groep 7 en 8)

Gelijkenissen – Lukas 12:13-21

Psalm 52:5

Tekst: En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! – Mattheüs 7:23

Zondag 14 april**Klas 1 (groep 1 en 2)**

De woestijnreis – Exodus 16

Psalm 66:10a

Tekst: Hij verzadigde hen met hemels brood – Psalm 105:40b

Klas 2 (groep 3 en 4) en Klas 3 (groep 5 en 6)

Gelijkenissen – Mattheüs 13:24-30 en 36-43

Psalm 126:3

Tekst: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. – Mattheüs 13:30b

Klas 4 (groep 7 en 8)

Gelijkenissen – Lukas 14: 15-24

Psalm 45:7

Tekst: En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien. – 1 Petrus 2:2

Zondag 21 april

Klas 1 (groep 1 en 2)

De woestijnreis – Exodus 17

Psalm 66:10

Tekst: En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! – Exodus 17:15

Klas 2 (groep 3 en 4) en Klas 3 (groep 5 en 6)

Gelijkenissen – Mattheüs 20: 1-16

Psalm 98:4a

Tekst: Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. – Mattheüs 20:16

Klas 4 (groep 7 en 8)

Gelijkenissen – Lukas 14:25-35

Psalm 17:3

Tekst: Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus – Filippenzen 3:14

Om te noteren:

Zondag 21 april is de laatste keer zondagsschool.

Zondag 28 april en 5 mei is er dan geen zondagsschool ivm de meivakantie.

Zondag 12 mei hopen in de morgendienst de oudste kinderen van de zondagsschool afscheid te nemen.

Hartelijke groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool!

Hooii allemaal!

De laatste clubavond is geweest en we zijn alweer op weg naar het clubuitje! Ook de laatste avond van dit seizoen was weer een top. Omdat het de laatste avond was en we met de club Pasen vierde, waren de groepen niet in tweeën verdeeld maar waren we allemaal gezellig in één zaal.

We begonnen zingen en een mooi verhaal uit de bijbel dat heen wijst naar het lijden



van Jezus. Het ging nml over het paaslam dat vroeger geslacht werd. Dit lam wijst heen naar Jezus en dat Hij zou sterven voor onze zonde, zodat wij dat niet hoeven te doen. Daarna hadden we een bijbelquiz en deden we stoelendans. Toen de kinderen naar huis kregen, kregen ze speciaal voor de laatste keer een lekker zakje snoep mee. Dit was dan wel de laatste club avond maar zeker niet te laatste keer dat we elkaar zien. Want we hebben nog het clubuitje! 6 april hopen we met een leuke groep kinderen op pad te gaan. Waarheen is nog een verrassing! Ben jij er ook bij?!

Groetjes, de juffen & meesters van kinderclub "Het Anker"

Agenda

Zaterdag 6 april - Het kidsclub uitje!

Tijd : verzamelen 08.30 - terugkomst 14.30 uur

Locatie : Bethelkerk

D.V.
Zaterdag
20 April

Kinderprojectkoor Shalom

Koor - en samenzang voor Israël

Locatie: Bethelkerk Oud-Beijerland
Aanvang: 19:00 uur
Kerk open: 18:30 uur
Collecte: Stichting Yad L'Ami

Toegang gratis

Meditatie: Ds. Ten Brinke
M.m.v.: Kinderprojectkoor Shalom
Orgel: Johanan Blok
Piano: Lynke Kluit, Ellenmee den Boer
Fluit: Julia Hollemans
Viool: Henriëtte van Egmond

Ga voor meer informatie naar:
<https://www.kinderprojectkoorshalom.nl>



Beste tieners,

Onze laatste avond met elkaar was op 23 maart, toen hadden we een lekker ontspannen spelletjeavond met elkaar. En op deze avond kon je ook het geld inleveren voor de muskathlon van Yesper en Marianne. Jullie zijn allemaal goed bezig geweest, want de statiegeldactie heeft het mooie bedrag van 364,40 EUR opgeleverd. En het mooiste is dat het bedrag is verdubbeld. Dus totaal is dit 728,80 EUR. Prachtig bedrag tieners, voor dit mooie, dankbare doel. Iedereen bedankt die zich hiervoor heeft ingezet! In jullie agenda kunnen jullie de volgende datums blokken voor de tienerclub. Want we hopen elkaar weer te ontmoeten op:

Zondag 7 april

Is er om 12 uur weer tienerclub in zaal 1 van Maranatha. Deze middag uur hopen we met elkaar na te denken over het Thema: *“ik heb Hem zelf gezien?”* Dit aan de hand van de bijbel gedeeltes Lukas 24:13-35 en Johannes 20: 11-18 en 24-29.

In Lukas 24 vers 34 staat: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Jezus is na Zijn opstanding door veel meer mensen gezien. Weet jij door wie? We gaan in de bijbel met elkaar opzoek naar getuigen die Jezus hebben gezien na Zijn opstanding. Neem daarom je bijbel en ook een pen mee, we hopen jullie allemaal te zien!

Zaterdag 13 april

Willen we met elkaar een strandwandeling maken. Heerlijk genieten van Gods rijke schepping en de gezelligheid met elkaar. Hoe laat en waar we verzamelen en verder info volgt nog op de app. Maar dat je erbij moet zijn is zeker!

Zondag 21 april

Hopen we met elkaar rond een openbijbel weer samen te komen in Maranatha in zaal 1 om 12 uur. Thema van deze middag is: *“wie trekt er aan de touwtjes?”* Doormiddel van bijbel gedeelte Deut 7: 1-8. Neem graag daarom een pen maar ook zeker je bijbel weer mee!

Zondag 27 april

Is er geen tienerclub in verband met de meivakantie.

We hopen jullie graag weer te ontmoeten op bovenstaande datums! Jij komt toch zeker ook weer?

Gezellig, tot dan!

Hartelijke groet,
namens alle leiding



Op D.V. donderdagavond 11 april zal er weer een avond Bijbelstudie zijn, speciaal voor de vrouwen die overdag niet in de gelegenheid zijn om onze bijeenkomsten te bezoeken. Inloop is dan om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur. Het thema zal zijn: “Gods trouwe zorg en onze dankbaarheid”.

Op dinsdagmorgen 16 april hopen we onze laatste kringmorgen van dit seizoen te hebben, en sluiten de serie Bijbelstudies over Openbaringen af. We behandelen opnieuw Openbaring 21: “God woont bij de mensen”, en zullen ons verdiepen in de plek die de hemel is. Wij starten om 9.30 uur. Inloop is vanaf 9.00 uur, de koffie staat klaar. Die zal geschonken worden door Marijke Munneke en Margo Kleinjan. Marjolijn Vink en Riet v.d. Sluijs verzorgen de traktatie. Coriene Koolmees past op de kleine kinderen.

Beiden genoemde data vinden plaats in Maranatha.

Wij hopen u allen weer te ontmoeten. Ook vrouwen die nog niet eerder op onze bijeenkomsten geweest zijn, nodigen wij hierbij van harte uit, voel u welkom!

Een hartelijke groet namens Liesbeth, Cora, Albertine, Janet, Agnes, Kasja en Margo.

MANNENVERENIGING ONDERZOEK DE SCHRIFTEN



De volgende vergadering staat geagendeerd op maandag 8 april. Aan de orde is dan de tiende en laatste Bijbelstudie van ds. H.J.T. Lubbers over de Efeze-brief (MANkracht maart 2024, Efeze 6:10-20). Het gaat daarbij over het gebruik van de geestelijke wapenrusting met als titel “*Sterk in Uw kracht*”. Bedenk: om te kunnen vechten moet je oefenen. Dat doen soldaten ook, en dat doen ze samen. Iedere dag. Dan is één avond toch niet te veel gevraagd? Kom dus en doe mee!

Op maandag 22 april hopen we verder te gaan met de bespreking van de Dordtse Leerregels. Aan de orde is dan Hoofdstuk 6 uit het boekje van ds. J. van Amstel “Dordt in ’t kort”, als eerste van een tweeluik over Hoofdstuk 5 van de DL. Daarin wordt de vraag gesteld en beantwoord of je je geloof kunt verliezen. Eén van de gespreksvragen luidt: “*Hoe komt het dat je (soms) in de kerk zo weinig zekerheid van het geloof tegenkomt? En hoe kan dit anders worden?*” Geldt deze vraag ook voor jou? Weet dan dat je niet de enige bent en kom ook naar deze avond. We beginnen zoals gebruikelijk om 19:30 uur in Maranatha.



In het kerkblad treft u altijd de data aan wanneer en waar de huiskringen plaatsvinden. Veel gemeenteleden bezoeken deze huiskringen, sommige al jaren. Andere gemeenteleden vragen zich wellicht af wat gebeurt er op een huiskring? Om aan de huiskringen wat meer bekendheid te geven zullen verschillende kringen zich de komende tijd in het kerkblad voorstellen. Ook staat er op de website en in de kerkapp een “Kringwijzer” met een overzicht van de verschillende kringen. Bij verschillende huiskringen is plaats voor nieuwe leden. Bij andere kringen is dit nu niet het geval, immers een huiskring moet niet te groot worden. Door de huiskringen wat meer bekendheid te geven wordt u misschien wel gestimuleerd om ook aan een huiskring deel te nemen of misschien wel om zelf een huiskring op te richten. Vorig jaar oktober heeft de vrouwen ochtendkring, huiskring 3 zich al gepresenteerd. Deze kring nodigt geïnteresseerde gemeenteleden hartelijk uit de kring een keer bij te wonen! Deze keer een bericht van

Huiskring 7

Als leden van deze kring komen we ongeveer eenmaal per maand op een avond samen. We beginnen om 19.45 en eindigen voor 22.00 uur. Sinds de corona-periode zijn de kringavonden in Maranatha. Daarvoor was de kringavond wisselend bij een van de leden thuis. Misschien dat we dat ooit weer gaan doen maar op dit moment bevalt het ons prima in Maranatha. We beginnen de avond met het zingen van enkele liederen uit Op Toonhoogte en met gebed. De kringleden die dat willen hebben om de beurt een avond de leiding. Sinds vorig seizoen staat de brief van Paulus aan de Romeinen centraal. We gebruiken daarbij onder andere het boekje Goudkoorts, van ds. H v.d. Belt. Inmiddels hebben we dat boekje afgerond en starten we nu met het tweede deel over Romeinen: Goudaders. Na het lezen van het Bijbelgedeelte delen we met elkaar wat ons opvalt, wat we van het hoofdstuk leren, welke vragen we erover hebben en wat ons bemoedigt. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied en sluiten we af met dankgebed. De kring bestaat al lange tijd en is ontstaan uit een afsplitsing van een huiskring die te groot werd met een kleine kring. In de loop der tijd zijn er leden door allerlei redenen afgevallen, maar steeds zijn er ook weer leden bijgekomen. Op dit moment zijn we met zo'n 12 leden waaronder enkele echtparen.

Wie interesse heeft is uitgenodigd om een keer een avond bij te wonen.



Een luisterend oor voor u...!
 Pastoraalteam@hervormdoudbeijerland.nl, bel of app 06-45564313

Nog even iets over persoonskenmerken. Erwin is over het algemeen rustig en bedachtzaam, Marleen is daarentegen wat drukker en houdt van gezelligheid (bakje koffie). Bij tijden fotografeert Erwin graag (landschapsfotografie). Binnen de Gemeente bezorgt Erwin kerkbladen, Marleen is lid van de vrouwenvereniging en Erwin van de mannenvereniging. Naast de zondagse erediensten is het goed om ook door de weeks de dingen te zoeken die boven zijn, om daar houvast in te vinden. Fijn dat er de laatste tijd op maandagavonden veel mannen komen. Met betrekking tot het christelijk geloof is het met ons ongetwijfeld als bij u en jou: het is geen automatisme of vanzelfsprekendheid.



Het is en blijft een wonder dat Gods trouw en liefde oneindig groot is in de Heere Jezus Christus. Hier zijn geen aardse zekerheden. Om een voorbeeld te noemen, wij vernemen zo nu en dan dat de plek waar wij wonen (in de genoemde wijk) een van de mooiste is in OBL (zeer dicht bij de natuur). Echter, het zou goed mogelijk zijn dat daar huizen tegen de vlakte gaan over een aantal jaren (dat is geregeld in het nieuws geweest). Omtrent dergelijke dingen liggen voor ons lessen in de bijbel.

Wij willen het hierbij laten. Intussen hebben wij aan de redactie doorgegeven wie, voor een volgende keer, iets willen schrijven: Adrie en Gonneke van Beveren. Mocht u of jij meer over ons willen weten of met ons een praatje willen maken, dan stellen wij ons daarvoor zeker open.



Save the date

De tentweek zal D.V. van zaterdag 17 tot en met donderdag 22 augustus plaatsvinden. Staan de data al in uw/jouw agenda?

Financiën

We mogen weer uitzien naar een bijzondere week waarin wij als gemeente iets mogen uitdragen van Zijn liefde, maar ook om zichtbaar te zijn als kerk in het dorp. Als tentweekcommissie zijn wij samen met de verenigingen en alle andere betrokken vrijwilligers al gestart met de eerste voorbereidingen. Zou u de week ook in uw gebed willen opdragen? We hopen en bidden om een zegen op de week! Naast gebed, wat het belangrijkste is, willen we u ook oproepen tot een bijdrage in de vorm van een gift.

Op **D.V. 21 april** zal er een **collecte** gehouden worden ten behoeve van de Tentweek, wij brengen deze van harte onder uw aandacht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om uw **gift** over te maken op:

NL05RABO0306867710 t.n.v.

Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Onder vermelding van 'tentweek'. Of scan de QR-code.



Updates

Nastat dat we hier in het Kerkblad mededelingen zullen plaatsen kun je op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Namelijk via de Tentweek groep in de KerkApp, Instagram (@tentweekobl), Facebook (Tentweek OBL) of via de e-mail nieuwsbrief (inschrijven kan via de site www.tentweekobl.nl/contact).

Na de Heere danken wij u hartelijk voor uw gaven en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet. de Tentweek organisatie



Dankbetuiging

Beste Gemeenteleden

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle kaarten en warme wensen die we ontvingen ter gelegenheid van onze trouwdag. Jullie steun heeft onze viering extra speciaal gemaakt. We voelen ons gezegend om deel uit te maken van zo'n warme en liefdevolle gemeenschap.

Met dankbaarheid,
Julian en Daphne van der Linden

Dankbetuiging

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in de Rembrand. Voor de kaarten, app-jes en telefoontjes die ik van u mocht ontvangen. Bovenal dank aan de Heere die mij gedragen en gespaard heeft.

Mevr. D.Goudswaard-Holleman

Dankbetuiging

Beste gemeente, allereerst en allermeeest Gode zij dank, die mij tot op dit ogenblik zeer goed en nabij wil zijn in mijn verblijf hier en in periodes van ziekte. Maar ook jullie die voor mij gebeden hebben, een kaartje hebben gestuurd, mij bezocht hebben of via mijn kinderen naar mijn gevraagd hebben. Heel hartelijk dank.

Hartelijke groet uit de Gravin, huisje de Akker.
Mees Bochoven

Hospice Hoeksche Waard Zorg zoekt vrijwilligers

Hospice Hoeksche Waard Zorg is op zoek naar verschillende nieuwe vrijwilligers. Voor het werken als vrijwilliger in de hospice is geen verzorgende achtergrond noodzakelijk. Vrijwilligers krijgen een interne scholing aangeboden. Ook zoekt de hospice nog enthousiaste kookvrijwilligers. Daarnaast kan het team van tuinvrijwilligers ook versterking gebruiken. Als vrijwilliger kun je (direct en indirect) veel betekenen voor de gasten en hun naasten. Het is dankbaar werk en geeft veelal veel voldoening.

Op 24 april start er weer een nieuwe cursus waar nog plaatsen voor vrij zijn. Meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt u vinden op de website www.hospicehoekschewaard.nl. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de hospice: 0186-660410 en vragen naar Marian Burger of een mail sturen naar: info@hospicehoekschewaard.nl.

Sing-In Bethelkerk

Zang met presentatie ter gelegenheid van de terugkeer van **Peter & Jeannette de Groot** uit Zuid-Soedan (**GZB**)



Thema:

De verzoenende kracht van het Evangelie

zondag 7 april
19.45 - 21.00 uur



inloop vanaf 19.30
Bachlaan 43
Oud-Beijerland

komt u/jij ook meezingen?



meer info:
zendingoudbeijerland@gmail.com

Zilveren doopbekken (begin 18^e eeuw)



Het zilveren doopbekken draagt het opschrift: *“Ter getagtenis van Christoffel de Marre. In zijn leven Reitateur Generaal der Indische Negotie Boeken. geboor[en] tot Amsterdam den 4 Novemb[er]. 1704 overl[eden] tot Lampong Samanka den 2 Junij A[nn]o 1744. Oud 39 jaar[en]- 6 maand[en] 28 dag[en]”*. Christoffel de Marre werd in Amsterdam gedoopt op 6 november 1704 als zoon van Evert de Marre en Clasina Croese. Christoffel werkte lange tijd als Opper-

Koopman voor de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Nederlands-Indië. Hij hield zich vooral bezig met de theehandel met China. Hij overleed op 2 juni 1744 in Lampong Semangka, een plaats op de zuidelijke punt van Sumatra in het huidige Indonesië. Maar waarom aandacht voor deze naam bij een doopbekken van de Dorpskerk?

Het betreft hier een stuk *“gedachtenisilver”*. Rijke (Nederlandse) families in Batavia hadden toen de gewoonte om, ter nagedachtenis aan een overledene, in een zilveren voorwerp de naam van die overledene te laten graveren. Dit is bij deze schaal ook gebeurd. Op de schaal zijn geen zilvermerken te vinden. Blijkbaar was dat in het Batavia van de 18^e eeuw geen gewoonte. Op grond van deze gegevens kunnen we deze schaal dus dateren als gemaakt te Batavia rond 1740.

De schenker van deze doopschaal was de ouderling Cornelis van Dijk. In de Doop-, Trouw- en Begraafboeken komt een Cornelis van Dijk voor. We nemen maar dat het één en dezelfde is. Cornelis werd in Oud-Beijerland gedoopt op 1 oktober 1716 als zoon van Cornelis van Dijk en Lena Brugman. Hij trouwt met Jacoba Hoppel en zij laten op 18 april 1751 een dochter Lena dopen. Cornelis werd begraven op het kerkhof op 15 februari 1793 en Jacoba Hoppel werd begraven in de kerk in 1798. Of er een relatie bestaat heeft tussen Cornelis van Dijk en de familie De Marre is onbekend, maar het is niet waarschijnlijk. In de notulen van de Kerkenraadsvergaderingen van 1790 is niet alleen te lezen dat Cornelis van Dijk deze schaal op 14 februari 1790 aan *“den Diaconie-Armen”* geschonken heeft, maar ook dat *“hetzelve doopbekken niet mag veralieneert [vervreemd] worden of verkogt worden, maar dat ‘t zelve ten allen tijde moet worden bewaart tot het gemelde eynde”*. Om dit zilveren doopbekken te kunnen gebruiken, liet men korte tijd later de houder maken, die nu aan de preekstoel bevestigd is. De archieven vermelden het als volgt: *“Aan Hendrik van Aarsen den somme van negen gulden en twaalf stuyvers voor eene koperen arm aan het doopbekke aan de predikantsbank”*. Deze schaal wordt nog steeds gebruikt bij het dopen van de kinderen. De schaal is niet vervreemd of verkocht, dus we voldoen nog steeds aan de eis van ruim tweehonderd jaar geleden.



Jan P. van der Spek

(eerder geplaatst op 22-9-2012)



Vrouw tot Vrouw

Hervormde Vrouwenbond

Bijbelstudiemagazine over Openbaring

Het Bijbelboek Openbaring is meer dan ooit actueel. Wil je je als Bijbelkring verdiepen in dit mooie en troostvolle Bijbelboek? We hebben een Bijbelstudiemagazine met tien Bijbelstudies uitgegeven, geschreven door ds. M.K. de Wilde uit Nunspeet. Bij de Bijbelstudies zijn gespreksvragen opgenomen, evenals gebeds- en dankpunten en creatieve verwerkingen.

De Bijbelstudies zijn ook uitstekend te gebruiken voor je eigen stille tijd. Het Bijbelstudiemagazine kost slechts € 7,50. Op www.vrouwtotvrouw.nl/bijbelstudie vind je meer informatie en kun je ze bestellen. Tot 30 april betaal je boven de 35 euro geen verzendkosten.

*Gods trouwe zorg,
en onze Dankbaarheid!*

Samen zingen en in gesprek over Psalm 30

Kc Maranatha || 11 april om 20:00 || voor alle vrouwen!

Elkaar ontmoeten onder genot van een hapje en een drankje.

Wil je meer weten? App of bel 06-30173721

