

De geschiedenis van Zuid-Soedan en van de kerk in Kajo-Keji

Een aantal doorkijkjes en fragmenten
(Jaap Haasnoot, GZB, 2023)

(A) De geschiedenis van (Zuid-)Soedan is er een van oorlog en veel pijn, maar daar doorheen vinden mensen telkens weer de kracht en geloof om opnieuw te beginnen.

- Op wikipedia kun je in het kort wat lezen over de lange geschiedenis van het (ongedeelde) Soedan: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Soedan
- Daarnaast over de ontwikkelingen in Zuid-Soedan (sinds 2011 onafhankelijk): <https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Soedan>

Ik vat de recentere geschiedenis hier heel kort samen:

- o Eind 19^e eeuw: Soedan in handen van **Britten & Egypte**
- o 1924-1956: 2 territoria (islamistische noorden & christelijke zuiden)
- o 1956: Soedan onafhankelijk van Britten
- o 1955-1972: **Eerste burgeroorlog** tussen noord & zuid
- o 1983-2005: **Tweede burgeroorlog** (begin van: Sudan People's Liberation Movement/Army in zuiden)
- o Januari 2005: **vredeverdrag** tussen noord en zuid (CPA)
- o 30 juli 2005: overlijden **John Garang** (leider in zuidelijk Soedan)
- o 2011: Zuid-Soedan wordt onafhankelijke staat (naast: Soedan)
- o Dec. 2013: gevechten tussen troepen van de president (Kiir) en de vice-president (Machar). Sindsdien pogingen om die twee te laten verzoenen en vrede te brengen in Zuid-Soedan



Tijdens de tweede burgeroorlog vindt het verhaal van de **'lost boys'** plaats: duizenden kinderen/jongens die zonder ouders lopend naar vluchtelingenkampen in Kenia en Ethiopië gaan. Een indrukwekkende Engelstalige **documentaire** (ook met humor!) over dit verhaal en over een aantal van hen die een nieuw bestaan opbouwen in de VS, vind je hier: <https://www.youtube.com/watch?v=8GqS02osOT4>
Bishop James Lule heeft dit zelf niet meegemaakt, maar deze documentaire laat wel iets zien de verschrikkelijke situatie toen in zuidelijk Soedan.



(B) De kerk in Kajo-Keji

Bishop James Lule is de bisschop van de Anglicaanse 'Diocese of Kajo-Keji'. Een diocese is een kerkelijke regio en Kajo-Keji is de naam van de plaats waar de kerk gevestigd is, maar ook van de regio.

De **Anglicaanse kerk** werd in **1929** in Kajo-Keji gesticht, toen de eerste zending (Gibson) daar een zendingspost met een school begon. De 'chief' van Kajo-Keji had de Britse gouverneur om onderwijs in zijn gebied gevraagd en de Anglicaanse zending had het beheer van de scholen in die tijd. Tussen 1930 en 1945 woonde er vier Britse zendingsfamilies in Kajo-Keji die een school

en kliniek runden en daarnaast kerken/preekplekken stichten. Op de foto hierbij zie je een van de eerste doopdiensten in een riviertje in Kajo-Keji.

In maart **1986** werd Kajo-Keji in eigen, onafhankelijke regio (diocese) binnen de kerk. In **2011** waren er 8 subregio's (archdeaconries) en 58 lokale kerken.

In **2017** gingen veel mensen uit Kajo-Keji op de vlucht naar Noord-Oeganda vanwege geweld in hun eigen gebied. Langzamerhand keren steeds meer mensen terug naar Kajo-Keji. Bishop James kan jullie vertellen hoe de situatie nu is in Kajo-Keji en hoe het er voor staat met de kerk.

Hier vind je een korte video van 2 jaar geleden over de situatie in de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda: <https://www.youtube.com/watch?v=S3GyFxdyxHQ>

