



Zondag 2 april 2023: Speciale Diaconie Collecte voor de “Vereniging vrienden van Padureni”

De verschrikkelijke oorlog in het buurland Oekraïne, zorgt nog steeds voor veel mensen in Roemenië en dus ook in Padureni en Babele voor grote zorgen en stress; het felle communistische regime van dictator Ceausescu is bij velen nog een levendige herinnering aan onderdrukking, armoede en zeker ook Christenvervolgung.

We zijn zeer dankbaar dat we als **Vereniging vrienden van Padureni** via onze



evangelist Petre Mircea en de staf ter plaatse, “**dankzij u**” nog steeds hulp kunnen bieden en zodoende geregeld aan de nooddruftege aldaar tassen levensmiddelen en basisbehoeften mogen uitdelen, ook in de vorm van een pakket stookhout voor de koude winters, en een maaltijd of een kom soep voor de allerarmsten in Babbele.

Zoals u weet, ondersteunt de Vereniging vrienden van Padureni dit werk al decennialang onder de nagenoeg kansloze Roma’s in Roemenië in de twee dorpjes Padureni en Babele in Woord en daad.

In Woord komt dat tot uiting in de coaching die we doen op afstand via de mail en andere social media en in het feit, dat we bij bezoeken in Padureni en Babele betrokken worden bij de invulling van de kerkdiensten. In daad komt dat tot uiting in praktische hulp aan de allerarmsten die we bekostigen. Elke maand worden er diverse mensen geholpen die het echt heel erg nodig hebben.

18 t/m 21 maart j.l., hebben onze ouderlingen Bert v/d Kuijl en Cees Brussaard onze broeders en zusters in Padureni en Babele weer een bezoek gebracht.

We zijn de Diaconie van de Hervormde gemeente Oud-Beijerland heel dankbaar dat ze dit prachtige werk onder de zigeuners wederom willen ondersteunen. Wij als Vereniging vrienden van Padureni vragen u tevens om dit werk in uw gebed te ondersteunen. Wij geloven dat de Heere ons van de middelen zal voorzien om dit werk voort te zetten. Het is immers Zijn werk. Voor meer info, kijk eens op www.vriendenvanpadureni.nl en/of volg ons via Facebook.

Lopende actie, “nieuwbouw huis Petre”:



De bouw van het nieuwe huis voor de familie Mircea is flink gevorderd. U weet het nog wel het oude huis staat op instorten zodat niets doen geen optie meer was. Echter door enorme prijsstijgingen door o.a de oorlog in Oekraïne is alles veel duurder uitgekapt dan we dachten. Het hele project lijkt te groot voor de vereniging. Dat heeft er ook mee te maken dat de urgente zorg aan de armen in Padureni en Babele ook gewoon doorgang moet vinden, zoals ook was afgesproken. Gelukkig heeft Petre Mircea van een ondernemer uit Nederland en bij diverse mensen in Roemenië geld kunnen lenen. Hierdoor kon het voor de winter wind- en waterdicht gemaakt worden. Maar bijna de hele onder verdieping, de woonkamer en de keuken moeten nog afgewerkt worden. Daarom bevelen we het nog steeds bij u aan om een gift voor de bouw van dit huis te doen. Want het is nog lang niet af. De laatste berichten zijn dat de badkamer en WC klaar zijn en dat er een kamer in gereedheid gebracht is om te slapen. De keuken is nog niet af, Angela de vrouw van evangelist Petre Mircea kookt buiten, in het oude huis is dit niet meer mogelijk vanwege de rook en het fijnstof van het oude fornuis/kachel. Zoals al eerder aangegeven, niets doen was geen optie. Het oude huis wat al voor twee derde is afgebroken is nu echt een bouwval geworden. U kunt uw gift voor dit project nog overmaken naar: **IBAN NL76 INGB 0004523702** onder vermelding: *huis van Petre*. Hartelijk bedankt alvast!

Nieuw project, “Adopteer financieel”:



Adopteer (financieel) een oudere of een gezin in Babele of Padureni in Roemenië. Dit is een nieuw project van de vereniging. We werden benaderd door een vrouwen bijbelkring van een Christelijke gemeente met de vraag of ze via de vereniging vrienden van Padureni een granny financieel konden adopteren voor 30 euro in de maand. Wij vonden dit een heel goed idee en hebben dit voorgelegd aan de Roma evangelist Petre Mircea. Die is gelijk

aan het werk gegaan om iemand te zoeken. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Er zijn zat hulpbehoevende ouderen. Maar belangrijk in deze kleine dorpsgemeenschappen is dat het discreet gegeven en ontvangen kan worden. De mevrouw op de foto is het geworden. We hebben dit idee van adoptie verder en ook breder uitgewerkt. Meer hierover leest u uiteraard ook op onze website en om dit hartverwarmende initiatief te volgen, kunt u zich uiteraard opgeven voor onze nieuwsbrief

De diaconie van uw gemeente beveelt deze collecte (d.d. 2-april-2023) van harte in uw milddadigheid aan. Uiteraard kunt u ook op de reguliere wijze een gift doen op de rekening van uw Diaconie **NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. Diaconiecollecte “Vereniging vrienden van Padureni”**

ANBI nummer 821982886

Vereniging vrienden van Padureni
p/a Klipper 144, 3263 NB, Oud-Beijerland
www.vriendenvanpadureni.nl

“Want God heeft een blijmoedige geveer lief..” (2 Korinthe 9 : 7)