



***Geef vandaag voor
de kerk van morgen***



UIT UW HAND

Een doorgaande lijn in de Bijbel is dat God wil wonen te midden van Zijn volk. Dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Het is het grootste wonder dat je maar denken kunt. Dat God, de Heilige, wil wonen te midden van zondige mensen.

In het tijd van het Oude Testament kreeg dat wonen van God gestalte in tabernakel en tempel. Daar werden de offers gebracht en daar werd de verzoening bediend. De gebeden en de liederen van Israël werden ten gehore gebracht. God zocht omgang met Zijn volk. Wonder van genade!

Als koning David ziet wat er allemaal gegeven wordt om die

tempelbouw mogelijk te maken, breekt hij uit in een loflied. Daarbij klinken ook deze woorden: 'Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.' (1Kron. 29:14b) Bijzondere manier van zeggen, vindt u niet? 'Uit Uw hand hebben wij het U gegeven.' Ja, want alles wat wij ontvingen, kwam ons toe uit Gods hand. Laat dat besef ons geven stempelen. Als we (terug)geven, geven we aan de Heere 'uit Zijn hand'. Wonderlijke vertolking die harten in beweging zet. Uw hart ook? Dan volgt uw hand vanzelf.

Ik dank u bij voorbaat voor uw gaven. Maar mag ik u vragen: geeft u ook uzelf? De HEERE roept het u toe: 'Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!' Er is plaats in het kerkgebouw, ook voor u!

Ds. J.J. ten Brinke

Totaal opbrengsten en baten (€ 420.000)



Totaal uitgaven en kosten (€ 512.425)



Actie Kerkbalans 2023

Dankbaarheid... Dat is het woord wat bij mij als eerste naar voren komt, wanneer ik dit stukje schrijf. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, mag het werk in de gemeente doorgang vinden. Dat geeft toch alle reden om dankbaar te zijn? We mogen in alle vrijheid leven en kunnen zomaar over straat lopen met een Bijbel in onze hand. Zondag aan zondag mogen we onder het Woord samenkomen en mag er een rijke Christus voor een arme zondaar verkondigd worden. Ook mocht de Heilige Doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd worden. Het jeugdwerk, het verenigingswerk en het werk onder de ouderen mocht doorgang vinden. Voert de dankbaarheid dan niet de boventoon?

"Wat zal ik, met Gods gunsten overlâân. Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden?"

De begroting van 2023 eindigt met een negatief resultaat. En daar kan ik veel over zeggen. Maar is het de HEERE niet, die Zijn kerk in stand houdt?! Is het de Heere niet die harten neigt om de kerk financieel een warm hart toe te dragen?

'Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God.'
(2 Korinthe 9 : 11-12)

Hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Kees Voordijk
(voorzitter)

**College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Oud-Beijerland**

Correspondentieadres:

Kerkelijk bureau
Kerkstraat 57
3262 PG Oud-Beijerland
NL13 INGB 0000 2698 34

www.hervormdoudbeijerland.nl
kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

**Heeft u naar aanleiding van deze actie nog
vragen?**

Neem dan contact op met het kerkelijk
bureau.

Telefoon: (0186) 61 07 01

Openingstijden:

Dinsdag: 09:00 – 12:00 uur
Woensdag: 09:00 – 12:00 uur



Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk.

Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 'Giften aan goede doelen' of 'Algemeen Nut' Beogende Instellingen (ANBI).