

# Bouwstenen voor Uncești

L.S.,

We leven in een tijd van crises, stress, chaos, opstand, protest enz. Veel mensen hebben het over complottheorieën, anderen weten of denken het te weten wat er gaande is. Als we zien wat er allemaal gaande is op de wereld dan ontkom je er niet aan om aan Math. 24 te denken waar duidelijk wordt omschreven wat er in de eindtijd zal gebeuren. Daar hebben we allemaal mee te maken. Als we zien hoeveel kerken er jaarlijks worden afgebroken of verkocht wegens kerkverlating. Hier en daar wordt er een kerk gebouwd in een nieuwbouwwijk Ook worden er flink wat Moskeeën gebouwd in Nederland. Wereldwijd zien we GOD verlating, en de Jodenhaat groeit.

Als we dit alles overdenken, hoe groot is het dan dat wij mogen bouwen. Mogen bouwen? Ja zeker, wij zijn het instrument in ZIJN Hand om een kerk te mogen bouwen in Uncești Moldavië (RO)

Graag vertellen wij u van het wonder (in onze ogen) wat er gebeurd is en wat we mogen gaan doen. Eind 2019 waren we op bezoek bij een bedrijf wat bedrijfshallen bouwt om te bezien of wij een kleine opslag konden kopen wat in ons budget paste. Deze opslag met bestemming Uncești, om Ds. Costel te ondersteunen met zijn hulpprogramma voor werklozen en de armste mensen in zijn dorp en omliggende dorpen. Na een rondleiding in de fabriek werden we meegenomen naar de opslag van de klaargemaakte loods die geleverd worden als bouw pakket. We blijven stil staan bij een kant en klare loods die klaar stond voor verzending. De directeur die ons rondleidde zegt tegen ons: Kijk, deze loods staat er al bijna 2 jaar is twee keer verkocht maar door omstandigheden werd er geen bouwvergunning afgegeven en een andere keer kon de koper het financieel niet rond krijgen. Met deze loods kan ik wel wat doen. We gaan weer terug naar kantoor en drinken een kop koffie tijdens onze onderhandelingen. De directeur zegt kijk deze loods is 20x13 dus 260 m<sup>2</sup>. Ik schrok even van deze afmeting want we kwamen voor een opslag van ongeveer 120 m<sup>2</sup>. Maar tijdens het gesprek komt er van lieverlee de overtuiging dat we met deze loods toch wel wat kunnen doen. We nemen afscheid en de directeur zegt ons toe dat hij zal kijken wat hij kan doen met de prijs en belooft spoedig te antwoorden per email. Op de terug weg spreek ik met Maarten over het bezoek, we zijn beiden onder de indruk van het geheel. Er gaat een plan groeien om als het door gaat om twee vliegen in 1 klap te slaan. Door de enorme grote van de loods krijgen we in eens het inzicht om zowel een opslag te bouwen en een kerk. Een kerk zegt u, ja een kerk. In Uncești hebben ze geen kerk. De dienst wordt in de huiskamer van Ds Costel gehouden. Maar ook vrouwen en j.v. worden daar gehouden. En ineens liggen de plannen op tafel om een kerk te bouwen gelijk met de opslag. Nu was het afwachten wat de loods zou gaan kosten. Ik zeg nog tegen Maarten onderweg naar huis dat ik een goed gevoel had over het gesprek en alles daar om heen. Dit gevoel werd die zelfde vond nog bevestigd. Dit door een email die ik mocht ontvangen van het bedrijf waar we geweest waren. De email was er een met weinig woorden, Hans we doneren de loods, en laat maar horen wanneer je hem kunt laden. Nou u begrijpt dat ik even kippenviel kreeg voor dat ik de rest van het bestuur via app liet weten wat het antwoord was. Voor mij persoonlijk was het super nieuws met de weten schap dat het GOD is die harten nijgt om dingen als deze te doen. En in maart werd de loods opgeladen en naar Roemenie verzonden. Momenteel ligt hij opgeslagen in onze loods in Dej.

Maar helaas kwam daar de corona aan en was ik verplicht om thuis te blijven. Daardoor zijn we even gestopt in het uitvoeren van enkele voorbereidingen. Maar vanuit Nederland konden we toch alles leiden en regelen dat de fundering al geheel klaar is. Zowel voor de opslag als voor de kerk. En dat al de benodigde vergunningen inmiddels binnen zijn. Dankzij de tekeningen die we ontvingen van de bouwer. Maar u begrijpt dat het ook financieel rond moet komen om dit gebouw te plaatsen en de kerk te bouwen. De fundering staat er en is ook geheel betaald. 11.000 euro waren de kosten. Is voor daar vrij hoog maar de oorzaak hiervan ligt dat er een hoogte verschil van bijna een meter overbrugt moest worden. Dit was een grote hap uit ons budget om het geheel te kunnen verwezenlijken. We weten uit het



*...fundering is klaar...*

verleden dat we niet op ons zelf moeten vertrouwen, maar op HEM in wiens wijngaard wij mogen werken. We zijn nu een jaar verder en mogen we ons bezig houden met het vinden van middelen om de kerk te bouwen. Het gebouw is er maar geen interieur. De kerk moet geheel worden geïsoleerd . Er moet verwarming in komen voor de strenge winters, maar er is geen gas dus moet we opzoek naar een eclectische ketel met genoeg vermogen. Vloer- en wandafwerking, plafond en verlichting enz.. Het plafond hebben we inmiddels (gebruikt) en staat klaar voor verzending.

Om het geheel te financieren hebben we de bouwsteenactie bedacht. Dit is eigenlijk een actie die we 20 jaar geleden ook al eens gedaan hebben voor de bouw van een opleidingscentrum voor autotechniek.

Met deze actie kan iedereen meedoen, ouderen, kinderen, verenigingen, kerken enz. Bij de actie 20 jaar geleden werden er op allerlei manieren bouwstenen verkocht. Op verjaardagen, langs de deur, bij fam. en bij bedrijven.

Deze brief mag net zoveel geprint worden als nodig om te gebruiken bij de verkoop van de bouwstenen.

Een bouwsteen kost u 1 euro en u kunt onbeperkt bouwstenen kopen met een digitale bon bijlage:1 en die invullen en sturen naar [ecce-homo@kpnmail.nl](mailto:ecce-homo@kpnmail.nl) Met de bouwstenen die u koopt helpt u mee met het bouwen van het unieke project om in deze tijd een kerkje te mogen bouwen en de gemeente naar wij hopen mag groeien in Uncești. Het GBS heeft voor deze kerk in Uncești al bijbels en lectuur ter beschikking gesteld. We mogen straks alle mensen en jongeren een bijbel geven. Wij doen een beroep op u om te helpen met bouwen, en uw (bouw)steentje bij te dragen naar vermogen, om een plaats van samenkomst te bouwen. Wacht en twijfel niet vul de bon in en bouw mee. We houden u op de hoogte via website en nieuwsbrief.

***Bijgevoegd formulier om digitaal bouwstenen te kopen.***

***Actie loopt tot 31-12-2021***

***Bouwt u mee?***

***“Bouwstenen voor Uncești”***

***Niet het vele is goed maar het goede is veel***