

# Evangelie van Jesaja (2)

Ps. 37:2

Jesaja 7 – 8:4

Ps. 42:3

Ps. 33:10

## INTRO

Jesaja componeert zijn boekrol 700 v. Chr. heel zorgvuldig. Thema: Israël is geroepen om op God te vertrouwen en God te dienen.

### Opzet Jesaja 1 - 66:

Deel 1: hoofdstuk 1 – 39, voor de joden in de periode voor de ballingschap;

Deel 2: hoofdstuk 40 – 55, voor de joden in de periode tijdens de ballingschap.

Deel 3: hoofdstuk 56 – 66, voor de joden na de terugkeer uit de ballingschap.

### Opzet deel 1 van Jesaja:

Hoofdstuk 1 – 5: inleiding.

Hoofdstuk 6: begin, roepingsvisioen waarin Jesaja tot profeet wordt geroepen.

Hoofdstuk 7 – 39: God komt alle vertrouwen toe!

7 – 12: Vertrouwen op God? Nee!

13 – 35: Lessen in vertrouwen op God.

36 – 39: Vertrouwen op God? Ja!

### Opzet hoofdstuk 7 – 12: Vertrouwen op God? Nee!

A. *Geen vertrouwen op God; Gods antwoord: oordeel en ontferming (7 – 9:6)*

- 7:1–16 Achaz vertrouwt te midden van gevaar de Heere niet; God geeft hem een teken: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren;
- Zoon is teken van oordeel
  - Zoon is teken van ontferming

7:17 – 8:22 Oordelen van God

8:23 – 9:6 Ontferming van God: een Zoon is ons gegeven

B. *God komt met oordelen*

9:7 – 10:4 Zonden van het joodse volk en de toorn van God erover  
Tot viermaal toe klinkt het: ‘Om dit alles...’

C. *God komt met ontferming*

10:5 – 34 Machtige Assyrië vergaat, overblijfsel keert terug naar Israël;

11:1 – 10 De beloofde Zoon wordt geboren

11:11 – 16 De beloofde Zoon richt een Rijk van Vrede op

12 Danklied van vertrouwen: ‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE’ (12:2).

## LEZING

*Jesaja 7:1 – 7:16: Vertrouwt Achaz de Heere? Nee!*

Assyrië onder leiding van Tiglat-Piléser rukt op in westelijke richting. Syrië en Efraïm (belangrijkste stam van Tienstammenrijk; Israël) vormen coalitie; zij willen dat Juda aansluit.

Koning Achaz van Juda sluit akkoord met Assyrië, tot woede van Syrië en Efraïm. Die gaan over tot aanval van Juda. Achaz raakt bevreesd. Op wie stelt hij nu zijn vertrouwen? Op de Heere?

Jesaja ontmoet Achaz ‘bij de waterloop van de bovenvijver’ (7:3). Jesaja (vermoedelijk weduwnaar) neemt zijn zoon mee: Sjejar-Jasjub = Een rest zal terugkeren.

God roept Achaz op tot vertrouwen. God geeft op Achaz’ afwerende en vrome antwoord Zelf een teken: ‘Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren.’

Jesaja gebruikt bijzonder woord voor ‘maagd’. In het Hebreeuws zijn enkele opties:

- *Bètulâh* = maagd.
- *Na’arâh* of *‘issah* = meisje of vrouw.
- *‘Almâh* = jonge vrouw van huwbare leeftijd.

Jesaja kiest voor uitzonderlijke, ongebruikelijke woordje *‘almah*.

Dat komt omdat het teken tweeërlei is:

- a. in de tijd van Jesaja zelf zal de *‘almah* als *‘issah* een zoon baren;
- b. ver na de tijd van Jesaja zal de *‘almah* als *betulah* een zoon baren.

Ad. a.

In eigen tijd zal een *‘almah* die op het moment dat Jesaja Achaz spreekt, nog maagd is, een zoon krijgen. Als *‘issah*.

Voordat dat jongetje goed en kwaad kan onderscheiden (12 jaar oud is), zullen Efraïm en Syrië zijn verdwenen. Let maar op! Zie hoe betrouwbaar God is! Maar als je op deze God (Die met ons is) niet vertrouwt, volgt het oordeel!

Verklaarders: Deze zoon is de zoon van Jesaja zelf. Zie Jes. 8:3,4. Jesaja gaat in tot de profetes. Zij wordt zwanger en baart een zoon: Maher-Sjalal-Chasj-Baz. Dat betekent: Haastend tot een roof wordt hijzelf een buit.

Het ziet op Efraïm en Syrië. Zij willen Juda roven, maar worden zelf door Assyrië veroverd. Binnen 12, 13 jaar.

Geschiedenis wijst uit hoe betrouwbaar dit teken is.

735 v Chr: Jesaja profeteert geboorte van zoon uit maagd;

732 v Chr: Damascus (hoofdstad Syrië) valt in handen van Assyrië – 3 jaar later

722 v Chr: Samaria (hoofdstad Efraïm) valt in handen van Assyrië – 13 jaar later

Ad. b.

In de toekomst zal een *‘almah* een zoon krijgen. Als *bètulah*. Als maagd. Als maagd zal zij zwanger raken. Als maagd zal zij baren een zoon baren. De Zoon. De Messias. Hij is een teken van goddelijke ontferming en genade! Jesaja werkt dit uit.

Zie Jes. 8:23 – Jes. 9:6

Zie Jes. 10:5 – Jes. 12:6 .

*Jesaja 7:17 – 8: 22 : Oordeel*

De Heere zal Juda, Israël en Syrië oordelen.

Jesaja zelf krijgt opdracht om op de Heere te vertrouwen!

Doe niet mee aan complotdenken! (Jes. 8:12,13.)

*Jesaja 8:23 – 9:6 : Ontferming*

De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, Immanuël.

Er zal licht komen in de duisternis.

De beloofde Zoon zorgt ervoor.

*Jesaja 9:7 – 10:4: Oordeel*

beschrijving van de zonden van Israël, redenen voor het oordeel:

- a. Arrogantie (9:7–11)
- b. Vleierij (9:12–16)
- c. Gebrek aan broederlijke liefde (9:17–20)
- d. Sociale ongerechtigheid (10:1–4)

Elk stukje wordt afgesloten met: ‘Om dit alles keer Zich Zijn toorn niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt’ (om te slaan...)

*Jesaja 10:5 – 12:6 Ontferming*

De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, Immanuël.

De belofte van ontferming wordt in dit deel verder uitgewerkt.

-De vijand (Assyrië) wordt verslagen; een rest van het volk keert terug;

-Een Kind uit het Huis van David wordt geboren;

-Dit Kind zal een Vrederijk oprichten, nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin mensen lied van dank en vertrouwen zullen zingen.

**TOEPASSING** Op wie vertrouwen wij? In tijden van pandemie en polarisatie?

Leven we met bange vrees? Steunen we op wetenschappers en wereldleiders?

Leven we in stil vertrouwen? Zien we op het Kind dat Koning is? Hij is het Teken bij uitstek dat God alle vertrouwen waard is!

Oordeel is er voor allen die Hem niet vertrouwen, ontferming over allen die het op Hem aan doen. God wil vertrouwen werken en versterken.

**Volgende keer: Deo volente wo. 2 december 2020, Dorpskerk, 20.00 uur  
Jesaja 36 – 39: Vertrouwen van Hizkia**