

Rondom de preekstoel

De preekstoel

De eikenhouten preekstoel van de kerk is binnen een fraai doophek geplaatst. Een datering van deze kansel is niet goed mogelijk, want er staat in tegenstelling tot het doophek (1625) geen datum op vermeld. Wellicht werd de preekstoel in 1650 of eerder gemaakt. De preekstoel is voorzien van een koperen lessenaar waarop de kansel-Bijbel (Dordrecht, Hendrik en Jacob Keur, 1686) ligt. De lessenaar op het doophek is van 1734. Hier ligt ook een Bijbel op (Dordrecht, Jacob en Pieter Keur, 1714) en werd gebruikt door de voorlezer en de voorzanger.

Het doophek

Van het doophek is wel bekend in welk jaar deze gemaakt werd. Op een deurtje staat: 'Anno 1625'. Het doophek werd sinds 1625 aangepast aan de nieuwe indeling van de kerk na 1651. Dit is te zien aan de ongelijke panelen van het doophek. Men heeft ze voor een deel moeten verzagen.

De lessenaars

Ze vallen wel op, die fraai gepoetste lessenaars voorin de kerk. Eén aan de preekstoel en één aan het doophek.

Alleereerst de oudste, op de preekstoel is bevestigd. In het jaar 1712 gekocht uit de opbrengst van de boetes die de kerkenraad zichzelf had opgelegd. Bij het te laat komen op de vergadering, of zelfs bij het helemaal wegblijven, werd een boete opgelegd. Blijkbaar bracht dit voldoende op om



er een lessenaar mee te betalen. Een gedenkplaatje in de lessenaar geeft de volgende informatie: *Gekogt Uijt de Boetens van de Kerkenraet van Oud Beijerland in 't jaer 1712. Predikanten: sijnde Johan Groen, Johan Hadriaen Thieren. Ouderlingen: Arij Sueeris van der Straten, Willem Landmeeter, Willem Visser. Out Ouderlingen: Jan van Gorp, Karel Karelz Seigneur. en Diakonen: Maarten Hofman, Gerrit van der Kemp, Jan Cornelisz Sackedrager. Out Diakonen: Arij van Veen, Gijsbert Vos. Factus Rotterdamo per Petrium Backer.* Vanaf die tijd kwamen de broeders ongetwijfeld op tijd en zat er dus geen geld meer in de boeten-pot, want de tweede lessenaar was een geschenk van

Johannes de Jongh. Ook dit werd door een inscriptie vastgelegd: *Dese Lessenaer en Blaker sijn vereert [geschonken] Aen de kerck van Oud Beijerland Door Johannes de Jongh. In den Jaere 1734.* Wie deze Johannes de Jongh was, is onbekend.

Het doopvont (1949)



Aan de voet van de preekstoel staat een houten doopvont of beter: een houder voor het zilveren doopbekken. Het werd aan de kerk geschonken door Arie de Koning, geboren op 9 september 1889 te Oud-Beijerland en overleden op 4 april 1958 te Zeist. Een plaatje op dit doopvont herinnert hieraan: *Geschonken door de A. Koning P.zn. te Zeist, Oud-Notabel der N.H. Kerk van Oud-Beijerland 1944.*

Wellicht was het in het laatste jaar van de oorlog niet mogelijk om dit uit te voeren, want pas in mei 1949 was het doopvont klaar. ir. M.C.A. Meischke, de Rotterdamse architect die ook de gebrandschilderde ramen in de kerk tekende, heeft dit doopvont ontworpen. Meischke geeft in een brief een korte beschrijving van het werkstuk: *Het ronde doopbekken wordt gedragen door een*

eiken ring, die door acht anten (dragende halfzuiltjes) wordt gesteund, waartusschen zich in zwaar verzilverd witmetaal het Christusmonogram XP als ajourwerk achtmaal repeteert. Deze motiefkrans vormt de overgang van het zilveren bekken op de eiken achtkante zuil, die met een insnoerende profileering, wordt geschraagd door een eiken viervoet. De rechte zuil, het lichaam van de standaard, is beladen met een in eikenhout gebeeldhouwde boekrol, die het schild vormt voor het gesneden relief, voorstellende Johannes de Dooper, die den Christus doopt in de Jordaan en waarboven de duif als symbool van de

Heilige Geest nederdaalt. Onder deze voorstelling staat in zilveren letters: In den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Het ontwerp van Meischke werd uitgevoerd door de meubelmaker en restaurateur van oude kerkmeubelen J.J. van der Ende uit Schoonhoven. Meischke schreef: *Vanmorgen kwam de heer Van der Ende even bij ons aan om het doopvont te toonen, dat hij voor de Oudbeijerlandsche Kerk heeft gemaakt.*





In deze houder past een zilveren doopschaal. Deze dateert van 1790 en werd tot 1949 is een speciale koperen houder geplaatst die aan de preekstoel is bevestigd.