

KERKBLAD



5

16 maart 2019

HERVORMDE GEMEENTE OUD-BEIJERLAND

Meditatie

Hoe machtig is God!

‘Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart’ (Ps. 146 vers 6)

Wie kan ons helpen?

Wie kan ons helpen? Ieder mens komt in zo’n situatie terecht, vroeg of laat, dat je je hulpeloos voelt. Artsen doen hun best, zetten hun kennis in om patiënten beter te maken. En toch voelen we allemaal aan, als je een slecht nieuws-boodschap hebt gekregen: het zijn ook maar mensen. Meer dan ze doen kunnen ze niet.

Wie kan ons helpen? Als je als jongere gezakt bent en je toekomst die je je had voorgesteld gaat voorlopig niet door, is dat een geweldige tegenvaller. Hoe moet het met mijn leven? Als je huwelijk is ontspoord of dreigt te ontsporen, wordt de vraag geboren; hoe moeten wij verder?

Het gaat niet vanzelf, je relatie weer op de rails krijgen is niet eenvoudig. Wie kan ons helpen? De psalm geeft een duidelijk antwoord: mensen kunnen ons uiteindelijk niet helpen. Edelen, de leidinggevendenden, al hebben ze goede bedoelingen om mensen te helpen, ook zij moeten sterven. Daarmee komt aan hun hulp een einde. De HEERE is de Helper van de hulpelozen

De enige Helper is de HEERE! De woorden uit psalm 146 vormen een belijdenis die wij elke zondag horen, aan het begin van iedere dienst. ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Die woorden geven houvast, richting, moed voor wie niet verder kan. Het echte geluk is niet slechts weggelegd voor een enkele uitzondering, de geluksvogels. Geluk heb je, gelukkig ben je als je leven verbonden is aan de HEERE. ‘Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God’. In dat verband horen we de belijdenis. Wie is de God op wie wij ons vertrouwen mogen stellen? ‘Stuur mij alstublieft naar de beste specialist’, vraagt een patiënt aan de huisarts. Hier worden wij verwezen naar de beste Specialist, naar de God Die hemel en aarde geschapen heeft. Niemand is groter en machtiger dan Hij

Hij kan helpen, maar wil Hij dat ook? De rest van de psalm is een opsomming van wat Hij doet. Hij ‘bemoeit’ zich - in de goede zin van het woord - met allen die om hulp verlegen zijn. Onderdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, weduwen en wezen. Hij is de grote Helper van de hulpelozen die hun verwachting op Hem stellen. Bij niemand kun je beter terecht. Hoe machtig is God? Ja, je kunt er een vraagteken achter zetten. Je kunt twifelen aan Zijn macht en twifelen aan Zijn wil en goede bedoelingen. Je kunt er ook een uitroepteken achter zetten. Hoe machtig is Hij! Zo machtig, het heelal komt uit Zijn scheppende handen voort. Daarom kunnen wij tot in de kleinste dingen een beroep op Hem doen.

Teleurgesteld

Soms voelen we ons teleurgesteld. De verwachte hulp blijft uit’. Ik hoopte zo op een wonder, maar het gebeurde niet.’ Hoe ziet Gods hulp er uit? Soms heel concreet, zodat we ons verwonderen. Soms bestaat de hulp uit iets anders, de rust die je ervaart in

moeilijke tijden, terwijl je van jezelf zo onrustig bent. Soms is ook die rust er niet en voelen we ons van God verlaten. God is machtig, maar dikwijls blijft Zijn macht voor ons verborgen. Toch blijven Zijn woorden waar. We mogen op Hem vertrouwen. Gods macht is namelijk zo groot dat Hij ook 'onmachtig' kan worden. Aan het kruis toonde God Zijn macht, de macht van Zijn liefde, de macht van Zijn vergeving, maar ook de overwinning op de dood en de zonde. Toen Zijn Zoon, de Heere Jezus, machteloos aan het kruis stierf, bleek Zijn macht sterker dan ooit. Daarom kunnen wij blijven hopen en geloven dat God zal redden, totdat al het onrecht verdwenen is en er geen dood meer zal zijn.

Wie kan ons helpen? Er gaat een vraag aan vooraf: op wie doen wij een beroep? Deze psalm is een uitnodiging om met onze hulpeloosheid te schuilen bij Hem Die machtig en trouw is. Andere hulpbronnen blijken één voor één dicht te slibben. Maar deze Helper zal Zijn kinderen nooit in de steek laten. "Uw God, o Sion, is van generatie op generatie." Iedere nieuwe generatie mag het ontdekken; hoe machtig is deze God.

Ingebracht door lid van de diaconie

Meditaties

Kerkblad nr. 6	(30-03-2019)	ds. B.L.P. Tramper
7	(20-04-2019)	J. Klaasse
8	(03-05-2019)	H.A. van der Kuijl
9	(24-05-2019)	ds. J.J. ten Brinke

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven.

Telefoon

Tijdens de kerkdiensten zijn beide kerkgebouwen op het volgende telefoonnummer te bereiken :

Dorpskerk: 0186-610701

Bethelkerk: 0186-621177

U krijgt dan de dienstdoende koster aan de lijn.



Dienst des Woords

*"Kom ga met ons
en doe als wij"*

Zondag 17 maart, derde Lijdenszondag

Dorpskerk	9.30 uur	ds. B.L.P. Tramper
	17.00 uur	ds. H.J. Lam, Werkendam
Bethelkerk	9.30 uur	ds. H.G. van der Ziel, Waarder
	17.00 uur	ds. B.L.P. Tramper

Collecten: *1. Biddagcollecte (nalezing)
2. Instandhouding eredienst*

Deurbussen: Wycliffe bijbelvertalers

Zondag 24 maart, vierde Lijdenszondag

Dorpskerk:	9.30 uur	ds. J.J. ten Brinke
	17.00 uur	ds. B.L.P. Tramper
Bethelkerk:	9.30 uur	ds. B.L.P. Tramper
	17.00 uur	ds. J.J. ten Brinke

Collecten: *1. Diaconie (vluchtelingenzorg)
2. Instandhouding eredienst*

Deurbussen: Wycliffe bijbelvertalers

Kinderoppas

DORPSKERK (contactpersoon: Kitty Schipper, tel. 0186-624424)

Zondag 17 maart

's morgens: Gerdiene Ligthart, Truus Schipper, Rachel ten Brinke,
Ellenmee den Boer

's middags: Lydia Brussaard, Julia Vermaas, Anne Roos Pegels

Zondag 24 maart

's morgens: Christine Verzendaal, Daniëlle Wander, Janique Verdoorn,
Tamara Goedhart

's middags: Ilse Brussaard, Lisanne Slingerland, Marjolein Tuk

BETHELKERK (contactpersoon: Deborah van Ekeren, tel. 0186-683784)

Zondag 17 maart

's morgens: Deborah van Ekeren, Talitha Oudshoorn

Zondag 24 maart

's morgens: Jenny Witteveen, Lisanne Tuk



Van de Algemene Kerkenraad

Bijbellezing

Het Evangelie van Ezechiël. We stonden er tijdens de Bijbellezing in februari met elkaar bij stil. Met elkaar overdachten we hoofdstuk 36. We zagen hoe de profeet bronnen van heil mag aanboren. Hij verkondigt rijke beloften van genade voor een volk dat in zichzelf niets heeft en slechts de dood heeft verdiend.

Op 20 maart hopen we voor het laatst bij de profetenrol stil te staan. We letten op een gedeelte uit hoofdstuk 40—48, waar Ezechiël profeteert over een Huis voor de Heere op de nieuwe aarde. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 20.00 uur in het verenigingsgebouw Maranatha.

Bijbelkring Rembrandt

Op dinsdag 26 maart is er weer een Bijbeluur in de Rembrandt. Van 15.00 tot 16.00 uur denken we na over één van de Psalmen en bidden en zingen we met elkaar. Ds. Ten Brinke hoopt deze middag te leiden. Ieder is van harte welkom!

Doopzitting

Op D.V. zondag 7 april is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop ('s morgens in de Dorpskerk, 's middags in de Bethelkerk). Ouders die hun kindje ten doop verlangen te houden, worden uitgenodigd voor de doopzitting op donderdagavond 28 maart om 19.00 uur in Maranatha. Graag even van tevoren een berichtje via predikanttoost@hervormdoudbeijerland.nl. Beide doopouders worden verwacht.

Aangepaste catechisatie

De afgelopen weken hebben we het met elkaar gehad over verhalen uit het Nieuwe Testament. We hoorden over het eerste wonder dat Jezus deed, Hij veranderde water in wijn, en daar verbaasden we ons over. We dachten met elkaar na over de betekenissen van de gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt. Zo leerden we bij de gelijkenis van de Barhartige Samaritaan de tekst uit Lukas 10 vers 27 uit ons hoofd op te zeggen. En onze nieuwe psalm, 79 vers 7, past heel mooi bij de gelijkenis van het verloren schaap. Wat is het altijd fijn, maar ook heel belangrijk, om samen in de hal van de Bethelkerk na te denken over de dingen van de Heere God! Ons nieuwe lied, 'Als je gelooft in de

Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart', kunnen we al heel goed meezingen. Zingen doen we op de aangepaste catechisatie dan ook veel en graag!
De volgende keer gaan we luisteren naar een groot wonder dat Jezus deed. Hij wekte Lazarus op uit de dood! Dat zal zijn maandagavond 18 maart, vanaf 18.45 uur staat de koffie weer klaar. We hopen dat jullie er allemaal kunnen zijn!

Bezinnen en zingen in de lijdenstijd

Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar een uur van "bezinnen en zingen in de lijdenstijd". Op deze avond willen we bij elkaar komen voor een uur van bezinnen en zingen. Door Schriftlezing en liederen willen we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. Iedereen van harte welkom op **vrijdag 22 maart a.s. van 19.30 uur tot 20.30 uur in de Bethelkerk.**

Uit de Wijkgemeenten



Wijk West

*Predikant: Ds. B.L.P. Tramper
Zinkweg 119, 3262 BE
tel. 0186-622068*

Verantwoording

We ontvingen tweemaal een gift van € 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Meeleven

Mevr. Monica Appeldoorn-Stolk (Frenkelerf 10, 3263 EE te Oud-Beijerland) heeft in het ziekenhuis in Rotterdam een voorzichtig begin gemaakt met revalidatie. Als gevolg van de dwarslaesie die zij opliep bij de val in haar woning, kampt zij met functieverlies in armen en benen. Gelukkig is er sprake van herstel, maar in hoeverre het herstel zal zijn, valt op dit moment moeilijk te zeggen. Binnenkort zal ze naar revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam worden overgebracht.

Voor Nadine (11), dochter van Monica en haar man Wilfred, is inmiddels een woongroep gevonden in Moerstraten. Daar zal ze de komende twaalf weken verblijven en op prikkelgevoeligheid worden geobserveerd. Een mooie kaart zal Nadine goed doen! Haar adres: CZG Moerstraten, Moerstraatseweg 89, 4727 SL Moerstraten.

Mevr. M. de Koning-Leenheer (Zinkweg 26, 3262 BA te Oud-Beijerland) moest eind vorige maand met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam worden overgebracht, nadat ze onwel raakte en het bewustzijn verloor. Artsen stelden longontsteking vast. Inmiddels is ze weer thuis en zet het herstel goed in, al gaat het lopen vooralsnog moeizaam.

Mevr. Nel Lagerwerf-Hogewoning (Wiarda Beckmanstraat 4, 3262 VP te Oud-Beijerland) heeft vorige week een rugoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Spijkenisse. De ingreep verliep voorspoedig. Een dag later mocht ze weer naar huis.

Mevr. Nel van Rij-van der Jagt (Grebbestraat 32, 3262 GE te Oud-Beijerland) heeft de

afgelopen periode drie nieuwe chemokuren ondergaan. In de week waarin het Kerkblad verschijnt krijgt zij de uitslagen ervan. Artsen bepalen dan of zij een vierde kuur toegediend kan krijgen.

De Heere ontferme zich over alle zieken in het midden van de gemeente, ook over hen die met lichamelijke of psychische beperkingen en moeiten kampen. We denken ook aan hen die zorg geven aan anderen, en dat met liefde en toewijding mogen doen.

Er is in alle lijden een bron van troost te vinden in de Allerhoogste. De Heere wil te midden van pijnlijke omstandigheden in het bijzonder bemoedigen door ons te wijzen op Zijn soevereiniteit. De soevereiniteit van God biedt houvast als alle andere zekerheden ons ontvallen.

Nabeel Qureshi was een jongeman die tijdens zijn studie geneeskunde zich bekeerde van de islam tot het christelijk geloof. Zijn zoektocht ging met veel strijd gepaard. Hij beschreef die in het boek 'Ik zocht Allah, en vond Jezus'. Slechts een enkel jaar na zijn bekering kreeg hij maagkanker en overleed hij, 32 jaar oud. Treffend was het antwoord dat zijn vrouw, Michelle, gaf op de vraag waaruit zij troost putte. 'Uit de soevereiniteit van God', zei ze.

Het betekent dat we van harte geloven dat God alles in hemel en op aarde regeert, en dat Hij dat op zo'n wijze doet, dat het doel voor mensen lang niet altijd bekend is. Integendeel. God gaat op mysterieuze manier Zijn weg met mensen. Hij geeft de macht van het kwaad soms veel ruimte. Maar... altijd binnen de grenzen die Hij stelt. Soverein – dat wil zeggen dat God God blijft en niet verplicht is Zich tegenover nietige mensen te verantwoorden. Soverein – dat wil ook zeggen: de weg die God gaat, is altijd goed, want God is goed. En omdat Hij niet alleen goed is, maar ook machtig, zorgt Hij ervoor dat Hem niets uit de hand loopt.

Nu, laat u overtuigen van de grootheid, macht en wijsheid van God en van Zijn liefde en barmhartigheid in de gave van Zijn Zoon, Christus Jezus. Toen Habakuk iets van de soevereiniteit van God zag, riep hij uit: 'Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi zal afscheuren en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; zo zal ik nochtans in de HEERE van vreugde opspringen; ik zal mij verheugen in de God mijns heils' (Hab. 3:17,18).

Overlijden

Op dinsdag 26 februari overleed mevr. Maartje Schilperoord-van der Heijden, laatst gewoond hebbend aan Binnenhof 101 te Oud-Beijerland. Zij bereikte de leeftijd van 82 jaar. De begrafenis vond maandag 4 maart plaats op de algemene begraafplaats aan de HBS-laan.

We willen de kinderen en kleinkinderen van harte condoleren met het overlijden van hun moeder en oma. Zij verliezen in hun moeder een meelevende en betrokken vrouw, van wie het leven, zo vermeldde zij zelf in de rouwbrief, in het teken stond van 'eenvoud en liefde'.

Marrie Schilperoord groeide zelf op als jongste in een gezin met elf kinderen. Zij heeft een bewogen leven geleid. Ze was 63 jaar, toen haar man overleed. In de keren dat we haar ontmoette, viel het ons op hoe hoog ze opkeek tegen de genade van de Heere, die

Hij in het leven van Zijn kinderen had verheerlijkt.

Ze vertelde in het bijzonder over haar eigen oma, een vrouw die met zekerheid sprak over het werk van Christus in haar hart en die op haar sterfbed ruim getuigde van de hoop die in haar was. 'Ik verlang ernaar om bij Christus te zijn. De tafel staat al gedekt', zei ze eens. Hoe krijg ik deel aan diezelfde genade? Het was de vraag die Marrie bezette.

Trouw bezocht ze de kerk. Toen ze vanwege lichamelijke klachten niet meer kon, luisterde ze 's zondags tweemaal mee via de kerktelefoon. Daarin was ze ons allen tot een voorbeeld. De Heere wil de middelen van genade gebruiken om ons te laten zien wie Hij is, wie wij zijn, en ook hoe het goed kan komen tussen Hem en ons.

Haar overlijden is een indringende roepstem aan ons adres. Hoe staat het er met mij voor? Heeft Christus Zich in de nood van mijn leven aan mij geopenbaard? Of bouw ik m'n hoop op een gedachte over Jezus, zonder Hem persoonlijk te kennen? Heeft de roepstem van de Zaligmaker m'n hart geopend en de macht van m'n vijandig ongelooft gebroken?

Catechese

Na de Biddag is er nog eenmaal catechese: op maandag 18 maart. We zien terug op een goede periode waarin we elkaar bijna wekelijks hebben mogen ontmoeten rondom het Woord en de christelijke geloofsleer.

Met de eerste groep, de 12-jarigen, stonden we vooral stil bij het Bijbellezen. We hebben gezien dat de Bijbel de Mond van God is, waarin Hij tot mensen spreekt. En dat de Mond van God twee lippen heeft: Wet en Evangelie. Wat is de Wet? Waarom geeft God de Wet? We hebben gezien dat de Wet een teugel is, een spiegel en een gids. Ook hebben we nagedacht over het Evangelie. Wat is het Evangelie? Wat is de boodschap waarmee de Heere in het Evangelie tot zondaren komt?

De drie andere groepen zijn ingegaan op de Twaalf Artikelen van het geloof, aan de hand van de methode 'Leren om te leven', van ds. P. van der Kraan en ds. A. J. van den Herik. Wat is goede kennis belangrijk, juist ook vandaag de dag, nu er zoveel stemmen vanuit allerlei windrichtingen op ons afkomen. Het was bijzonder fijn dat zoveel jongeren trouw op maandag de catechese bezochten! Ook vanaf deze plaats wil ik hen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid.

Oud-ouderling C. Brussaard gaf catechese aan de groep 15- en 16-jarigen. Hij deed dat merkbaar met de liefde van zijn hart en vanuit bewogenheid met het heil van onze jongeren. We zijn hem er bijzonder dankbaar voor!

Opwekking in Oud-Beijerland (3)

In de tijd dat in Oud-Beijerland onder ds. Ph. J. Ressler een opwekking plaatsvond onder de catechisanten, aan het begin van de negentiende eeuw, deden zich ook elders in het land geestelijke herlevingen voor. In plaatsen als Nijkerk, Woudenberg en Werkendam werkte de Heilige Geest krachtig en bracht Hij velen tot kennis van zonden, overtuiging van eigen verlorenheid en, in die nood, tot geloof in Christus Jezus.

Ook in Friesland brak het licht van het Evangelie opnieuw helder door. In de prediking werden geen nieuwe, maar de aloude waarheden verkondigd: de totale verdorvenheid van de mens, het kwaad van de zonde, de toorn van God, de eeuwige en onveranderlij-

ke verkiezing, de aanbidding van heil in Christus Jezus, de rechtvaardiging door het geloof alleen. De Wet werd scherp gepreekt, het Evangelie in zijn volle ruimte. Eén van de predikanten van wie de verkondiging rijk werd gezegd, was ds. Werumeüs Buning. Toen hij in Anjum, een prachtig dorp vlak bij de Waddenzee, intrede deed, was Anjum ruig en onverschillig. Door de prediking van ds. Buning vond een volledige omkering plaats. Van heinde en ver kwamen de Friezen bij hem naar de kerk. Soms was het zo druk, dat de mensen een laddertje tegen de muur van het kerkgebouw plaatsten en bij de ramen luisterden naar het Woord dat hij verkondigde.

Over ds. Buning schrijft dr. G. A. Wümkes in zijn prachtige boek ‘Het Friese Reveil in portretten’. ‘In de pastorie van dit dorp is door deze dominee heel wat afgebeden. Wat heeft hij daar geworsteld om de Heere Jezus te mogen zien. En als hij dan bevindelijk mocht smaken en proeven dat in de Heere Jezus, en in Hem alleen, zijn geluk lag en zijn zaligheid voor tijd en eeuwigheid –welk een zielenvreugde gaf hem dat.’

Ds. Buning hield voor zichzelf een dagboek bij. Een klein citaat, tot slot, eruit: ‘23 augustus 1844. Het was mij ’s morgens zwaar te moede; ik wilde zuchten tot de Heere, maar ik had er de macht niet toe. Op het laatst kreeg ik verlichting, toen ik met al mijn bezwaren naar de Heere mocht vluchten. ’s Avonds behaagde het Hem mijn neergebogen ziel genadig te zijn. O, hoe voelde ik toen mijn diepe afhankelijkheid van Christus! Ik mocht het geloven, het zien, het voelen: mijn zielenleven rustte in de lieve Heere Jezus. Ja, helemaal! O, die zalige, zalige ondervinding! Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Ik was als leem waarmee de Heere kan doen wat Hem behaagt. Er was in mij geen ander willen, begeren, dan dat Hij met mij zou doen wat in Zijn ogen wijs is. Dat Hij alleen zou worden verheerlijkt!’

Uit de pastorie

Verwondering rees vrijdagavond in ons hart toen we het bericht ontvingen van ds. J. A. van den Berg, onze vriend en broeder in Grand Rapids: hij had het beroep van de hervormde gemeente van St. Anthoniepolder mogen aannemen. De Heere had hem kennelijk de weg gewezen.

Als consulent leefden we het afgelopen jaar met de kerkenraad en de gemeente mee. We waren er getuige van hoe er werd uitgezien naar de komst van een eigen herder en leraar. Nu mogen ze er één ontvangen, uit de hand van de grote Opperberder, Christus Jezus.

We hopen dat hij voor velen een leidsman tot Christus mag zijn, niet alleen in De Polder, maar ook in de bredere, kerkelijke kringen. Zonder strijd zal dat niet gaan. Om zielen tot Christus te leiden, is ontdekkende prediking onmisbaar. Tot Christus komen en in Hem het leven te vinden, betekent de doodsteek voor ons eigen ‘ik’ en het sterven aan eigen doen en laten. Toch is er niets zaliger dan dat de Heilige Geest Zijn kracht aanwendt en ervoor zorgt dat we het van onszelf verliezen, worden wie we zijn, een verloren zondaar voor God, en zo oog krijgen voor de Middelaar tussen God en mensen, Christus Jezus.

Van harte die genade toebeden!

Met een vriendelijke groet, ook namens m’n vrouw en onze kinderen,

ds. B. Tramper



Wijk Oost

Predikant Ds. J.J. ten Brinke
Koninginneweg 37, 3261 CA
tel. 0186-610603

BIJ DE EREDIENSTEN

Terugblik

Opnieuw mochten enkele ‘openbaringswoorden’ van Christus centraal staan in de achterliggende zondagen. Steeds weer klinkt daarin de echo door: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard’ (Joh. 1:18). Een mooie avond ontvingen we bij de preekbespreking zondag jl. Met zo’n 80 aanwezigen (van ca. 16 – 80 jaar) mochten we spreken over Hem, Die de Opstanding en het Leven is. Wat is het goed om elkaars hart te proeven en vanuit het hart te delen over wat de Heere in de prediking van Zijn Woord ons gaf. Wie nog nooit geweest is bij een preekbespreking, neem u/je voor er een volgende keer bij te zijn! Iemand vroeg mij om de tekst van de liedregels waarmee ik de preek zondag jl. afsloot. Hierbij geef ik ze door:

*Voor elk die in de Heere gelooft,
Is de dood van zijn macht beroofd.
Geen macht van dood en graf
rukt mij van Jezus af.
En als ik ooit zal ontslapen,
dan mag er geen rouwklacht op mijn steen,
maar schrijf er juichend overheen:
het leven is nu echt begonnen!*

Vooruitblik

Op de vierde lijdenszondag, DV 24 maart, mag de 6^e ‘Ik-ben-tekst’ voor ons open liggen (Joh. 14:6). Christus spreekt op de avond voorafgaand aan Zijn kruislijden over de weg naar het Vaderhuis. Het is tijdens de paasmaaltijd met Zijn discipelen. Thomas echter begrijpt het niet: ‘Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?’ In Zijn antwoord spreekt Jezus over de kruisweg die Hij zal gaan; in die weg is Hij dé Weg voor al de Zijnen naar het eeuwig, zalig leven. In die weg is Hij ook de Waarheid (de volkomen Betrouwbare) en het Leven. God zegene de bediening van het Woord.

PASTORAAT

Geboorte

In de het vorige kerkblad welkom geheten, mogen we nu al melding maken van de geboorte van een zoon. Op dinsdag 5 maart ontvingen **John en Anna van der Elst** (Arie van Drielstraat 19, 3297 EA Puttershoek) hun Thomas Martin (roepnaam: Thomas). Voorafgaand aan de geboorte bleek Anna zwangerschapsvergiftiging te hebben, waardoor het kindje met spoed geboren moest worden. Hoewel weer spoedig thuis, moest Anna op zaterdagavond 9 maart toch weer opgenomen worden. Op het moment van dit schrijven lijkt de bloeddruk gestabiliseerd en is de verwachting dat ze weer snel ontslagen zal worden uit het ziekenhuis. Tot hertoe heeft de HEERE gezorgd. Hij zegene

jullie als ouders, samen met de kleine Thomas.

Ziekte en zorg

Op maandag 25 februari onderging **mw. P.C. Brussaard – Langerak** (Den Doolaardstraat 45, 3261 PK) een ingrijpende hoofdoperatie. Verwondering en dankbaarheid blijft over, nu de HEERE heeft gespaard en doorgeholpen. Boven verwachting is ook de tumor (die tegen een dichtgeslibd bloedvat aandrukte) grotendeels weggehaald. Mw. Brussaard verblijft sinds maandag 4 maart op de revalidatieafdeling van de Rembrandt. Na een lange periode van onduidelijke klachten is **Adriëne Boer** (Metsustraat 12, 3262 RG) op dinsdag 5 maart geopereerd aan haar knie. Het lijkt erop dat een scheurtje aan de meniscus de oorzaak was van de klachten. We hopen dat de ingreep blijvend herstel mag betekenen.

Op donderdagavond 7 maart is **Lydia Mühlenbruch – Bal** (Dahliastraat 2, 3261 AH) opgenomen in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. Na enkele onrustige dagen bleek bij een scan sprake te zijn van trombose in de hersenaders. Grote dankbaarheid dat de HEERE heeft gespaard en er de nodige medicatie kon worden toegepast. De verwachting is dat via bloedverdunding geleidelijk aan herstel zal optreden. We bidden haar samen met René Gods vrede in Christus Jezus toe.

Zo klinken er keer op keer namen in de kerk en zijn ze te lezen in het kerkblad. Toch zijn er ook nogal wat namen die niet genoemd worden, terwijl er wel degelijk sprake is van zorg. Mist u/jij wel eens iemand in de kerk, misschien al langere tijd? Aarzel dan toch niet om eens een belletje te doen of rechtstreeks te vragen hoe het gaat. Té vaak komt het voor dat gemeenteleden langere tijd afwezig zijn, zonder dat er iemand reageert. Wat kan dat een eenzaamheid geven, wanneer het lijkt alsof niemand je mist! Een oproep op deze plaats om elkaar te zien en naar elkaar óm te zien, zoveel als mogelijk is.

En aan de andere kant: laat u/jij het weten, wanneer er omstandigheden zijn waardoor u/je zelf de kerkdiensten langere tijd niet kunt bijwonen? In een grote gemeente als de onze, met twee pastorale wijken en twee kerkgebouwen en daardoor ook wisselende aanwezigheid van ambtsdragers, kan het gewoonweg moeilijk zijn om als ouderling of predikant altijd precies in de gaten te hebben wie er wel of niet langere tijd afwezig zijn. Laat ieder hierin ook eigen verantwoordelijkheid beseffen. Een berichtje per mail of telefoon naar wijkouderling of predikant wordt altijd gewaardeerd!

UIT DE PASTORIE

Catechese

Het eind van het catecheseseizoen komt in zicht. Op maandag 18 en dinsdag 19 maart worden alle jongeren op de gewone tijden verwacht. De week daarna sluiten we het seizoen af:

- De 18+ groep op de gewone tijd: maandag 25 maart om 19.30 uur. Het is mijn voorname om deze slotbijeenkomst met jullie het gesprek te voeren over de lijn doop – belijdenis – avondmaal.
- De 12-14 jarigen op de gewone tijd: dinsdag 26 maart om 18.30 uur. Voor de tweede keer spreken we met elkaar door over de wederkomst van de Heere Jezus, waarna we in de kleine groepjes aan de hand van ‘kaarten op tafel’ terugblikken op dit seizoen.
- De 15-17 jarigen op dinsdag 26 maart om 19.45 uur (beide subgroepen voegen we

deze keer samen). Ook in deze groep voeren we het gesprek over ‘belijdenis doen’ (nadat we de vorige keren over de Doop en het Avondmaal gesproken hebben) en sluiten we in de mentorgroepen aan de hand van ‘kaarten op tafel’ af. We zien uit naar gezegende afsluitende ontmoetingen.

Onderwijs

Onlangs was ik samen met ds. Tramper te gast op de Eben-Haëzerschool. Inspirerend en bemoedigend om te horen en te zien hoe gezocht wordt naar het toerusten van onze kinderen ‘in de vreze des HEEREN’. Vier kernwoorden (pelgrim, dienaar, leerling, burger) stempelen de bezinning van directie en personeel als het gaat om het uitdenken van beleid. We spraken met elkaar over het grote belang van bijbels (vervolg) onderwijs, maar ook hoe dat gedragen moet worden door de voorbede en uitoefening van het christelijke leven in de gezinnen. Laten we als gezin, school en kerk schouder aan schouder mogen staan (of moet ik zeggen: knie aan knie mogen liggen...) om onze kinderen bij de Heere Jezus te brengen. Immers, dat zal niet zonder vrucht zijn: *‘Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen’* (Mk. 10:16).

De nood van het dreigende personeelstekort werd ons ook op het hart gebonden. Zaterdag jl. is er geadverteerd in verband met aanstaande vacatures. Laten we ook dit in de voorbede van gezin en gemeente meenemen. En, heel praktisch: onze jongeren aanmoedigen om de Heere te vragen of hier voor hen een taak ligt: de roeping van juf of meester op school? Jezus zegt: *‘Wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij’* (Mt. 18:5). Een hogere roeping is toch niet denkbaar?

Tot slot

Komende zondag ben ik niet in Oud-Beijerland. ’s Morgens hoop ik in Lekkerkerk voor te gaan, waarna ik doorreis naar het oosten van het land. In de omgeving van mijn geboorteplek mag ik ’s middags (Oldebroek) en ’s avonds (Genemuiden) de diensten leiden. Tussendoor hoop ik bij mijn ouders in IJsselmuiden bij te praten. Altijd weer mooi om op die manier e.e.a. te kunnen combineren. En ik zie al uit naar de ‘bovenstem’ in Genemuiden... Hoewel dat de psalmkeuze natuurlijk niet helemaal mag bepalen, zijn er sommige psalmen waar de bovenstem op geweldige wijze gezongen kan worden. Dat het mag zijn tot Gods eer, is mijn gebed.

Voor u en jullie een hartelijke en biddende groet vanuit de pastorie aan de Koninginneweg, mede namens mijn vrouw en onze kinderen,
J.J. ten Brinke vdm





Van de Diaconie

Diaconiecollecte van zondag 24 maart 2019

Bestemming: Vluchtelingen zorg stichting ZOA

Waar de nood het hoogst is...

Gebed en giften gevraagd voor het werk van ZOA

In de week van 24 tot en met 30 maart vindt de nationale collecteweek van stichting ZOA plaats. De christelijke hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. Als gemeente willen we deze actie ondersteunen met onze giften en gebed.

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.

Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie.



Hulp ter plekke

‘Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. Medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Denk aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. De ZOA-medewerkers blijven hen helpen totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen.’

Hulpverlening in crisisgebieden

ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. Geïnspireerd door het christelijk geloof proberen de medewerkers van ZOA de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt met name in en rond oorlogsgebieden als Jemen, Zuid-Sudan en Syrië. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA- mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties ondersteunen. ZOA roept op om niet alleen te doneren, maar ook mee te bidden. Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het hoogst is. Laten we hen niet vergeten!

Hulp, hoop en herstel

In totaal telt onze organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken we over vaste teams. Daarnaast worden we ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten we ons in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Diaconiecollecte van zondag 31 maart 2019

Bestemming: Diaconie algemeen.

Op D.V. zondag 31 maart is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De diaconie is een doorgeefluik namens de gehele gemeente. Door deze gaven kan de diaconie de nood van de naaste verlichten en tonen we als gemeente onze dankbaarheid aan God voor het vele en goede wat Hij ons geeft! Deze collecte wordt tevens van harte bij u en jou aanbevolen.



Deurbussen voor de maand maart 2019

Bestemming: Wycliffe Bijbelvertalers

Ook willen we de deurbussen nog even onder de aandacht brengen. Deze is bestemd voor de Wycliffe Bijbelvertalers

Visie

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Meer dan 30.000 donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. Doet u mee?

Wilt u
meehelpen?



Heeft u een
hulpvraag?

Bel of mail een contactpersoon van Helpende Handen:

- mevrouw R. Brussaard, telefoon 0186-623450
- de heer J. de Vlaming, telefoon 0186-614094
- helpendehanden@hervormdoudbeijerland.nl
- contactformulier op www.hervormdoudbeijerland.nl



Van de Kerkrentmeesters

Verantwoording

Collecten:

24-02-19	instandhouding eredienst	€ 1.055,45
24-02-19	begrotingstekort	€ 1.020,75
03-03-19	instandhouding eredienst	€ 1.217,70
03-03-19	bijstand pastoraat	<u>€ 1.202,91</u>

€ 4.496,81

Gift(en):

Via oud. B. Brussaard € 50,00

Per bank € 250,00

€ 300,00

€ 4.796,81

Tweede hands kinderkleding

Het 'beijers' hoekje



Gemeente, graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Achter de schermen zijn wij druk bezig met het opzetten van een tweedehands kinderkleding verkoop. De locatie is bepaald, er wordt dan ook hard gewerkt om de lounge 5 beschikbaar te maken voor ons hervormd verkooppunt van mooie gebruikte tweedehands kinderkle-

ding. Vanaf maatje 62 tot 176.

De opbrengst hiervan is voor de kerk. Maar wat zullen we doen zonder uw steun om dit tot een succes te maken!!

Daarom vragen wij u graag om kinderkleding, want zonder u is onze winkel leeg...

Het inleveren kan bij Gerda van der Zwaan, J.A. Vermaasstraat 8.

Fonds Collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland: waarde collectebonnen:

20 bonnen van € 0,60 per vel € 12,00 (blauw)

20 bonnen van € 1,00 per vel € 20,00 (geel)

20 bonnen van € 1,50 per vel € 30,00 (oranje)

20 bonnen van € 2,50 per vel € 50,00 (rood)

Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02

Bezorgkosten: € 1,60

RSIN nummer 824 108 589

openingstijden kerkelijk bureau:

dinsdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur

woensdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur



Van het Kerkelijk Centrum

Agenda

Woensdag	20 maart	Jeugdclub Bijbelkring*
Donderdag	21 maart	Wijk west
Maandag	25 maart	Mannenvereniging
Dinsdag	26 maart	Vrouwenvereniging*
Woensdag	27 maart	Wijk Oost consistorie Wijk West consistorie BHV

Donderdag 28 maart Doopzitting

* Uitzending kerkradio

Kerkradio

Er is al enige tijd een storing met de uitzendingen van de kerkradio vanuit Maranatha. Er wordt hard aan gewerkt om dit weer in orde te krijgen. Heeft u geen ontvangst dan ligt dit niet aan uw kerkteléfono of aan uw internetverbinding maar zit het probleem bij de kerk of Maranatha.

Samen aan tafel

Op woensdag 20 februari werd er een lunch geserveerd voor de oudere alleenstaanden van de gemeente. Het was een succes en de deelnemers hebben hiervan genoten.

een ieder weer een hartelijke groet.

André den Boer.



Van de Evangelisatiecommissie

Zondag 17 maart

Ingang: *ochtend*

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Esther Boer |
| 2 | Dick van Rij |
| 3 | Annemarie v/d Linden |
| 4 | Fam van Rij |
| B | Ria van Driel |

middag

- | |
|-------------------|
| Fam Melissant |
| Fam Verdoorn |
| Fam Goedhart |
| Marco Groenendijk |
| Janny v/d Sluijs |

Zondag 24 maart

Ingang: *ochtend*

1 Bep Huijzer

2 Joke Fritzsich

3 Anita Nelemans

4 Monica Huijzer

B Joke Groeneweg

middag

Henk v/d Zande

Carolien de Jong

Barbera Dam

Jeanette Verzendaal

Fam 't Hart

De zalving in Bethanië (Mattheüs 26)

6 Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse,

7 kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag.

Lieve kids van de gemeente,

Vergeven. Weet jij wat dat nu precies is? We vragen aan God vergeving voor onze zonden. Ook leert God ons in de Bijbel dat wij onze naasten moeten vergeven. 7x70 maal; dat betekent altijd!

Stel, dat een klasgenoot jou heel erg kwetst, hij of zij maakt een gemene opmerking en jij wordt daar heel boos om. En goed boos ook!

Nu leren wij, dat we diegene moeten vergeven. Oei dat is moeilijk hè! Maar weet je wat dan heel goed helpt?

Als je eraan denkt dat God jou ook vergeeft! Hoe groot de schuld ook is!

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh 1 : 9

Lees je mee?

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Kol 3:13

Doe je mee?

- Sta stil bij de dagen voor Pasen, Deze tijd noemen we 40 dagen-tijd.

Misschien kan je met je ouders iets bedenken waardoor je nog meer stilstaat bij de dagen vóór Pasen. En de Lijdensweg die de Heere Jezus voor ons heeft gelopen.

Denk aan; elke dag op een krijtbord of briefje een tekst schrijven die met Pasen te maken heeft.

Iets laten (vasten), dus niet achter een beeldscherm/ geen snoep

Een speciaal dagboek lezen bedoeld voor deze 40-dagen

Bid je mee?

- Vraag de Heere of Hij je wil helpen verdraagzaam te zijn en anderen te vergeven mocht het nodig zijn.

- Dank de Heere voor Zijn genade, dat Hij steeds weer vergeeft en zo liefdevol is.



Zoek de woorden op de woordzoeker.

geduld	vergeving	raad	overwinning	troost
geluk	vreugde	hulp	aanvaarding	zegen
goedheid	vrede	hoop	eeuwigheid	leiding
genezing	vrijheid	liefde	nieuw hart	gaven
genade	wijsheid	leven	toekomst	kracht
rust				

Het kostte Jezus alles om jou zo rijk te zegenen.
Heb je dat verdiend? Moet jij er iets voor doen?
Nee, het is:

.....
schrijf hier de letters die overblijven.

Welke woorden horen op de stippellijn? 2 Korinthiers 8:9

Want je kent de van onze Heere Jezus Christus,
dat Hij omwille van jou . . . is geworden, terwijl Hij . . . was,
opdat jij door Zijn armoede . . . zou worden. (HSV)



g	k	t	g	e	l	u	k	g	l	a	z		
e	r	a	a	d	g	l	e	e	a	e			
d	a	o	v	e	r	w	i	n	e	i	n	g	
u	c	o	e	e	u	j	e	e	a	d	v	e	
l	h	s	n	s	f	z	d	i	a	n			
d	t	a	n	d	t	h	e	n	a	v			
l	e	v	e	n	e	e	n	v	g	r	r		
v	e	r	g	e	v	i	n	g	a	n	d	i	j
v	r	e	d	e	G	d	h	o	s	p	i	h	
h	r	u	t	o	e	k	o	m	s	t	n	e	
u	u	g	o	e	d	h	e	i	d	o	g	i	
l	s	d	n	i	e	u	w	h	a	r	t	d	
p	t	e	e	u	w	i	g	h	e	i	d	d	

Van de Verenigingen



ZONDAGSSCHOOL

Samuël

“De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem”

Jesaja 53 : 5

(te leren tekst groep 1)

Beste jongens en meiden,

Het is nu al bijna tweeduizend jaar geleden dat de Heere Jezus is gekruisigd, begraven en opgestaan. Op Goede Vrijdag en Pasen denken we eraan. In de kerk zijn we er de zeven weken ervóór al mee bezig. Zoals je je op een verjaardagsfeest voorbereidt, zo is het ook nodig om je biddend en Bijbellezend voor te bereiden op het komende Paasfeest. Door Zijn lijden en sterven heeft de Heere Jezus de straf op de zonde voor Zijn kinderen weggedaan. Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Door Hem kunnen mensen die de dood verdiend hebben weer leven met God. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven! Geloof jij dat? De komende lijdensweken zullen jullie hier meer over horen op de zondagsschool. Jij komt toch wel! Van harte welkom!!

De vertellingen op **zondag 17 maart:**

groep 1 over Lijden en sterven (Mattheüs 21: 1-17) en leren we Psalm 105 : 5

groep 2 en 3 over Wonderen van Jezus (Johannes 11 : 1 - 46) en leren we Psalm 16 : 6a

groep 4 over Ontrouwe herders (Ezechiël 34 : 1 - 19) en leren we Psalm 95 - 4

De vertellingen op **zondag 24 maart:**

groep 1 over Lijden en sterven (Mattheüs 26: 14 - 30) en leren we Psalm 116 : 3a

groep 2 en 3 over Zalving in Bethanië en intocht (Johannes 12 : 1 - 19) en leren we Psalm 16 : 6

groep 4 over De voetwassing (Johannes 13 : 1 - 20) en leren we Psalm 103 : 6

Een hartelijke groet van alle meesters en juffen.



Ha jongens en meiden,

Afgelopen clubavond hebben we het met elkaar al een beetje over Pasen gehad. Het verhaal ging over de Heere Jezus Die de voeten van Zijn discipelen waste tijdens het Pascha. Hier gaf de Heere Jezus

Zijn discipelen, en ook ons, het goede voorbeeld. Soms moeten we misschien wel eens dingen doen voor anderen die we helemaal niet zo fijn vinden. Maar de Heere Jezus laat zien dat het juist goed is als we andere mensen op deze manier dienen en helpen.

Tijdens de afgelopen clubavond hebben we ook een nieuw paaslied met elkaar geoefend. Deze, en nog heel veel andere liederen, hopen we met elkaar te gaan zingen op de paasviering van de club op woensdag 17 april. Veel van jullie hebben al een uitnodiging gekregen, maar voor de zekerheid hebben we de uitnodiging ook in dit kerkblad gezet voor de kinderen die hem nog niet gekregen hebben.

Maar voordat het zover is hebben we natuurlijk ook nog de gewone clubavonden. De eerstvolgende is op 20 maart en gaat over 'Jakob gaat terug naar huis'. Deze avond gaan we spelletjes met elkaar doen. De keer daarna is er club op 3 april. We gaan dan met elkaar knutselen en luisteren naar een verhaal over het thema 'elkaar vergeven'.

We hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende clubavond!
Groetjes van Arco, Dikkie, Gerdiene, Helma, Ilse, Lydia, Marjolein en Monica



Vrouwenvereniging

"Wees een Zegen"

Op 26 maart 2019 zullen we alweer onze laatste "normale" verenigingsmorgen van dit seizoen hebben. We willen dan met elkaar bijbelstudie 10 uit het maart nr. behandelen.

Wilt u deze thuis weer goed voorbereiden? We hopen dan met elkaar weer een goede en gezegende bespreking te hebben. Lydia Brussaard zal op de kleine kinderen passen. Joke van Raamsdonk, Marijke Munneke en Marleen Koedoot zullen koffieschenken. Tiny den Hollander, Elsbeth ten Brinke en Janny van der Sluijs zullen trakteren. Op 16 april 2019 zal de paasmorgen zijn. Hierover in het volgende kerkblad meer en u krijgt hierover nog persoonlijk een uitnodiging. Op de beide ochtenden zijn gasten ook weer van harte welkom.

Een hartelijke groet van uw bestuur.



Huiskringen

De komende periode hopen de volgende kringen op de aangegeven data en plaatsen bijeen te komen

Avondkringen

Kring 5 17-03-2019 Els en Maarten Schrijvershof, Oosthoek 6 Piershil, tel. 614510

Kring 6 19-03-2019 Margreet en André in 't Veld, Anemoonstraat 14, tel. 627591

De avondkringen beginnen om 20.00 uur. Inloop 19.45 uur.

Vrouwenkringen

Ochtendkringen

Kring 1 27-03-2019 Alize Koese, Bachlaan 42, tel. 617673

Kring 2 20-03-2019 Anne Baartman

Kring 3 20-03-2019 Margo v/d Zande, Roerdompweg 89, tel. 610798

Kring 4 20-03-2019 Gerdiene Oudshoorn, Graaf van Egmondstraat 43, tel. 611163

De ochtendkringen beginnen om 10.00 uur. Inloop 9.45 uur.

Avondkring

Kring 6 28-03-2019 Mirjam Schipper, Margrietstraat 4, tel. 611556

De avondkring begint om 20.00 uur. Inloop 19.45 uur.

Voor inlichtingen over deze kringen kunt u bij de volgende gemeenteleden terecht:

Vrouwenkringen – Willy van den Boogaart, tel 0186-615059

Avondkringen + middagkring – Carel Mol, tel. 0186-619917, e-mail:

famcjmol@gmail.com

Overige berichten



Namens het bestuur van NPV-afdeling Oud-Beijerland willen wij u hartelijk uitnodigen voor de jaarlijkse thema-avond. De avond wordt gehouden op:

D.V. maandag 18 maart 2019

In het “zalencentrum 't Kruispunt”, Admiraal de Ruyterstraat 1, Oud-Beijerland.

We beginnen om 19.30 uur.

Na een kort huishoudelijk gedeelte hoopt voor ons te spreken:

Rineke Heij (werkzaam bij de landelijke NPV)

Over het thema:

“Vaccineren”

Op het moment is het onderwerp ‘vaccineren’ veel in het nieuws. Deze avond hopen we in te gaan op dilemma’s en vragen die spelen rond dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.

Namens het bestuur van de NPV-afdeling Oud-Beijerland

Mannenzangavond rond thema Passie en Pasen

Nog even een korte herinnering voor alle mannen in onze gemeente. vrijdagavond 15 maart allemaal richting Dorpskerk. Want u en jij komen toch zeker wel? De verwachtingen zijn hooggespannen. Heerlijk een avondje zingen met elkaar uit de mooiste liederen rond het thema: Passie en Pasen. Mooie muziek, heerlijk orgel, een bevlogen organist in de persoon van Johan Mourits en hopelijk veel, heel veel mannen. En niet te vergeten: de medewerking van een koor dat wel raad weet met dit repertoire. De mannen van het Korendijks Mannenkoor zijn er ook bij en zij kunnen met elkaar in ieder geval al een stevige basis met hun zang leggen.

Zeg nou zelf: dat alles bij elkaar moet toch iets bijzonders opleveren? Gevoelige microfoons vangen dat allemaal op, want van de avond wordt zoals gezegd een cd-opname gemaakt. Om nog vaak na te kunnen genieten.

Dominee Messemaker is graag bereid naar Oud-Beijerland te komen om de liederen van een korte inleiding of toelichting te voorzien. Nog een meerwaarde van de avond.

Kortom heren: kelen schrapen, diep inademen en laat het maar gebeuren. Niks ingewikkelds, we zingen met z'n allen recht uit het hart. En neem anderen mee hè!

Welkom vanaf 19.00 uur, het begint om 19.45 uur. Klein praktisch puntje nog: probeer zoveel mogelijk gegroepeerd bij elkaar te gaan zitten. Dat geeft het beste opnameresultaat en voorkomt veel geschuif alvorens de opnames kunnen beginnen.

‘Ik hoop op een mooie opkomst en heb er veel zin in’, zegt Johan kort en krachtig.

Met bijgaande bon is de cd alvast te bestellen. Die kan op de avond zelf al worden ingeleverd bij de organisatie of naderhand worden afgegeven in k.c. Maranatha.

De cd kost 15 euro en wordt zo snel mogelijk na verschijnen toegestuurd per post.

Meteen betalen op de 15^e heeft de voorkeur of maak het bedrag zo snel mogelijk over.

BESTELBON CD

Hierbij bestel ik cd (s) ‘Passie en Pasen’. (à 15 euro per stuk)

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

O - Ik maak het bedrag (aantal cd's x 15,--) over op bankrekeningnummer NL95 RABO 0369 9772 97, t.n.v. Hervormde Gemeente Oud-Beijerland, o.v.v. Mannenzang cd ‘Passie en Pasen’. Verzending zo snel mogelijk na ontvangst bedrag. (s.v.p. aankruisen)

Op donderdag **21 maart** komt de PCOB Oud-Beijerland bij elkaar in het Kerkelijk Centrum “Maranatha”, aanvang 14.00 uur.

Deze middag zal er een presentatie worden gehouden door het echtpaar van Rij uit Krimpen aan de IJssel. Omdat hun dochter in Guatemala woonde hebben zij dit land vele malen bezocht, en vrijwilligerswerk gedaan. Zij vertellen ons over het land, de cultuur de mensen en de geloofsbeleving van de mensen daar. Met foto’s, filmmateriaal en verhalen belooft het een mooie middag te worden. U wordt hartelijk uitgenodigd om deze middag te bezoeken, en breng gerust iemand mee.

Studieseminar met ds. Oscar Lohuis in Oud Beijerland over “Redenen om Israël te steunen”

Op donderdag 11 april is er in Oud-Beijerland een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Redenen om Israël te steunen. De bijeenkomst vindt plaats in de Evang. Gem. Hoeksche Waard, Polderlaan 1 in Oud-Beijerland. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Redenen om Israël te steunen

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Gods bijzondere uitverkiezing van Israël niet ongedaan is gemaakt sinds Jezus Christus in deze wereld is gekomen. Romeinen 11 bepaalt ons erbij dat het voor de gemeente van Jezus Christus heel belangrijk is om nederig te zijn ten opzichte van Israël. We vinden minstens zes redenen om Israël te steunen. Paulus spreekt daar over hun val waar wij heel veel aan te danken hebben. Een zorgvuldig kijken naar wat Romeinen 11:11-36 leert heeft al bij heel veel christenen geleid tot een geheel nieuwe houding ten opzichte van het Joodse volk.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Maasheimverkoop

Op D.V. zaterdag 11 mei 2019 hopen we van 10.00 tot 16.00 uur weer een grote verkoop te houden aan de Groeneweg in Puttershoek. De verkoop bestaat uit circa 90 kramen. En natuurlijk is er weer volop eten en drinken verkrijgbaar.

Dit jaar hopen we opnieuw een Amerikaanse Veiling te houden. En verder worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd rondom het thema “Israël, het land van de Bijbel.” Denk bijvoorbeeld aan eten en drinken, gebruiksvorwerpen en gehandicaptenzorg.

Nieuwsgierig geworden naar de precieze invulling van de activiteiten? Houdt u onze website goed in de gaten: www.maasheim.nl. Van harte welkom!

Stichting Adullam Comité Puttershoek

Uitnodiging Paasviering 'Het Anker'

17 april 2019

17.30 uur (ouders, broers en zussen 18.30 uur) tot 19.30 uur

Zaal 1 Maranatha

Thema: De roze cyculaam

Op D.V. 17 april 2019 hopen we met elkaar Pasen te vieren. De avond begint om half 6 met alle kinderen (en vriendjes en vriendinnetjes) van de club. We hopen dan met elkaar te eten. Vervolgens willen we om half 7 met de Paasviering beginnen waarvoor ook alle ouders, broers en zussen uitgenodigd zijn.

In verband met de gezamenlijke maaltijd vragen wij de kinderen zich op te geven voor de Paasviering. Dit kan tot uiterlijk woensdag 10 april via het aanmeldstrookje (inleveren op de clubavond) of per E-mail (kinderclubhetankerobl@gmail.com).

Het zou heel erg leuk zijn als ouders hapjes voor ons willen maken. Het mag zowel hartig als zoet zijn. Wilt u aan ons doorgeven wat u zou willen maken? Dan krijgt u van ons het aantal door.

Mocht u vragen hebben, spreek ons dan gerust aan op een clubavond of stuur een E-mail.

Arco, Dikkie, Gerdiene, Helma, Ilse, Lydia, Marjolein, Monica



Aanmeldstrookje:

Naam:

Allergie	Ja	/	Nee
Zo ja			
Neemt eten mee	Ja	/	Nee
Zo ja			
Neemt ... vriend(innet)jes mee			